

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

στό Πανελλήνιο Συνέδριο των Στρατιωτικῶν Ἱερέων

μέ θέμα :

«Ἡ ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Κληρικῶν

στίς Ἑνοπλες Δυνάμεις σήμερα».

* * * * *

(του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ

κ. Δ α ν ι ἦ λ, Συνοδικοῦ Συνδέσμου τῆς Ι.Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος με τίς Ε.Δ.,

Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 3 Νοεμβρίου 2011)

Χαιρετίζουμε μέ τήν ιδιότητά μας ὡς Συνοδικοῦ Συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς Ἑνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδας μας καί μέ χρηστές ἐλπίδες τήν σύναξη τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού διακονοῦν στό στράτευμα, ἀφοῦ ἀπό τό συγκληθέν Συνέδριο θά δεχθοῦν ἐρεθίσματα γιά τήν ἱερατική αὐτοσυνειδησία τους καί τήν ποιμαντική διακονία τους.

Χαιρετίζουμε τήν συμμετοχή καί παρουσία ἀνάμεσά μας τῶν ἀπεσταλμένων ἀντιπροσώπων τῶν Θρησκευτικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων ἀπό τίς ἀδελφές ὁμόδοξες Ἐκκλησίες Κύπρου καί Πολωνίας

Ἐπιτρέψτε μας μαζί μέ τόν Χαιρετισμό μας νά ἀπευθύνουμε τά συγχαρητήρια μας στούς συντελεστές τοῦ παρόντος Συνεδρίου.

- Στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀποδέχθηκε τήν πρόταση τῆς *Εἰδικῆς Συνοδικῆς Επιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων* γιά νά συγκληθεῖ.
- Στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τήν ἀρμόδια *Διεύθυνση τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α.* Τόν Διευθυντή τῆς

Ἐπισημίας Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Νικόλαο
Γουρδούπη, Συνταγματάρχη,

- Στά μέλη τῆς *Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων* καί μάλιστα στόν Πρόεδρο τῆς
- Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο.
- Στούς ἐλλογιμώτατους Εἰσηγητές τοῦ Συμποσίου γιά τήν προθυμία τους νά ἀναλάβουν μέ τίς γνώσεις τους καί τήν ἐμπειρία τους καί νά παρουσιάσουν τίς εἰσηγήσεις τους καί νά συμβάλουν ἀποτελεσματικά στόν γόνιμο προβληματισμό

Κάθε φορά πού πραγματοποιεῖται μία τέτοια σύναξη Ποιμένων εἴτε μέ μορφή Συνεδρίου εἴτε μέ μορφή Συμποσίου ἢ Ἡμερίδας καί λοιπῶν ἄλλων μορφῶν συνεχίζεται ἡ παράδοση πού ἐγκαινίασε ὁ Κύριός μας νά παραλαμβάνει «κατ' ἰδίαν» (Ματθαίου κ' 17) τούς μαθητές Του γιά νά τούς ἐξηγεῖ «τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Ματθαίου ιγ' 11).

* * * * *

Ἡ ἀποστολή καί τό ἔργο τῶν Κληρικῶν στίς Ἴεροπλες Δυνάμεις σήμερα προσδιορίζεται κατά τήν ταπεινή μας γνώμη ἀπό τίς ἐν συνεχείᾳ ἀρχές.

Ἡ πρώτη ἀρχή, εἶναι, ὅτι οἱ Στρατιωτικοί Ἱερεῖς εἶναι Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὅσα ἔχουν λεχθεῖ γιά τούς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν διακονία τους ἰσχύουν καί γι' αὐτούς καθ' ὅλοκληρίαν.

Ἡ δεύτερη ἀρχή εἶναι, ὅτι τό ποιμνιό τους ἔχει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, πού ὀφείλουν νά λαμβάνουν ὑπ' ὄψει τους στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους.

Ὅταν συνδυασθοῦν αὐτές οἱ δύο ἀρχές φέρουν καρπό πολύ.

Οἱ στρατευμένοι εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ γιά τίς ὁποῖες οἱ Ποιμένες ὀφείλουν νά ἐργασθοῦν, ὥστε νά ἀποκαλυφθεῖ τό ἀρχέγονο κάλλος τῆς θείας μορφῆς.

Ἡ τρίτη ἀρχή σημαίνεται ἀπό τό «σήμερα» τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου. Ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου, οἱ ἐπικρατοῦσες συνθῆκες στήν κοινωνία, οἱ ἰδεολογίες πού διαμορφώνουν τήν στάση ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί πολλά ἄλλα ἐπηρεάζουν τόσο τόν ποιμνιο ὅσο καί τήν διακονία μας. Τό σχῆμα τοῦ κόσμου καί δυναμική του διασπᾶ τήν ἐνότητα τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό Πατέρα γιά τήν ὁποία προσευχήθηκε ὁ Κύριός μας στήν ἀρχιερατική προσευχή *«οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτούς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτούς ἐκ τοῦ πονηροῦ»* (Ἰωάννου ιζ' 15)

* * * * *

Μ' αὐτές τίς σκέψεις εὐχόμαι νά εὐοδωθοῦν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου εἰς δόξαν τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.