

## ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021: ΕΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τό λήξαν σχολικό έτος 2020-2021 εΐχε άνακηρυχθει άπό τό Τμήμα Έκκλησιαστικ΄ς Έκπαιδευσεως και Θρησκευτικ΄ς Αγωγ΄ς τ΄ς Γενικ΄ς Γραμματε΄ας Θρησκευμάτων, με τ΄ν ύπ' άριθ. πρωτ. 27665/Θ2/25.2.2020 Έγκύκλιο, ως *“Έτος Αγίου Νεκταρίου για τ΄ν Έκκλησιαστικ΄ Έκπαίδευση”*, με άφορμή τ΄ν συμπλήρωση 100 έτων άπό τ΄ν κοίμηση του μεγάλου ιεράρχη (βράδου τ΄ς 8ης.11.1920), προστάτη τ΄ς Έκκλησιαστικ΄ς Έκπαιδευσεως. Ο Άγιος Νεκτάριος, μεταξύ τών άλλων, διετέλεσε Διευθυντής τ΄ς Ριζαρείου Έκκλησιαστικ΄ς Σχολ΄ς, άποτελώντας πρότυπο παιδαγωγού και ποιμένα. Μάλιστα, στήν διάρκεια τ΄ς θητε΄ας του αυτ΄ς στήν Ριζάρειο, κατά κοινή όμολογία, ή σχολή επανήλθε στήν κανονικ΄ κατεύθυνση, ώστε ο διάδοχός του στήν σχολή και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος νά ύπογραμμ΄ζει επ' αυτου: *“Ευτυχώς (...) ή Ριζάρειος Σχολή, διά του Διευθυντου Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου, ενεκα του κύρους αυτου ως Ιεράρχου, επανεύρε τ΄ν έσωτερικ΄ν αυτ΄ς γαλήνην και διά του εκλεκτου αυτ΄ς διδακτικου προσωπικου έχώρησε προς τά πρόσω, μετά τ΄ς συνήθους αυτ΄ς μεγάλης πνευματικ΄ς επιδόσεως. Ο Διευθυντής άπεκατέστησε τελείως τον εκκλησιαστικόν χαρακτήρα τ΄ς έσωτερικ΄ς ζω΄ς τ΄ς Σχολ΄ς”*.

Οί ιδιαίτερες συνθηκες που επικράτησαν κατά τό προηγούμενο διάστημα λόγω τ΄ς πανδημ΄ας του κορωνοΐου, δέν επέτρεψαν νά δοθει ή πρέπουσα σημασία και προβολή στήν μνημονευθεισα επέτειο, συμπαρασύροντας και τίς σχετικ΄ς εκδηλώσεις των Έκκλησιαστικων Σχολείων.

Σέ αυτές τίς πρωτόγνωρες για όλους και πάντως όχι ευχάριστες συνθηκες, ή Ίερά Σύνοδος τ΄ς Αγιωτάτης Έκκλησίας τ΄ς Ελλάδος, ύπό τ΄ν προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, και ή άρμόδια Συνοδικ΄

Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, προέβησαν στίς ἀκόλουθες ἐνέργειες, ὥστε νά ἐξάρουν, ὅσο τό δυνατόν, τό γεγονός καί νά τιμηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου πατρός Νεκταρίου στήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση, ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας - διά τοῦ ἀρμοδίου Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δῆ τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

1. Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου συμμετεῖχε στήν προπαρασκευαστική συνάντηση μέ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ὑπό τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζῆ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό κτίριο τοῦ Ὑπουργείου τήν 5η.12.2019. Ἐκ μέρους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς στήν συνάντηση συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ καί Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κουτσούρης καί ὁ καθηγητής κ. Πέτρος Κόρδας - οἱ δύο τελευταῖοι καί μέ τήν ιδιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως - καθώς καί ὁ Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Πετράκος.

Σέ συνέχεια τῆς προαναφερθείσης συναντήσεως, κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Διαρκῆς Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως ληφθείσης στήν συνεδρία τῆς 11ης.12.2019, ὑπέβαλε πρὸς τό Ὑπουργεῖο συγκεκριμένες προτάσεις γιά τόν ἑορτασμό τοῦ ἔτους Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση (βλ. ἀριθ. Συνοδ. πρωτ. 5818/2706/13.12.2019).

2. Κατόπιν προτάσεως τῆς ρηθείσης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Ἱ. Σύνοδος στήν συνεδρία τῆς 13ης.10.2020 ἐνέκρινε τήν ἀνατύπωση καί ἀποστολή πρὸς ὅλους τοὺς μαθητές καί ἱεροσπουδαστές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς σύντομης μὲν, περιεκτικῆς δέ, μελέτης τοῦ Σοφοκλῆ Δημητρακόπουλου “Ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος Πενταπόλεως. Πρῶτη ἑκατονταετία ἀπὸ τὴν κοίμησίν του”, ἡ ὁποία ἐμπεριείχετο ὡς εἰσαγωγή στὰ “Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2020”. Ὅπως σημειώνει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν στήν προλογικὴ του ἐπιστολή, ὁ σκοπὸς τῆς διανομῆς τῆς μελέτης αὐτῆς εἶναι οἱ μαθητές καί οἱ ἱεροσπουδαστές “νά ἔχουν τὸν Ἅγιο πρότυπο καί στήριγμα στήν ζωὴ τους”.

Μάλιστα, ἡ Ἱ. Σύνοδος στήν ἴδια συνεδρία ἀποφάσισε ἡ μελέτη αὐτὴ νά διανεμηθεῖ καί πρὸς ὅλους τοὺς κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε “νά ἐμπνέονται ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν βίον καί τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου”.

3. Στήν συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τῆς 6ης.4.2021 ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποστολή πρὸς ὅλα τὰ Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς δίτομης μελέτης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα “Ὁ Ἅγιος Νεκτᾶριος Κεφαλαῶν, Μητροπολίτης Πενταπόλεως”, τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀφ’ ἑνὸς γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν σχολικῶν βιβλιοθηκῶν τους, ἀφ’ ἑτέρου γιὰ τὴν βράβευση τῶν πρωτευόντων μαθητῶν ἐκάστης τάξεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων. Ἐπίσης, ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποστολή συγχαρητηρίου ἐπιστολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τοὺς ὡς ἄνω ἀριστούχους μαθητές.

Ἡ ἀνωτέρω ἐπέτειος, τέλος, συνέπεσε μὲ δύο ἄλλα σημαντικὰ γεγονότα γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση:

α. Μέ τό πρώτο ἔτος διανομῆς τῶν νέων βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν μαθημάτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Γιά πρώτη φορά, μετά τήν δεκαετία τοῦ 1970, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση ἀπόκτησε νέα καί σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδακτικά ἐγχειρίδια γιά τά εἰδικά θρησκευτικά μαθήματα. Τά βιβλία αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δῆ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) καί καρπός τῆς συγγραφῆς ἐξαιρέτων θεολόγων ἐπιστημόνων, ἀλλά καί τοῦ διαλόγου καί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέσω τῆς ἀρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς κατά τά ἔτη 2019 καί 2020.

β. Μέ τήν ψήφιση τοῦ Νόμου 4823/2021 (βλ. ΦΕΚ Α' 136/3.8.2021), ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει καί θεμελιώδεις διατάξεις γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Οἱ νέες νομοθετικές ἀλλαγές ἀποσκοποῦν στήν ἀναβάθμιση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, οὐσιαστικῶς μέ τήν μετατροπή τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων σέ Πρότυπα καί τήν δημιουργία τῶν Σχολῶν Μαθητείας Ὑποψηφίων Κληρικῶν (ΣΜΥΚ). Εἰδικῶς τό τελευταῖο ἀποτελοῦσε χρόνιο αἶτημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅλοι εὐελπιστοῦμε ὅτι οἱ ἀλλαγές αὐτές θά ἀποβοῦν πρὸς ὄφελος πάντων καί κυρίως ὅτι θά συμβάλουν στήν οὐσιαστική κατάρτιση τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι θά ἀποτελέσουν τοὺς μελλοντικούς κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν γένει, καί ὡς πρὸς τήν ἀπόκτηση τοῦ ἀπαραιτήτου γιά τήν ἐποχή ἐπιπέδου γνώσεων, ἀλλά καί ὡς πρὸς τήν πνευματική καί ἱεροπρεπῆ καλλιέργειά τους.

*Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Πετράκος*  
*Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς*  
*Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως & Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου*