

## ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

### Θ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας

Βόλος, 5-7 Νοεμβρίου 2007

**"Προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἡλείας κ.κ. Γερμανοῦ.**

Σεβασμιώτατοι,  
Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,  
Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι,  
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν,  
Κυρίες καὶ κύριοι,

Οἱ πνευματικὲς εὐκαιρίες αὐτὲς σὰν καὶ τὸ σημερινὸ συμπόσιο, τοῦ ὁποῦ οἱ ἐργασίες ξεκινοῦν σήμερα, εἶναι εὐκαιρία, καὶ μᾶς δίνεται σὲ ὅλους ἡ ἀφορμή, νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μετὰ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ ζωὴ, ὅπως αὐτὴ ἀναδείχθηκε διὰ μέσου τῶν αἰῶνων στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.

Εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ ἀγαθὴ συγκυρία, πὺ ὀριοθετεῖται μέσα στὰ πλαίσια τῆς πρόνοιᾶς καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ πραγματοποιήσις συνεδρίων, συμποσίων καὶ ἡμερίδων τῆ ἐγκρίσει καὶ ἀποφάσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κκ. Χριστοδούλου γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐμβάθυνση, τὴν ἔρευνα καὶ τὸν προβληματισμὸ θεμάτων καὶ προβλημάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὸ πλήρωμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο φανερόν ἐπι πλέον καὶ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῆς ποιμένουσας Ἐκκλησίας• τὴν ἐτοιμότητα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ θέματα καίρια καὶ ζητήματα οὐσιαστικὰ πὺ ἀπασχολοῦν τὸ πλήρωμά της καὶ τὴν καθόλου ποιμαντικὴ τῆς ἐνέργεια καὶ πρακτικὴ.

Ἰδιαίτερα πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὸν ἀναπόφευκτο προβληματισμὸ καὶ τὴν ἀδήριτη ἀνάγκη πὺ βιώνει ὁ σύγχρονος κόσμος καὶ ὁ κάθε ἄνθρωπος ξεχωριστά, καθὼς ἔρχεται ἀντιμέτωπος μετὰ τὸ μυστήριον τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου.

Ἡ Ὄρθόδοξη Ἐκκλησία, βέβαια, ἐρειδομένη πάντοτε ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον πέτραν αὐτῆς, τὸν Χριστὸ καὶ τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου νὰ προσφέρει σὲ ὅλους μας καὶ λόγον οἰκοδομῆς καὶ λόγον παρακλήσεως. Προσφέρει καὶ ἐνεργεῖ στὰ μέλη της τὴν ἔξω ἀπὸ κάθε μοιρολατρία καὶ πέρα ἀπὸ κάθε σκοπιμότητα διακονία τῆς ἀλήθειας, καὶ στόχο ἔχει νὰ χαρίσει τὴ δυνατότητα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ νὰ τὴν ἀναδείξει μέσα ἀπὸ τὴν περιπέτεια καὶ τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου, ὡς σημεῖον πὺ ἀναφέρεται στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀγάπη Του πρὸς τὸ πλάσμα του. Εἶναι ἄξιος προσοχῆς ὁ πατερικὸς λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πὺ ἐτέθη σὰν ὑπότιτλος τῆς γενικῆς θεματολογίας «Τὸ Μυστήριον τοῦ Θανάτου στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας» *«κηδεύσωμεν τοὺς ἀπελθόντας ὡς καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις συμφέρει πρὸς δόξαν Θεοῦ»*.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἐκπροσωπῶν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐκ προσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς κηρύσσω τὴν ἑναρξὴ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Θ' Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ εὐχομαι ἐγκαρδίως ὅ,τι ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἡλείας Γερμανός