

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ*

ΥΠΟ
ΜΕΓΑ Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ

δ) *Friedrich Nietzsche*

Ο Γερμανὸς φιλόσοφος *Friedrich Nietzsche* (1844-1900) ἀποτελεῖ μίαν τραγικὴν μορφὴν φιλοσόφου, τοῦ δοποίου ή ζωὴν ἐσφράγισε, βαθύτατα, καὶ τὸν στοχασμὸν του. Οὗτος κατήγετο ἐκ Προτεσταντικῆς οἰκογενείας, τὸν δὲ πατέρα του, ὅστις ἦτο Πάστωρ, ἀπώλεσε, λόγῳ ἀτυχήματος, εἰς ἡλικίαν πέντε ἑτῶν, ἀνατραφεὶς μετὰ τῆς ἀδελφῆς του εἰς αὐτηρόν, εὔσεβιστικόν, περιβάλλον ύπὸ τῆς Μητρὸς καὶ τῆς Μάμμης του, τούτου δὲ τὰ παιδικὰ τραύματα προσδιώρισαν, ἀργότερον, καὶ τὴν ἔναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀρνητικὴν καὶ ἐχθρικὴν στάσιν. Ἐσπουδασεν ἐν Bonn καὶ Leibzig, ἔνθα εἶχεν ἐκπληκτικὰς ἐπιδόσεις εἰς τὴν Κλασσικὴν Φιλολογίαν, διὸ καὶ, τῇ εἰσηγήσει τοῦ διδασκάλου του Ritschl, ἐκλήθη νὰ διδάξει, ὡς καθηγητής, εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Basel (1869) πρὸν ἡ ὄλοκληρώσει, εἰσέτι, τὴν διδακτορικὴν διατριβήν του, τὸ δόποιον ἐγκατέλειψεν, ὅμως, μετά τινα ἔτη (1878), ἐκ λόγων, κυρίως, ὑγείας, ἴδιωτεύσας καὶ περιπλανώμενος πρὸς ἀνάρρωσιν μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Γερμανίας, καὶ ἀσχοληθείς, ἔκτοτε, μὲ τὴν συγγραφὴν ἔργων, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ διδασκάλου του Schopenhauer· δλίγα δὲ ἔτη πρὸ τοῦ θανάτου του ἀπώλεσεν οὗτος, τελεσιδίκως, τὴν πνευματικήν του διαύγειαν.

Ἡ περιπετειώδης αὕτη ζωὴ τοῦ Nietzsche ἐκφράζεται, πολλαπλῶς, καὶ εἰς τὸ πολύπλευρον ἔργον του, τὸ δόποιον ἀντανακλᾶ, κατ' οὓσιαν, τὴν βαθυτάτην ἐπιθυμίαν του νὰ ζῆσει. Ὁ οιβαρώτατος κλονισμὸς τῆς ὑγείας του ἐξεφράζετο ὡς βαθυτάτη ἀγάπη πρὸς τὴν ζωήν: πρὸς ὑγείαν καὶ εὐρωστίαν. Τὸ ὅλον ἔργον του, καὶ εἰδικώτερον ὁ *Zarathustra*, οὐδὲν ἔτερον εἶναι, κατ' οὓσιαν, ἢ εἰς ὕμνος πρὸς τὴν ἐδῶ ζωήν, διὰ τοῦ δόποιου καλεῖ τοὺς 'Ανθρώπους νὰ «παραμείνουν πιστοὶ εἰς τὴν Γῆν»¹¹.

* Συνέχεια ἐκ: *Θεολογία* (Δ' 1995), 607 ἔξ.

11. «Οὐδόλως ἐπιθυμοῦμεν τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ἐγενόμεθα 'Ανδρες – ἔτοι θέλομεν τὸ Βασιλειον τῆς Γῆς» (*Also sprach Zarathustra* εἰς τὸ κείμενον παρατίθεται τὸ ἔργον μὲ τὴν ἀπλῆν ἔνδειξιν: Z).

”Ο,τι δὲ ἐπίστευεν δτι ἀποτρέπει τοὺς Ἀνθρώπους ἐκ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν ἐδῶ ζωὴν καὶ ἐκ τῆς καταφάσεως αὐτῆς καὶ τῶν δυνάμεων τῆς, κατεπολέμει, μετὰ μανίας, ἔβλεπε δέ, κυρίως, τοὺς ἔχθρούς της εἰς τὴν Μετα-Φυσικὴν (Πλατωνισμὸν καὶ Χριστιανισμόν), εἰς τὴν παντὸς εἴδους Ἡθικὴν, εἰς τὰ ποικίλα συστήματα τοῦ Ἰδεαλισμοῦ κ.ἄ.

Εἰς τὸ Φιλοσοφικὸν ἔργον του εἶναι ἐμφανεῖς αἱ ἐπιδράσεις, τὰς ὅποιας ἤσκησαν ἐπ’ αὐτοῦ διάφοροι Φιλόσοφοι καὶ Φιλοσοφίαι, μεταξὺ δὲ αὐτῶν οἱ Schopenhauer καὶ R. Wagner, διὰ τῆς Μουσικῆς του, εἰς τὰς περὶ Θελήσεως, ὡς τῆς «ούσιας» τοῦ Πραγματικοῦ, καὶ τὰς περὶ ἀντιθέσεως μεταξὺ Διονυσιακοῦ καὶ Ἀπολλωνείου «στοιχείου» ἀπόψεις του, ὁ M. Stirner εἰς τὸν ἐκπεφρασμένον Individualismus, αἱ περὶ Ἐξελίξεως θεωρίαι τοῦ Darwin εἰς τὸν δικόν του Naturalismus καὶ Biologismus, αἱ ψυχολογικαὶ ἐρμηνεῖαι τοῦ Feuerbach, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν προέλευσιν καὶ διαμόρφωσιν τῶν περὶ Θεοῦ ἰδεῶν, αἱ εὐσεβιστικαὶ ἀπόψεις τοῦ Kant, ὅστις ἐταύτιζε τὴν Θρησκείαν πρὸς τὴν Ἡθικήν, ἡ ἀρνητικὴ κριτικὴ κατὰ πάσης Θρησκείας καὶ Ἡθικῆς τῶν Γάλλων, κυρίως, Διαφωτιστῶν, ἡ πίστις τῆς Φυσικῆς τῆς ἐποχῆς του περὶ αἰώνιας Ἀνακυκλήσεως τοῦ Σύμπαντος κ.λπ.

Μὲ τὸν Χριστιανισμὸν εἶχεν ὁ N. ὥλως ἰδιαιτέρων σχέσιν καὶ δὲν ὅμοιάζει πρὸς τὸν G. Bruno, ὅστις ἀγνοεῖ καὶ παρακάμπτει τὸν Χριστιανισμὸν ὡς νὰ μὴ ὑπῆρχεν, ἀλλὰ διαλέγεται πρὸς αὐτόν, ἰδίως εἰς τὰ τελευταῖα ἔργα του, καὶ ἀντιδικεῖ, μὲ πάθος, παρὰ δὲ τὸν ἔκδηλον Ἀντι-Χριστιανισμὸν του νίοθετεῖ πλήθος στοιχείων ἐξ αὐτοῦ καὶ προσεγγίζει πνευματικῶς, πολλαπλῶς, αὐτόν, ἔστω καὶ ἀθέως. Θὰ ἡδύνατο νὰ λεχθεῖ, δτι ἡ βασικὴ του θέσις, δπως ἐξ ἄλλου καὶ ἐκείνη τοῦ Schopenhauer, περὶ τῆς «ούσιας» τοῦ Κόσμου ὡς Θελήσεως, ἀπῆχεὶ τὴν Χριστιανικὴν διδασκαλίαν περὶ κτίσεως τοῦ Κόσμου θελήματι Θεοῦ: «Σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ Θέλημά Σου ἥσαν καὶ ἐκτίσθησαν» (Ἄποκ. 4,11), — ἀπλῶς δὲ ἐδῶ ἀπορρίπτεται τὸ ὑποκείμενον «Θεὸς» καὶ καταφάσκεται δὲ Κόσμος ὡς Θέλημα.

Ο Nietzsches θὰ ἡδύνατο νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς Θεολόγος τοῦ Σταυροῦ ἡ μᾶλλον: ὡς Θεολόγος τοῦ Θανάτου τοῦ Θεοῦ. Δὲν φέρει οὔτος τὴν Ἀθεϊστικήν, ἀλλὰ τὴν βλέπει ἐρχομένην, ὡς γεγονός, καὶ κηρύγγυτει οὔτος, ἀπλῶς, τὸν ἐπερχόμενον Θάνατον τοῦ Θεοῦ. Οὔτος αἰσθάνεται ὡς προφήτης, προορῶν καὶ προαναγγέλλων τὸ Ἐρχόμενον, ἐνῷ ἀναζητεῖ, συγχρόνως, ὁ ἴδιος τὸν Θεόν. Μὲ προφητικὸν πάθος ἐλέγχει δὲ N. τὴν Χριστιανικὴν θεολογίαν διὰ τὴν ἀνειλικρίνειαν, τὴν θριαμβολογίαν καὶ, πρὸ παντός, τὴν μετατροπὴν τῆς εἰς Θεὸν πίστεως, ὡς τρόπου ζωῆς καὶ πράξεως, εἰς Θεωρίαν: εἰς κανόνας καὶ

συνταγάς καὶ μεθοδεύσεις περὶ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, — καὶ ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου ἔρχεται, ἀλλήλεγγυος, εἰς μέγιστον βαθμόν, πρὸς τὴν ἐμπειρικὴν θεολογίαν τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἀσκητισμοῦ, ἣτις δὲν μεταβάλλει τὴν πίστιν εἰς Λογικὴν καὶ Θεωρίαν, ἀλλ' ἐκφέρει, ἀπλῶς, τὸ Βιούμενον καὶ νοητικῶς. Μετὰ τὸν Nietzsche οὐδεμίᾳ, εἰλικρινής καὶ συνεπής πρὸς τὰ περιεχόμενά της, Θεολογία δικαιοῦται καὶ δύναται νὰ θεολογεῖ, ἄνευ ἀποβλέψεως καὶ εἰς τὸν Σταυρόν, ἡτοι χωρὶς νὰ εἴναι Σταυρο-Αναστάσιμος, ἢ νὰ προβάλλεται ὑπὸ ποικίλα ἰδεολογικὰ καὶ κοινωνικοπολιτικὰ προσχήματα καὶ καλύμματα. 'Ο N. ἐμφανίζεται, ἐν πολλοῖς, ὡς ἡ μάστιξ τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Θεολόγων αὐτῶν, οἵτινες κατέχουν «τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ» (Ρωμ. 1,19), διακρίνει, συχνάκις, μεταξὺ τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἐκπτώσεως τοῦ μεταγενεστέρου Χριστιανισμοῦ καὶ ἐπιζητεῖ, τρόπον τινά, τὴν «κάθαρσιν» αὐτοῦ δι' ἐπιστροφῆς εἰς τὴν γνησίαν διδασκαλίαν τοῦ Ἐσταυρωμένου, μετὰ τοῦ ὁποίου συνέδεεν αὐτὸν βαθὺς δεσμός¹². 'Ως γνωστὸν εἰς τὰς τελευταίας ἐπιστολάς του ὑπέγραφεν ἐναλλάξ ὡς: Dionysos καὶ Der Gekreuzigte, δηλ. ὁ Ἐσταυρωμένος, καὶ ἐπεξήγησε νὰ ἐκφρασθεῖ, κάποτε, μὲ τὴν παράδοξον ἐνότητα: «Cäsar μὲ τὴν ψυχὴν τοῦ Χριστοῦ».

Συγχρόνως, ὅμως, εἴναι βέβαιον, ὅτι ὁ Nietzsche οὐδένα ἀντιγράφει, ἀλλὰ προχωρεῖ εἰς δικήν του, πρωτότυπον, κατανόησιν, κριτικὴν καὶ σύνθεσιν τῆς πραγματικότητος, τηρῶν ἀποστάσεις ἐκ παντὸς ἄλλου φιλοσόφου, τὸ δὲ οργικέλευθον τῶν ἴδεῶν του ὑπῆρξεν, ἀκριβῶς, ἡ αἰτία διαρρήξεως τῶν προσωπικῶν δεσμῶν του μὲ τοὺς πλείστους ἐκ τῶν διανοούμενων, μὲ τοὺς ὁποίους συνεδέετο. Οὕτως ἀπορρίπτει τὸν Schopenhauer, διότι προτείνει ἄρνησιν καὶ οὐχὶ κατάφασιν τῆς Θελήσεως πρὸς τὸ Zήν, τὸν R. Wagner, διότι θεωρεῖ ὡς θετικὴν τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ διὰ τὸν πολιτισμόν, τὸν Darwin, διότις ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν ἐκτροφὴν μιᾶς ἀνωτέρας Rasse μὲ πολλὰ ἀντίτυπα, καὶ τὸν Stirner, διότις ὑποστηρίζει ἔνα Ἀτομισμόν, ὡς ἰδιοτέλειαν, ἐνῷ ἡ Ἀτομικότης τοῦ N. φέρει ποιοτικὰ προσόντα καὶ γνωρίσματα κ.λπ.¹³.

12. «Θὰ πρέπει νὰ μὴ συγχέει τις τὸν Χριστιανισμόν, ὡς ἴστορικὴν πραγματικότητα, μὲ τὴν μίαν ἐκείνην ωἶσαν, ἣτις ὑπενθυμίζει τὸ ὄνομά του: αἱ ἄλλαι ωἶσαν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀνεπτύχθη, εἴναι κατὰ πολὺ ἴσχυρότεραι.. Τί ἡρνήθη ὁ Χριστός; — Πάν, δι, τι ὄνομάζεται, σήμερον, χριστιανικόν» (Friedrich Nietzsche, Werke, ἐκδ. ὑπὸ K. Schlechta, III(1977^a), 830. Αἱ ἐν τῷ κειμένῳ παραπομπαὶ μὲ τὴν ἔνδειξιν: I, II, III καὶ σελίς ἀναφέρονται εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἔκδοσιν.

13. «Ἡθική, δπως κατενοήθη μέχρι τοῦδε καὶ διετυπώθη, τελευταίως, ὑπὸ τοῦ Schopenhauer ὡς ἄρνησις τῆς Θελήσεως πρὸς Ζωήν', εἴναι ἐν ἔνοτικτον παρακμῆς» (II:968). 'Ο Wagner εἴναι «καλλιτέχνης τῆς παρακμῆς... οὗτος ἔκαμε τὴν μουσικὴν ἄρ-

Ἡ σοβαρὰ πάθησις τοῦ ἐνδός δφθαλμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐν γένει σοβαρὸς κλονισμὸς τῆς υγείας του, δὲν ἐπέτρεπον εἰς τὸν N. εὐρεῖαν μελέτην καὶ τὴν συγγραφὴν συστηματικῶν ἔργων, κατέγραφε δὲ οὗτος τὰς σκέψεις του, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀποσπασματικῶς καὶ εἰς τὴν μιօρφὴν Ἀφορισμῶν. Εἰς τὸν λόγον δὲ τοῦτον ὁφείλεται, κυρίως, καὶ τὸ πλήθος τῶν παρανοήσεων, ποὺ κυκλοφοροῦν περὶ τοῦ N. καὶ τῶν ἰδεῶν του, ἥτοι εἰς τὴν ἀπομόνωσιν καὶ προβολὴν μεμονωμένων ἀπόψεών του, αἵτινες συνηγοροῦν ὑπέρ ποικίλων καὶ ἀντικρουομένων ἰδεολογικῶν κατευθύνσεων. Κυρίως δὲ ὁ N. ἔτυχεν εὐρείας ἐκμεταλλεύσεως ἐκ μέρους τῶν φασιστῶν τοῦ Χιτλερισμοῦ, οἱ ὅποιοι ἐφέροντο ὡς οἱ ἐνσαρκωταὶ τῶν θεωριῶν του περὶ Ἀρίας Φυλῆς καὶ τοῦ Ξανθοῦ Κτήνους (Blonde Bestie)¹⁴. Καὶ ὅντας: ἐὰν ἀπομονωθοῦν χωρία τινὰ τοῦ N., καλύπτουν τὴν φασιστικὴν ταύτην ἰδεολογίαν. Ἄλλὰ καὶ ποία παρανόησις, ὅντας! Ὁ N., εἰς ὅλα, σχεδόν, τὰ ἔργα του, σφυροκοπεῖ καὶ ἀπορρίπτει τοὺς Γερμανοὺς ὡς ἔνα Λαὸν διεφθαρμένον καὶ ἐκφυλισμένον¹⁵.

Ο 'Υπερ-'Ανθρωπος τοῦ N. δὲν ἔχει σχέσιν μὲ καταγωγὴν ἢ ἐνταξιν τοῦ Ἀτόμου εἰς κάποιαν –ἀνωτέροιν— φυλήν, ἥτοι δὲν εἶναι ἐκλεκτόν, «φυσικὸν» προϊόν, –τοῦτο δὲ ἴσχυε περὶ τῶν Ζώων, τὰ Ἀτομικὰ ἀντίτυπα τῶν ὄποιων μιᾶς καλῆς φάτσας «βγαίνουν» ὅλα ἔξιους καλὰ καί, ἔξι ἐπόψεως φυσικῶν προσόντων, ἴσοδύναμα. Ο 'Υπερ-'Ανθρωπος τοῦ N. εἶναι αὐτοδημιούργημα: γίνεται αὐτό, ποὺ

ρωστον» (II:912). «Ο Wagner εἶναι εἰς μέγας διαφθιρεὺς τῆς Μουσικῆς,... ή Μουσική του εἶναι ἀρρωστος» (II:913). «Ο Wagner είχε τὴν ἀρετὴν τῆς παρακμῆς, τοῦ συμπάσχειν,... εἶναι ὁ μέγιστος μελαγχολικὸς τῆς Μουσικῆς» (II:918). «Ο Darwin ἐλησμόνησε τὸ πνεῦμα (–τοῦτο εἶναι ἀγγλικὸν)» (II:999). «Η ἐπίδρασις τῶν 'ἔξωτερικῶν συνθηκῶν' ὑπερεξειπηθῇ ὑπὸ τοῦ Darwin μέχρις ἀνοησίας: τὸ οὐσιώδες εἰς τὴν ἔξελιξιν τῆς ζωῆς εἶναι, κυρίως, ἡ τεραστία, ἐκ τῶν ἔσω, μορφοποιούσα δύναμις, ἥτις τὰς 'ἔξωτερικὰς συνθήκας' ἀξιοποιεῖ καὶ ἐκμεταλλεύεται» (III:889).

14. Πρβλ. II:786έξ., ἐνθα ὁ λόγος περὶ «τοῦ λυσσομανοῦντος ξανθοῦ, Γερμανικοῦ, Κτήνους (Bestie), (παρ' ὅλον ὅτι μεταξὺ τῶν παλαιῶν Γερμανῶν (Germanen) καὶ ἡμῶν τῶν Γερμανῶν (Deutschen) οὐδεμίᾳ κατ' ὄνομα, ἥκιστα δὲ καθ' αἷμα, συγγένεια ὑφίσταται».

15. Πρβλ. I. 277: «Οι Γερμανοὶ δὲν ἔχουν, μέχρι τοῦδε πολιτισμόν, παρ' ὅλον ὅτι πολὺ ὄμιλοῦν καὶ ὑπερηφανεύονται». Οι Γερμανοὶ εἶναι «δουλοπρεπεῖς πρὸς τὸν Ἀνω καὶ φθονεροὶ πρὸς ἄλλήλους» (I:800). «Τὸ πνεῦμα τῶν Γερμανῶν κρατεῖται χαμηλῶς μὲ τὴν Μπύραν των καὶ τὰς 'Ἐφημερίδας των' (I:852). «Οι Γερμανοί: μία ἀξιοθρήνητος Φυλὴ παραλόγων» (II:215). «Οι Γερμανοί... εἶναι, σήμερον, ὁ πλέον καθυστερημένος, πολιτιστικῶς, Λαὸς τῆς Εὐρώπης» (II:928), «οἱ Γερμανοὶ εἶναι, δι' ἐμέ, ἀπαράδεκτοι (unmöglich)... παληάνθρωποι» (Canaille· II:1150), «ἄρρωστα κεφάλια» (III:353), «μία Φυλὴ χωρὶς ὑπευθυνότητα» (III:1324) κλπ.

ἐκ φύσεως εἶναι, ἀναπτύσσων καὶ πραγματώνων, εἰς τὸν μέγιστον βαθμόν, τὰς ἐγκειμένας ἐν τῇ φύσει του δυνάμεις, — οὐχὶ δέ, ἀπλῶς, τὰς σωματικάς, ἀλλὰ κατ' ἔξοχὴν τὰς ψυχο-πνευματικάς. Δὲν εἶναι δηλ. ὅτι εἶναι, διότι κατάγεται ἐξ ἀνωτέρας φυλῆς τινος, ἀλλὰ γίνεται, αὐτο-δημιουργούμενος, — καὶ αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὑφ' οίουδήποτε Ἀνθρώπου εἰς οίανδήποτε φυλὴν καὶ ἀνάγκη. «Οπως ἡδη ἐλέχθη: 'Ο N. ἀπεχθάνεται τὸν γυμνὸν Naturalismus τοῦ Darwin.

'Ο N. ἔδωκε προσωπικὴν σφραγίδα εἰς τὸν Φιλοσοφικὸν στοχασμόν του καὶ εἰς οὐδὲν ἔτερον φιλοσοφικὸν πλαίσιον ἐντάσσεται, τηρεῖ δὲ ἀποστάσεις καὶ ἀσκεῖ αὐστηροτάτην κριτικὴν κατὰ παντὸς μέχρι τῆς ἐποχῆς του πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν του, — αὐτὸς δὲ συνιστᾶ καὶ τὸ κατ' ἔξοχὴν *ἴδιον* «στοιχεῖον» τοῦ 'Υπερ-Ἀνθρώπου του. «Ομως τὸ γεγονὸς τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ καὶ λόγον ὑποβιβασμοῦ αὐτοῦ εἰς μίαν ἀρρωστημένην ψυχο-πνευματικὴν προσωπικότητα, ἡδη ἐξ ἀρχῆς τῆς πνευματικῆς του παραγωγῆς, ὅπως ἴσχυριζονται τινες, ἀδυνατοῦντες νὰ ἐντάξουν αὐτὸν εἰς τὰ ἴδια των ἰδεολογικὰ πλαίσια¹⁶. Οἱ βαθυστόχαστοι συλλογισμοὶ καὶ αἱ ὁξεῖαι πνευματικαὶ τομαὶ καὶ κρίσεις δὲν ἐπιβεβαιώνουν τοῦτο, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο! 'Η πνευματικὴ ἀσθένειά του ἐνεφανίσθη πολὺ ἀργότερον καὶ εἶναι ἐμφανής, ὄντως, εἰς τὰ μεταγενέστερα ἔργα του. Τὴν πλέον αὐθεντικὴν ἐδμηνείαν περὶ τοῦ N. καὶ τῆς φιλοσοφίας του φαίνεται, ὅτι προσφέρει ὁ K. Jaspers, ὅστις θεωρεῖ, ὅτι ὁ N. διεξάγει μίαν Φιλοσοφίαν διαρκοῦς ὑπερβάσεως καὶ αὐθυπερβάσεως, θέτων ὑπὸ οἰζικήν, — καὶ οὐχὶ σχετικήν, ὅπως ὁ R. Descartes —, ἀμφισβήτησιν πᾶν τὸ θετικὸν καὶ ὑφιστάμενον, μὲ ἀπόβλεψιν τὸ ἀνοιγμα πρὸς νέας προοπτικᾶς ἥ μᾶλλον πρὸς θεώρησιν τῆς Ζωῆς εἰς ὅλον τὸ «σκοτεινὸν» βάθος της, ἥτοι ὡς πορείαν πρὸς τὸν Μηδενισμόν¹⁷.

Παρὰ τὴν ἀντιφατικότητα, ἥ μᾶλλον διαλεκτικότητα, ποὺ ἐμφαίζει ὁ Nietzsche εἰς τὸν ποικίλους συλλογισμούς του, κυριαρχεῖται ὑπὸ μιᾶς διηκούσης ἰδέας δι' ὅλου τοῦ ἔργου του, τὴν ὅποιαν ἐναλλάσσει, ἀπλῶς, διὰ διαφόρων δύνομάτων: Διόνυσος, 'Υπερ-Ἀνθρώπος, Θέλησις πρὸς Δύναμιν κ.λπ., καὶ ἔνεκα τῆς ὅποιας θὰ ἡδύνατο νὰ ὀμιλήσει τις περὶ ἔνιαίας Φιλοσοφίας τοῦ N. Τὴν πρώτην γνωριμίαν

16. Πρβλ. π.χ. J. Hirschberger *Geschichte der Philosophie* II (1963^o), 515: «Ο Nietzsche ἀνήκει εἰς τὰ πνεύματα, ποὺ ἀπλῶς ἀρνοῦνται. Οὗτος ὑπῆρξεν ἐν ὄντως ἀρρωστημένη πνεύμα». «Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ ἀσθένεια, εἰς τὸν Nietzsche, εἶναι βαθυτέρα καὶ ἥρχισε πολὺ ἐνωρίτερον ἀπὸ ὅτι γίνεται, συνήθως, παραδεκτόν» (521).

17. Πρβλ. K. Jaspers, *Einführung in das Verständnis seines Philosophierens* (1936).

του μὲ τὴν φιλοσοφίαν ἔκαμεν δὲ N., ὡς φοιτητής, μὲ τὸ ἔργον τοῦ Schopenhauer: *Die Welt als Wille und Vorstellung*, τὸ ὄποιον ἀνεκάλυψε τυχαίως εἰς ἐν παλαιοπωλεῖον ἐν Leipzig καὶ τὸ ὄποιον, ἀναγνώσας, τὸν ἐνεθουσίασε. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον ἐγνωρίσθη προσωπικῶς καὶ μὲ τὸν R. Wagner, τοῦ ὄποιου ἡ Μουσικὴ ἡσκησεν ἐπ' αὐτοῦ βαθυτάτην ἐπίδρασιν. Ἐκεῖθεν δὲ ἀφορμηθεὶς ἐπεχειρῆσε νὰ δώσει τὴν δικήν του ἑρμηνείαν περὶ τῆς Κοσμικῆς πραγματικότητος, γονιμοποιήσας τὴν σκέψιν του καὶ μὲ τὴν προσφιλῆ εἰς αὐτὸν φιλοσοφίαν τοῦ Ἡρακλείτου. Αἱ πρῶται, φιλοσοφικοῦ περιεχομένου, ίδεαι του περιέχονται εἰς τὸ ἔργον του: *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* (1871), διὰ τοῦ ὄποιου ἐπεζήτησε νὰ ἀποδώσει τὴν περὶ Ζωῆς ἀντιληψιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν ὄποιαν διακρίνει εἰς δύο περιόδους: εἰς τὴν προσωριακήν, τὴν ὄποιαν ἐκλαμβάνει ὡς αὐθεντικήν, καὶ εἰς τὴν ἀπὸ τῶν Σωκράτους, Πλάτωνος καὶ ἀκολούθως περίοδον, τὴν ὄποιαν θεωρεῖ ὡς ἔκπτωσιν καὶ ἐκφυλισμὸν τοῦ γνησίου, Ἑλληνικοῦ, περὶ Ζωῆς αἰσθήματος. Μίαν φωτεινὴν ἔξαιρεσιν εἰς τὸν «μεταγενέστερον» τοῦτον Ἑλληνισμὸν εἶδεν οὗτος εἰς τὸν Ἐπίκουρον, εἰς τὸν ὄποιον διεσώθη γνήσιον περὶ τῆς Ζωῆς αἰσθημα¹⁸.

Τὰ στοιχεῖα ταῦτα, ποὺ ἔξεφρασεν εἰς τὸ ἀνωτέρῳ ἔργον του δὲ N., διέσωσε μέχρι τέλους εἰς τὴν φιλοσοφίαν του, ὑπὸ ποικίλας παραλλαγᾶς καὶ διακυμάνσεις. Βασικὴ πεποίθησίς του εἶναι, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Τραγωδία, ίδιας τῶν ἔργων τοῦ Αἰσχύλου, ἔξεφρασεν αὐθεντικῶς τὸ περὶ Ζωῆς ἰδεῶδες, εἰς τὸ ὄποιον συμπλέκονται, ὡς ἐλέχθη, ίδεαι τοῦ Ἡρακλείτου καὶ τοῦ Schopenhauer, ἀλλὰ καὶ τῆς Μουσικῆς τοῦ Wagner, ἐνῶ ὁ Sokratismus παριστᾶ ἐν ἐκφυλιστικὸν φαινόμενον. Ὡς ἀκολούθως δὲ ταξινομεῖ τὰ ποικίλα πνευματικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν δικόν του στοχασμὸν δὲ N., ἀναφέρων: Ἡ Τραγωδία ἥθελε νὰ διδάξει, «τί εἶναι “τὸ Φοβεῖσθαι”,... καὶ τὸ πάσχειν ἐν τῇ ψυχικῇ εὐφορίᾳ,... καὶ ἀπαιτεῖ ἐν δξὺ βλέμμα διὰ τὸ Φοβερόν... Τί σημαίνει, εἰδικῶς διὰ τοὺς Ἑλληνας τῆς καλλίστης, ἴσχυροτάτης καὶ ἀνδρειοτάτης ἐποχῆς, ὁ τραγικὸς Μῦθος; Καὶ τὸ φοβερὸν φαινόμενον τοῦ Διονυσιακοῦ; Καὶ ἡ ἔξ αὐτοῦ γεννηθεῖσα Τραγωδία; Ωσαύτως:

18. «Ο ‘Ἐπίκουρος ὑπῆρξεν ὁ ἐφευρέτης ἐνδὸς ἡρωικοῦ-εἰδυλλιακοῦ εἰδους φιλοσοφεῖν» (I:994). «Ο ‘Ἐπίκουρος, ὁ παρηγορητής τῶν ψυχῶν τῆς ὑστέρας Ἀρχαιότητος, εἶχε τὴν θαυμασίαν ἐκείνην ἀντιληψιν, ἣτις σπανίζει σήμερον, ὅτι δηλ. πρὸς καθησύχαιραν τῆς συνειδήσεως δὲν εἶναι ἀναγκαῖα ἡ ἐπίλυσις τῶν ἐσχάτων καὶ ἀκροτάτων, θεωρητικῶν, ἐρωτημάτων. Οὕτως ἥρκει εἰς αὐτὸν νὰ λέγει εἰς ἐκείνους, οἵτινες ἐβασανίζοντο ὑπὸ ‘θεοφοβίας’: ‘έὰν ὑπάρχουν θεοί, οὐδόλως μεριμνοῦν οὕτοι περὶ ἡμῶν’» (I:875).

τὸ ἔξ οὐ ἀπέθανεν ἡ Τραγωδία, ἢτοι δὲ Σωκρατισμὸς τῆς Ἡθικῆς, ἡ Διαιλεκτική, ἡ αὐτάρκεια καὶ ἡ εὐθυμία τοῦ Θεωρητικοῦ ἀτόμου, —τί, λοιπόν; Δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ εἶναι, ἀκριβῶς δὲ Σωκρατισμὸς οὗτος, ἐν φαινόμενον καταπτώσεως, ἐκλύσεως καὶ ἔξασθενήσεως τῶν ἀνάρχως ἀναδυομένων ἐνστίκτων; Καὶ ἡ “Ἐλληνικὴ εὐθυμία” τοῦ ὑστέρου Ἐλληνισμοῦ, ἀπλῶς, τὸ λυκόφως; Καὶ ἡ ἐπικούρειος θέλησις κατὰ τῆς Ἀπαισιοδοξίας μόνον μία πρόβλεψις τοῦ πάσχοντος»¹⁹;

Τὰ στοιχεῖα ἀξιολογεῖ, περαιτέρω, συστηματικῶς ὡς ἀκολούθως πως δὲ Nietzsche, εἰς ἐν μεταγενέστερον κείμενό του: *Versuch einer Selbstkritik*, διὰ τοῦ ὅποιου ὑπεραμύνεται, μὲ πάθος, τῶν ἀπόψεών του περὶ τῆς *Geburt der Tragödie*, μεταμελεῖται δὲ διὰ τὸν λόγον καὶ μόνον, ὅτι ἐχρησιμοποίησεν, ὡς ἐκφραστικὰ μέσα τῶν ἰδεῶν του, τὴν Φιλοσοφίαν τῆς *Resignation* τοῦ Schopenhauer καὶ τὴν Μουσικὴν τῆς Romantik τοῦ Wagner, ἥτις ἐνεργεῖ ὡς «Narkotikum», ἴδιως διὰ τὸν Γερμανικὸν Λαόν, ὅστις «ἀγαπᾷ τὴν μέθην καὶ τιμᾶ τὸ ἀσαφὲς ὡς ἀρετήν»²⁰.

Τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ N. διέπει ἡ ἀκόλουθος, περίπου, ἀρχή: ‘Εκεῖ, ἔνθα ἐκδηλοῦται ἡ ζωὴ τῶν Ἀνθρώπων ὡς Αἰσιοδοξία: Λογική, τάξις, ἀρμονία, χαρὰ καὶ εὐδαιμονία (τὸ Ἀπολλώνειον στοιχεῖον), ὑπάρχει κατάπτωσις, διαφθορὰ καὶ ἀπαισιοδοξία, καλυπτομένη ὑπὸ τὸν μανδύαν τοῦ ἐπιφανειακοῦ καὶ φαινομενικοῦ. Ἀντιθέτως δὲ ἔκει, ἔνθα κατανοεῖται ἡ ζωὴ ὡς τραγικότης, βιουμένη ὡς πάσχειν, ἀντίφασις, ἀπαισιοδοξία κ.λπ. (Διονύσειον στοιχεῖον), εἶναι ἐκφρασις γνησιότητος καὶ αὐθεντικότητος, διότι διεισδύει καὶ «συλλαμβάνει» τὸ βάθος τῆς πραγματικότητος. ‘Υπὸ τὴν ἔποψιν ταύτην θεωρεῖ οὗτος, ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ἐλληνισμοῦ διῆλθε διὰ δύο φάσεων: μίαν αὐθεντικήν, τὴν Προσωρινήν, τὴν ὅποιαν ἐκφράζει, προσηκόντος, ἡ Ἐλληνικὴ Τραγωδία, κυρίως τοῦ Αἰσχύλου, καὶ τὴν ἐτέραν, τῆς καταπτώσεως καὶ τοῦ ἐκφυλισμοῦ, τὴν ὅποιαν ἐκφράζει δὲ Ἐλληνικὸς Intellektualismus καὶ Moralismus ἀπὸ τῶν Σωκράτους, Πλάτωνος καὶ ἀκολούθως, μὲ μοναδικὴν ἔξαιρεσιν τὸν Ἐπίκουρον: «‘Ο Ἐπίκουρος ἦτο εἰς Optimist, μὲ τὸ νὰ εἶναι εἰς Πάσχων» (*Leidender*). ‘Ο N. δὲν ἀρνεῖται τὸν ὑποκειμενισμὸν του: «Εἰς ἐμὲ ἔτσι ὡμίλησεν δὲ Διόνυσος»!

Οὕτως, ἀναζητῶν ἀπάντησιν εἰς τὸ ἐρώτημα: «πί εἶναι Διονυσιακόν,... καὶ τὸ περὶ τῆς σχέσεως τοῦ Ἐλληνος πρὸς τὸν πόνον», εύρισκει,

19. F. Nietzsche, *Versuch einer Selbstkritik*, ἐν: *Die Geburt der Tragödie* (Reclam 7131/1993, 6).

20. Αὐτόθι, 9έξ. Ἡ ἀπόδοσις γίνεται, κυρίως, κατὰ νόημα, λόγῳ καὶ τῶν μεταφραστικῶν δυσχερειῶν τοῦ κειμένου τοῦ Nietzsche.

ὅτι «εἰς τὸν ἀρχαιότερον Ἑλληνισμὸν... παρατηρεῖται ὁ πόθος πρὸς τὸ Ἀσχημὸν, ἡ ἰσχυρὰ θέλησις πρὸς τὸν Τραγικὸν μῦθον, πρὸς θέαν τοῦ Φοβεροῦ, Κακοῦ, Αἰνιγματώδους, Καταστρέφοντος, Μοιραίου, ἐκπηδῶντος ἐκ τοῦ βάθους τοῦ Πραγματικοῦ, καὶ ἐκ τοῦ ὅποιου ἐγεννήθη ἡ Τραγωδία», καὶ ἀκόμη ὅτι «οἱ Ἑλληνες οὗτοι, ἀκριβῶς ἐν τῷ πλούτῳ τῆς Νεότητός των, εἶχον τὴν θέλησιν πρὸς τὸ Τραγικὸν καὶ ἡσαν Ἀπαισιόδοξοι», ἐν Αἴσθημα, ποὺ ἐξεπήγαζεν «πιθανὸν ἔξι εὐθυμίας, ἐκ τῆς δυνάμεως, ἔξι ύπερεκχειλίσματος ὑγείας καὶ ἔξι ύπερβολικῆς πληρότητος».

Τὸ ἀντίθετον συμβαίνει εἰς τὸν μεταγενέστερον Ἑλληνισμόν: «Οἱ Ἑλληνες, ἀκριβῶς εἰς ἐποχὰς διαλύσεως καὶ ἀδυναμίας των, ἐγίνοντο, διαρκῶς καὶ αἰσιοδοξώτεροι, ἐπιφανειακώτεροι, ύποκριτικώτεροι, ἀλλὰ καὶ μανιαδέστεροι πρὸς τὴν Λογικὴν καὶ πρὸς ἐκλογήκευσιν τοῦ ἀσμού, δηλ., συγχρόνως, “εὐθυμότεροι” καὶ “ἐπιστημονικώτεροι”, ἵτοι κατειλημμένοι ύπὸ τοῦ «Διονυσιακοῦ μένους,... διὰ νὰ χρησιμοποιήσω μίαν λέξιν τοῦ Πλάτωνος», τούτεστιν «μὲ διαρκῶς αὐξανόμενον πόθον διὰ κάλλος, ἑορτάς, ἀπολαύσεις καὶ νέας τελετουργίας, αἵτινες ἐξεπήγασαν ἔξι ἀνεπαρκείας, στερήσεως, μελαγχολίας καὶ ἄλγους». Καί, τί εἶναι «τὸ Διονυσιακὸν τοῦτο μένος;... Δὲν εἶναι, ἀράγε ἀναγκαίως, ἐν σύμπτωμα ἐκφυλισμοῦ καὶ καταπτώσεως τοῦ μεταγενεστέρου τούτου πολιτισμοῦ»; — «Ἀντιστοίχως δὲ θὰ ἥδυναντο νὰ ἐκληφθοῦν καὶ ὅλαι αἱ “μοντέρναι ἴδεαι” καὶ προκαταλήψεις δημοκρατικῆς ύφης: ὁ θρίαμβος τοῦ *Optimismus*, ἡ κυριαρχία τῆς Λογικῆς, ὁ πρακτικὸς καὶ θεωρητικὸς Ὁφελιμισμός, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Δημοκρατία, — ὡς ἐν σύμπτωμα βυθιζομένης δυνάμεως, ἐγγίζοντος γήρατος, ψυχικῆς καταπτώσεως».

Περαιτέρω δίδει ὁ Nietzsche τὴν δικήν του ἐρμηνείαν περὶ τοῦ φαινομένου τούτου. Ό N. υἱοθετεῖ τὸ Ἡρακλείτειον «πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, — ἔμπεδον οὐδέν», ώς τὴν «οὐσίαν» τῆς Κοσμικῆς πραγματικότητος. «Ο Κόσμος εἶναι... αἰωνία ἐναλλαγή, αἰωνίως νέα φανέρωσις τοῦ δεινοτάτου, ἀντιθετικωτάτου, ἀντιφατικωτάτου», ἵτοι αἰώνιον γίγνεσθαι: ἔρχεσθαι καὶ παρέρχεσθαι, φθορὰ καὶ θάνατος. Τὰ Ἀτομα καὶ οἱ Λαοί, δῆμοι, δὲν δύνανται νὰ ύποφέρουν «τὴν ροήν ταύτην τοῦ ποταμοῦ» (Ἡράκλειτος) καὶ τρέπονται εἰς φυγήν, ἐξιδανικεύοντες τὴν σκληρὰν πραγματικότητα ἡ ἐπινοοῦντες, ώς ἀντιστάθμισμα, μίαν ἄλλην, σταθερὰν καὶ αἰωνίαν, τὸ Ἐόν: «ώς ἀγένητον Ἐόν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, — ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμές ἥδ' ἀτέλεστον» (Παρμενίδης), ἵτοι κατὰ διττὸν τρόπον: δι' ὧδαιοποιήσεως καὶ ἐξιδανικεύσεως τῆς παρούσης ζωῆς διὰ τῆς Λογικῆς καὶ τῆς Ἡθικῆς, δηλ. διὰ μετατροπῆς τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς εἰς θεωρητικὰ ἐρωτήματα (Intellectualismus, Moralismus), καὶ δι' ἀποδοχῆς μιᾶς ἄλλης,

«έπεκεινα» τῆς παρούσης, ζωῆς, αἰώνιου καὶ εὐδαιμονος χαρακτήρος (Μεταφυσική), μὲ συνέπειαν τὸν ὑποβιβασμὸν τῆς ἐδῶ ζωῆς εἰς πρόσκαιρον καὶ σκιώδη. Ἀπαύτε, λοιπόν, δὲ Ν. «ἄμυναν κατὰ πάσης Ἡθικῆς παρερμηνείας καὶ ἔξιδανικεύσεως τοῦ Ἐδῶ-Εἶναι,... καὶ ἀπόρριψιν τῆς Ἡθικῆς εἰς τὸν χῶρον τῶν “παρακρούσεων”: τοῦ φαινομένου, τῆς παραφορᾶς, τῆς πλάνης, τῆς παρερμηνείας».

Τὸ μέγιστον κακὸν πρὸς δυσφήμησιν καὶ ὑποτίμησιν τῆς ἀξίας τῆς Ἐδῶ-Ζωῆς θεωρεῖ δὲ Ν., ὅτι ἐπράξειν ὁ Χριστιανισμός, κατὰ τοῦ δόποιου καὶ στρέφει τὸ πολεμικόν του μένος. Οὐ Ν., ἀκολουθῶν τὴν παράδοσιν τοῦ Pietismus, παρανοεῖ καὶ ὑποβιβάζει τὸν Χριστιανισμὸν εἰς ἐν Ἡθικὸν σύστημα. Κατ’ αὐτὸν «ὁ Χριστιανισμὸς συνιστᾶ τὴν πλέον διεφθαρμένην παρουσίασιν τοῦ Ἡθικοῦ θέματος,... ἡ δὲ Χριστιανικὴ διδασκαλία, ἥτις εἶναι καὶ θέλει νὰ εἴναι μόνον Ἡθική,... ἐνσαρκώνει, κατ’ ἐμέ, τὴν ἔχθρότητα κατὰ τῆς Ζωῆς, τὴν ἀντι-θέλησιν κατ’ αὐτῆς τῆς Ζωῆς... Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπῆρξεν, ἐξ ἀρχῆς, — κατ’ οὐσίαν καὶ βασικῶς — ἡ ἀηδία καὶ ὁ κορεσμὸς τῆς Ζωῆς ἐν τῇ Ζωῇ, κεκαλυμμένος ὑπὸ τὴν πίστιν εἰς μίαν “ἄλλην” ἢ “καλυτέραν” Ζωῆν, ὑπὸ τὴν ὄποιαν ἐκρύπτετο καὶ ἐκαλλωπίζετο. Τὸ μῆσος πρὸς τὸν “Κόσμον”, ἡ κατάρα τῶν Ὀρμῶν, ὁ φόβος πρὸ τοῦ κάλλους καὶ τῆς αἰσθητικότητος, ἡ ἐπινόησις ἐνὸς Ἐπέκεινα πρὸς καλυτέραν δυσφήμησιν τοῦ Ἐδῶ, βασικῶς εἰς πόθος πρὸς τὸ Μηδέν, τὸ τέλος, τὴν ἀνάπαισιν, πρὸς τὸ “Σάββατον τῶν Σαββάτων”, — ὅλα ταῦτα, καθὼς καὶ ἡ ἀπόλυτος θέλησις τοῦ Χριστιανισμοῦ, νὰ θέλει νὰ ισχύουν μόνον Ἡθικαὶ ἀξίαι, μοῦ ἐφαίνοντο ἡ πλέον ἐπικίνδυνος καὶ φρικτὴ μορφὴ ὅλων τῶν δυνατῶν μορφῶν μιᾶς “Θελήσεως πρὸς ἀφανισμόν”, ἡ τουλάχιστον ἐν δεῖγμα βαθυτάτης νοσηρότητος, κοπώσεως, ἀπογνώσεως, ἔξαντλήσεως, πτωχεύσεως ὡς πρὸς τὴν Ζωήν, — διότι πρὸ τῆς Ἡθικῆς (εἰδικώτερον δὲ τῆς Χριστιανικῆς, καὶ τοῦτο σημαίνει τῆς ἀπολύτου Ἡθικῆς) θὰ πρέπει ἡ Ζωὴ, διαρκῶς καὶ ἀφεύκτως, νὰ ἔχει ἄδικον, ἀφοῦ Ζωὴ εἶναι, οὐσιωδῶς, κάτι τὸ Ἀνήθικον, — θὰ πρέπει, τελικῶς, ἡ Ζωὴ νὰ καταπνιγεῖ ὑπὸ τὸ βάρος τῆς περιφρονήσεως καὶ τοῦ αἰώνιου Ὁχι, ὡς τὸ ἀνάξιον πόθου, ὡς τὸ καθ’ αὐτὸν ἀξίας τινός... Δὲν εἶναι, λοιπόν, ἡ Ἡθικὴ μία “Θέλησις πρὸς Ἀρνησιν τῆς Ζωῆς”, ἐν φρικτὸν ἐνστικτὸν καταστροφῆς, μία ἀρχὴ τοῦ τέλους; Εἰς τὴν δικήν μου «Ἡθικήν», ἥτις εἶναι «τοῦ Ἀντι-Χρίστου», «ἔδωκα τὸ ὄνομα ἐνὸς Ἑλληνικοῦ Θεοῦ: Τὴν ὄνόμασα Διονυσιακήν».

Αὗται εἶναι, περίπου, οἱ βασικαί, φιλοσοφικαί, θέσεις τοῦ Ν., αἵτινες διήκουν δι’ ὅλου τοῦ ἔργου του καὶ τὰς ὄποιας, ἀργότερον, ἐνεβάθυνε καὶ διηγούνε. Μία βαθυτέρα ἀνάλυσις αὐτῶν πείθει περὶ τῆς ἐγγυτάτης συγγενείας αὐτῶν πρὸς τὴν Χριστιανικὴν βιοθεωρίαν,

τὴν ὁποίαν τόσον σφοδρῶς κατεπολέμησε καὶ ἀπέρριψε. Θὰ ἡδύνατο νὰ λεχθεῖ, δτὶ ἐκφράζει, ἐδῶ, τὸν Χριστιανισμὸν «ἀθέως», ἀφοῦ τὴν «παράδοξον» ἀρχὴν περὶ τῆς ἐν τῷ πλούτῳ πτωχείας καὶ τοῦ πλούτου ἐν τῇ πτωχείᾳ, ἐπὶ τῆς ὁποίας οἰκοδομεῖ τὴν περὶ τῆς (Ἐλληνικῆς) ζωῆς θεωρίαν του, πρεσβεύει, κατ’ ἔξοχὴν ὁ Χριστιανισμός, κατὰ τά: ‘Ο Ἰησοῦς Χριστός, «δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὢν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β' Κορ. 8,9).

‘Ο Χριστιανισμὸς εἶναι ἐκείνος, ὃστις θεωρεῖ τὴν Κοσμικὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ζωὴν ὡς ἀέναον γίγνεσθαι πρὸς τὴν φθορὰν καὶ τὸ Μηδὲν καὶ καλεῖ, συγχρόνως, τὸν πιστὸν νὰ μείνει πιστὸς εἰς τὸν παρόντα κόσμον, ὡς νὰ μὴ ὑπῆρχε Θεός. Τὸν καλεῖ εἰς «ύπομονὴν ἐν ταῖς θλύψεσι» (Ρωμ. 5,3) καὶ οὐχὶ εἰς φυγὴν ἐκ τοῦ κόσμου: «Οὐκ ἐρωτῶ, ἵνα ἄρις αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ’ ἵνα τηρήσης αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ» (Ιω. 17,15). Τὸν καλεῖ νὰ κάμει κατάφασιν τῆς παρούσης, ἀληθινῆς, ζωῆς, καθὼς καὶ τῶν Ὁρμῶν του. ‘Ο Χριστιανισμὸς δὲν καταπολεμεῖ τὰς Ὁρμάς, ἀλλὰ τὰ Πάθη: τὴν κατάχροησιν καὶ ἔξαχρείωσιν τῶν Ὁρμῶν, διὰ τῶν ὁποίων καταστρέφεται ή πραγματικὴ ζωή. Θεωρεῖται βέβαιον, δτὶ ὁ Nietzsche ἀπώλεσε τὴν πνευματικὴν διαύγειαν καί, τελικῶς, ἀπέθανε, προσβληθεὶς ὑπὸ τῆς Συφύλιδος. Εἰδικῶς εἰς Ὁρθόδοξος Ἀσκητὴς ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς: «Ἡμεῖς οὐκ ἐδιδάχθημεν Σωματοκόνοι, ἀλλὰ Παθοκόνοι»²¹. Τὸν καλεῖ νὰ ἀντλεῖ Ἀναστασίμους δυνάμεις πρὸς κατάφασιν τῆς παρούσης ζωῆς καὶ δημιουργικὴν δρᾶσιν ἐκ τοῦ Σταυροῦ καὶ διὰ τοῦ πάθους, κατὰ τό: «Ἡμεῖς κηρύσσομεν Χριστὸν Ἐσταυρωμένον» (Α' Κορ. 1,23), καί: «Οταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» (Β' Κορ. 12,10), καὶ οὐχὶ θριαμβολογῶν περὶ τῆς μετὰ θανάτου ζωῆς, καὶ νὰ θεωρεῖ τὸν Θάνατον «πρόσωπον-πρόδος-πρόσωπον», διότι τότε καὶ μόνον μπορεῖ νὰ ἔχει ὀρθὴν καὶ πραγματικὴν σχέσιν πρὸς τὴν παρούσαν ζωὴν, κατὰ τό: «Καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω», καί: «ώς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἴδου ζῶμεν» (Α' Κορ. 15,31· Β' Κορ. 6,9). Παράδειγμα δὲ ἐμπειρικῆς βιώσεως τῆς πίστεως ὁ Ἀββᾶς Ἀρσένιος, ὃστις ἔσχισε «διαθήκην», διὰ τῆς ὁποίας «κατέλιπεν αὐτῷ κληρονομίαν πολλὴν σφόδρα» ἀποθανὼν συγγενῆς του, μὲ τὴν αἴτιολογίαν: «Ἐγὼ πρὸ ἐκείνου ἀπέθανον»²². Τὸν καλεῖ εἰς διαρκῆ Ἀσκησιν οὐχὶ πρὸς καταπόνησιν καὶ ἔξουθένωσιν, ἀλλὰ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τοῦ Σώματος. ‘Ο Ἀββᾶς Μακάριος ἔζησεν ὑπὲρ τὰ 90 ἔτη, πλήρης ὑγείας, ἐν αὐστηρᾷ νηστείᾳ καὶ ἀσκήσει,

21. Ρήσις Ἀββᾶ Ποιμένος, ἐν: *Γεροντικὸν* (ἐκδ. ὑπὸ Π. Β. Πάσχου, 1981³), 101.

22. Αὐτόθι, 8.

έρωτηθείς δέ: «Πῶς, δτε ἐσθίεις καὶ στε νηστεύεις, τὸ Σῶμά σου ἔηρόν ἐστιν», ἀπήντησε: «Τὸ ἔνδον, τὸ στρέφον τὰ καιούμενα φρύγανα, διόλου ἐσθίεται ἐκ τοῦ πυρός»²³. Ὁ Nietzsche θέλει τὸν 'Υπερ-'Ανθρωπόν του «ἀσκητήν», ὅπως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω²⁴. Τὸν καλεῖ νὰ εὐρίσκει τὴν δύναμιν τῆς χαρᾶς εἰς τὰς θλύψεις του, κατὰ τό: «ώς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες» (Β' Κορ. 6,10), «Πάντοτε χαίρετε,... ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Β' Θεσ. 5,17). Ὁ N. ἀπεχθάνεται οὐχὶ μόνον τὸν 'Ιδεαλισμόν, ἀλλὰ καὶ τὸν γυμνὸν 'Υλισμόν, —ό 'Υπερ-'Ανθρωπός του οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὰ λάγνα, ἀγύμναστα καὶ δύσμορφα, «Ἀνατολίτικα», «Κορμιά», ἀλλ᾽ εἶναι «Θέλησις πρὸς Δύναμιν»²⁵. Ἐν γένει: Ὁ N. παρουσιάζει ἀντιστοιχίας πρὸς τὸν Marx εἰς τὴν «δομὴν» τῆς σκέψεως του, ἐν σχέσει πρὸς τὸν Χριστιανισμόν. Ἔκεινος ἐκήρυξεν ἀθέως μίαν Χριστιανικὴν ἑσχατολογίαν, οὗτος δὲ ἐπράξει τὸ αὐτό, κηρύξας ἀθέως ἔνα Χριστιανικὸν «ὑπαρξισμόν».

‘Ο N. δέχεται ώς τὴν «οὐσίαν» τοῦ Πραγματικοῦ τὴν Θέλησιν πρός... (Schopenhauer), ώς ἀδιάκοπον καὶ αἰωνίαν ὄρμὴν καὶ ροήν,

23. Αὔτοί, 66.

24. Ὁ Nietzsche ἐκτιμᾷ τὸ 'Ασκητικὸν ἴδεωδες, ώς ἀποσκοποῦν εἰς τὴν συντήρησιν καὶ διάσωσιν τῆς ἐδῶ-ζωῆς, ἥτοι ώς ὑγῆ περὶ τῆς ζωῆς ἀντιληφτιν, ἀπορρίπτει δὲ τὰ ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα αὐτοῦ, δηλ. τὴν περιφρόνησιν καὶ ἀπόρρηψιν τῆς ἐδῶ-ζωῆς καὶ τὴν νοσταλγίαν πρὸς ἐν ἐπέκεινα· διμως τοιαύτας ἀντιληφτεῖς δὲν ἐκπροσωπεῖ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία, ἥτις κατεπολέμησε καὶ ἀπέρριψε τὰ ποικίλα κινήματα τῶν Ἐγκρατητῶν. Ἀναφέρει δὲ N.: «Τὸ 'Ασκητικὸν ἴδεωδες ἐκπηγάζει ἐκ τῶν προστατευτικῶν καὶ σωτικῶν ἐνοτίκτων μᾶς ἐκφυλισμένης ζωῆς, —τοῦτο δὲ προσπαθεῖ μὲ δόλα τὰ μέσα νὰ συγκρατήσει αὐτὴν καὶ παλαίει διὰ τὴν διάσωσιν της... Εἰς τὸ 'Ασκητικὸν ἴδεωδες... ἡ ζωὴ παλαίει μὲ τὸν θάνατον καὶ κατὰ τὸν θανάτου,... πρὸς διάσωσιν της». Τὸ γεγονός, διτι τοῦτο διεστράφη εἰς ἐν ἴδεωδες 'Αρνήσεως τῆς ἐδῶ-ζωῆς ἀποδίδεται ύπο τοῦ N. εἰς μίαν ἐνδημικὴν «ἀσθένειαν» τοῦ 'Ανθρώπου, —«ὁ 'Ανθρωπός εἶναι τὸ ἄρρωστον Ζῶον»—, μὲ συμπτώματα: «ἀηδίαν, κόπωσιν, ἀπόγνωσιν,... τὸ 'Οχι, ποὺ λέγει, πρὸς τὴν Ζωὴν» (II:861-862). Ἡ ἀποψις αὕτη τοῦ N. συνάδει πρὸς τὸ 'Ορθόδοξον, 'Ασκητικόν, ἴδεωδες, τὸ ὄποιον ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ὑγείαν καὶ εὐρωστίαν τοῦ Σώματος, —καὶ φυσικῶς, καὶ τοῦ πνεύματος—, καὶ εἰς τὴν ἀποφυγὴν ἑξασθενήσεως καὶ διαφθορᾶς αὐτοῦ διὰ τῆς καταχρήσεως τῶν ὄρμῶν του (πάθη): διὰ τῆς γαστριμαργίας, ἀκολασίας καὶ πάσης ἄλλης ἀκρασίας.

25. «Δὲν ὑπάρχουν αἰωνίως διαρκοῦσσι Οὐσίαι: 'Η 'Ύλη εἶναι, παρομοίως, μία πλάνη, δπως καὶ ὁ Θεός τῶν Ἐλεατῶν» (II:116). «Ἐξ ίσου ὀλίγον, δπως αἱ ἐρωτήσεις τῶν Θρησκευόντων, μᾶς ἀφοροῦν καὶ αἱ ἐρωτήσεις τῶν φιλοσοφικῶν Δογματικῶν, ἀδιάφορον ἄν εἶναι οὗτοι Idealisten ἢ Materialisten ἢ Realisten» (I:882). Τὸ περὶ 'Υπερανθρώπου ἴδεωδες τοῦ Nietzsche παρουσιάζει σαφεῖς ἀντιστοιχίας πρὸς τὸ «καλὸς καλαθδός» τοῦ 'Ελληνισμοῦ, ώς ἡ ἐκφρασις ὑγείας καὶ εὐρωστίας τοῦ 'Ατόμου ἐν τῇ πληρότητί του, καὶ οὐχὶ, ἀπλῶς, κατὰ τὸ Σῶμα, δπως προβάλλει τοῦτο ὁ σημερινὸς 'Αθλητισμός.

ἀέναον γίγνεσθαι καὶ πάσχειν, φθορὰν καὶ θάνατον. Διότι τὸ Γύγνεσθαι τοῦτο δὲν ὑποφέρεται, τρέπονται τὰ Ἀτομα πρὸς δύο κατευθύνσεις: εἴτε πρὸς τὴν Ἀρνησιν, ἀπόρριψιν, τὴν ἀπελπισίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν (Pessimismus, Schopenhauer), εἴτε πρὸς τὴν φυγήν, μεταθέτοντα, ως ἀντι-στάθμισμα, τὴν πραγματικήν ζωὴν «κάπου ἄλλοι», δηλ. ἐκτὸς τῆς ἐδῶ, καὶ μόνης πραγματικῆς, ζωῆς διὰ νὰ γίνει ὑποφερτὴ ἡ ἐδῶ ζωὴ, καὶ δῆ, διὰ τὰ μετὰ Θάνατον, εἰς μίαν «ἐπέκεινα» τῆς παρούσης: αἰώνιαν καὶ εὐδαίμονα ζωήν, — τὸ ἔργον τοῦτο ἀναλαμβάνει νὰ φέρει εἰς πέρας ἡ Μετα-Φυσική (Πλατωνισμὸς καὶ Χριστιανισμός), διὰ δὲ τὸ παρὸν δι' ἔξιδανικεύσεως τῆς ἐδῶ ζωῆς διὰ τοῦ Intellektualismus καὶ Moralismus (Σωκρατισμὸς καὶ Χριστιανισμός)²⁶. Τὰ «συστήματα» ταῦτα ὠραιοποιοῦν τὴν ζωὴν καὶ μεταφέρουν τὰ προβλήματα αὐτῆς εἰς τὴν Θεωρίαν: δημιουργοῦν ἔνα ψευδῆ κόσμον πνευματικῶν καὶ ἥθικῶν ἀξιῶν, τὸν δόποιν προ-βάλλουν ως τὸν πραγματικόν, ἐνῷ τὴν ἐδῶ, ὄντως, ζωὴν δυσφημοῦν ως οὔσαν ἄνευ ἀξίας καὶ ὑποβιβάζουν εἰς τὸν χῶρον τοῦ φαινομενικοῦ καὶ σκιώδους. Ἡ διάγνωσις τοῦ N. ἀντιστοιχεῖ, ἐδῶ, πρὸς ἐκείνην τοῦ Μάρξ: Οἱ Φιλόσοφοι, ἵδεολόγοι κ.λπ. μεταβάλλουν τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς εἰς θεωρίαν καὶ ἥθικήν, καὶ ὁδηγοῦν, ἔτσι, τοὺς Ἀνθρώπους εἰς ἄλλοτρίωσιν. Ἐδῶ λαμβάνει χώραν, λοιπόν, μία «ἀνατροπὴ ἀξιῶν»: τὸ πραγματικόν, ἡ ἐδῶ, φυσική, Ζωὴ συκοφαντεῖται ως τὸ μὴ πραγματικόν, τὸ δὲ ψευδὲς καὶ μὴ πραγματικόν, ἥτοι ὁ Θεός, τὸ Ἐπέκεινα καὶ ἡ Ἡθική, προβάλλονται ως τὸ πραγματικὸν καὶ ἡ ὄντως ζωὴ. Τὸ ἔργον τοῦ N. θὰ στραφεῖ, περαιτέρω, πρὸς δύο κατευθύνσεις: εἰς τὸ νὰ ἀποκαλύψει τὸ ψεῦδος καὶ τὰς Illusionen τοῦ πολιτισμοῦ, καί, συγχρόνως, εἰς τὸ νὰ παρουσιάσει τὸν κόσμον τοῦ πραγματικοῦ: τὴν ὄντως ζωὴν. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐπιχειρεῖ μίαν κριτικήν, πρὸς ἀνατροπὴν πάσης Μετα-φυσικῆς καὶ Ἡθικῆς.

Εἰς τὴν κριτικὴν τῶν περιεχομένων τῆς παλαιοτέρας Μετα-Φυσικῆς ἀφοροῦμάται ὁ N. ἐκ δικῶν του «προ-οπτικῶν» (Perspektiven) τινῶν περὶ τῆς Ζωῆς, διὰ τῶν δόποίν ἐπιζητεῖ νὰ ἀνατρέψει τὰς πρὸς αὐτοῦ. Κλειδί, διὰ τὴν κατανόησιν τῶν συλλογισμῶν του, εἶναι ἡ ἔννοια

26. «Ἡ Σωκρατικὴ νοοτροπία εἶναι ἐν φαινόμενον τῆς καταπτώσεως (Décadence)... διότι ἔξισνει: Λογικὴν = Ἀρετὴν = Εὐδαιμονίαν. Μὲ τὸ παρόλογον τοῦτο τῆς διδασκαλίας τῆς ταυτότητος ἔγοητενεν οὕτος» (III:771-772). «Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Σωκράτους ἐνεφανίσθη, τὸ πρῶτον, εἰς τὸν κόσμον ἡ παράφρορος ἐκείνη... μεταφυσικὴ ἰδέα, ἡ ἀκλόνητος πίστις δηλ. διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς Αἰτιότητος, διεισδύει μέχρι τῶν βαθυτάτων ἀβύσσων τοῦ Εἶναι, καὶ διὰ τῆς ἡ σκέψις εἶναι εἰς θέσιν οὐχί, ἀπλῶς, νὰ γνωρίζει, ἀλλὰ καὶ νὰ διορθώνει τὸ Εἶναι» (I:84).

«Ζωὴ» καὶ τὰ περιεχόμενα, ποὺ προσδίδει εἰς αὐτήν. Διὰ τὸν Ν. ἡ μόνη ἀληθινὴ Ζωὴ εἶναι ἡ «έδω» Ἀτομική, ἡ συγκεκριμένη καὶ παροδική, ἡ ἐν κινήσει καὶ δράσει διαρκῶς οὖσα, ὡς αὐθυπέρβασις, ἥτοι ὡς πτῶσις καὶ ἀνόρθωσις, ὡς δημιουργικότης καὶ ναυάγιον καὶ, τελικῶς, ὡς φθορὰ καὶ ἔξαφάνισις. Εἰς τὴν Ζωὴν ταύτην, ὡς τὴν ἀληθινήν, δίδει δὲ Ν., ἐπικαλούμενος καὶ τὴν «Διονυσιακὴν ἀρχήν», βιολογικά, πρωτίστως, περιεχόμενα, ἥτοι Αἰσθητικότητα καὶ Δύναμιν, ὡς σωματικὴν ὑγείαν καὶ εύρωστίαν, ἀλλὰ καὶ ψυχικὴν εὐεξίαν, δυναμισμόν, δημιουργικότητα κ.λπ. Τὰ περιεχόμενα τῆς «ὑγιοῦς» ταύτης ζωῆς συνιστοῦν, συγχρόνως, καὶ τὸ κριτήριον ἀληθείας αὐτῆς, ἥτις ἐκφράζεται ὡς ἀπόλυτος κατάφασις τοῦ σχετικοῦ καὶ παροδικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς, ἄνευ τάσεως φυγῆς ἐκ τῆς ρευστῆς φύσεως αὐτῆς²⁷.

Πᾶσα ἄλλη, λοιπόν, περὶ τῆς Ζωῆς ἀντίληψις, μὴ συνάδουσα πρὸς τὸ ἀνωτέρῳ κριτήριον, εἶναι ἐσφαλμένη, καὶ δὴ οὐχί, ἀπλῶς, ὡς Θεωρητικὸς συλλογισμός, καθ' αὐτόν, ἀλλ' ὡς ἡ Θεωρητικὴ ἐκφρασίς ἐνὸς μῆ-όρθοῦ, ἥτοι διεφθαρμένου, τρόπου ζωῆς (Décadence). Τὰς ὁρθὰς ἡ ἐσφαλμένας ἰδέας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἑκάστης ἐποχῆς γεννᾷ ὁ ὁρθὸς ἡ μὴ τρόπος ζωῆς, δοτις καὶ ὑπαγορεύει εἰς τὴν Λογικὴν ἀντιστοίχους συλλογισμοὺς καὶ ἀντιλήψεις. Ἐκ μὴ ὁρθοῦ τρόπου ζωῆς ἥχθη ἡ μέχρι τοῦδε Φιλοσοφία, κατὰ τὴν ἀποψιν τοῦ Ν., εἰς ἐσφαλμένας περὶ τοῦ Κόσμου καὶ τῆς Ζωῆς ἀντιλήψεις, εἴτε μὲ τὸ νὰ διπλασιάσει τὸν Κόσμον εἰς Ἐδῶ καὶ εἰς Ἐπέκεινα (Μετα-Φυσική), εἴτε μὲ τὸ νὰ ὑποκαταστήσει τὴν διὰ τῶν Αἰσθήσεων ἐμπειρίαν διὰ τῆς Λογικῆς καὶ τῆς Ἡθικῆς (Ιδεαλισμός, Moralismus)²⁸. Διὰ τῶν θέσεών του τούτων προσεγγίζει δὲ Ν. τὰς σοσιαλιστικὰς περὶ Θρησκείας καὶ Φιλοσοφίας θεωρίας, καθ' ἀς ἡ ἐπινόησις μιᾶς «ἐπέκεινα» τῆς παρούσης ζωῆς, καθὼς καὶ ὁ Θεωρητικὸς βίος, ὡς ἡ μετάθεσις τῶν

27. «Ἡ Ζωὴ εἶναι, οὐσιωδῶς, κάτι τὸ Ἀνήθικον» (I:15). «Ἡ Ζωὴ δὲν κατανοεῖται ὑπὸ τῆς Ἡθικῆς: θέλει τὸ ψεῦδος (Täuschung), ζῇ ἐκ τοῦ ψεύδους» (I:438). «Ἡ Ζωὴ εἶναι διαρκῆς αὐθυπέρβασις... Νὰ ἀνέρχεται θέλει ἡ Ζωὴ καὶ διὰ τῆς ἀνόδου νὰ ὑπερικά ἔστην» (II:358-359).

28. Πρβλ. F. Kaulbach, *Einführung in die Metaphysik* (1972), 231: «Ἡ Ζωὴ κατανοεῖ τὸν κόσμον ἀναλόγως πρὸς τὴν κατάστασιν τῆς: Εἰς τὴν γλώσσαν τῆς Μεταφυσικῆς προδίδεται ἡ κατάστασις τῆς παρακμῆς, ἥτις ἀπεχθάνεται τὴν τόλμην τοῦ Γίγνεσθαι καὶ προσοκλλάται εἰς τὸ Στερεόν, τὸ Οὐσιώδες. Ἡ κριτικὴ γίνεται ἐκ μιᾶς νέας αὐτο-κατανοήσεως τῆς Ἀνθρωπίνης ὑπάρχεως: μὲ τὸ νὰ κατανοεῖ ἔστην ὡς Αἰσθητικότητα, ὡς Σῶμα, δημιουργεῖν καὶ μεταποιεῖν. Ο Nietzsche ἐλέγχει τὴν Μεταφυσικὴν ὡς ἐπιστήμην, ἐρωτῶν περὶ τῆς καταστάσεως τῆς ζωῆς, ἥτις εἶναι ἡ αἰτία διὰ τὴν παραγωγὴν τῆς Μεταφυσικῆς, ἐὰν δηλ. ἡ παρούσα 'Ζωὴ' δὲν εἶναι μία συγκεκριμένη σύλληψις τῆς ἀρχαίας, ὑπεροπτικῆς, Λογικῆς. 'Ομως: δὲν εἶναι, ἀράγε, καὶ δὲ τρόπος τοῦ ὑπερωτᾶν, γνησίως, μεταφυσικός»;

προβλημάτων τῆς Ἀτομικῆς ζωῆς ἐκ τῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς πράξεως εἰς τὴν Λογικήν καὶ τὴν Ἡθικήν, ἔχουν ώς ὑπόβαθρον τὸν ἀνοίκειον τρόπον ζωῆς καὶ τὴν ἐξαθλίωσιν τῶν Ἀνθρώπων, ἐξ αὐτίας διεφθαρμένων πολιτικο-κοινωνικῶν καταστάσεων, αἵτινες ὠθοῦν αὐτοὺς εἰς «φυγήν», πρὸς ἀναζήτησιν μιᾶς «καλυτέρας» ζωῆς, εἴτε μετὰ θάνατον, εἴτε εἰς τὴν Θεωρίαν καὶ τὴν φρέμβην. Συγχρόνως ἀπομακρύνεται οὗτος ἐκ τοῦ Σοσιαλισμοῦ, ἀναζητῶν εἰς τὰς περὶ Θεοῦ, μετὰ θάνατον ζωῆς, Λογικῆς καὶ Ἡθικῆς ἀντιλήψεις, ψυχολογικά, κυρίως, αἵτια, κατ' ἀντιστοιχίαν πρὸς τὰς θεωρίας τοῦ Feuerbach. 'Υπὸ τὸ πνεῦμα τούτο ἐκλαμβάνει δ. N. τὰ περιεχόμενα τῆς Μετα-Φυσικῆς, Λογικῆς, Ἰδεαλισμοῦ, Ἡθικισμοῦ κ.λπ., ώς ψευδεῖς ἰδέας καὶ θεωρίας μιᾶς ψευδούς καὶ ἀνοικείου πρὸς τὰς «φυσικάς» δομὰς αὐτῆς ζωῆς (Décadence), καὶ ἀναλαμβάνει τὸ ἔργον τῆς «ἐπιστημονικῆς» κριτικῆς αὐτῶν, διὰ νὰ ἀποκαλύψει τὸ ψεῦδος καὶ νὰ ἐπαναφέρει τοὺς Ἀνθρώπους, διὰ τοῦ δόθοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ νοεῖν, εἰς τὸν δόθον τρόπον τοῦ Ζῆν.

'Εδῶ δὲ «παρεμβάλλεται» καὶ ὁ 'Υπερ-Ἀνθρωπός του: Διότι διέχοι τοῦδε Ἀνθρωπός ζῆ καὶ σκέπτεται ἐν τῇ πλάνῃ καὶ τῷ ψεύδει, θὰ πρέπει νὰ ὑπερκερασθεῖ καὶ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ, νὰ δημιουργηθεῖ δέ, ἀντ' αὐτοῦ, εἰς νέος τύπος Ἀνθρώπου: ὁ 'Υπερ-Ἀνθρωπός, δοτις θὰ είναι πιοτὸς εἰς τὴν Γῆν καὶ εἰς τὰ περιεχόμενα αὐτῆς, ἀνευ φυγῆς πρὸς τὸ 'Ανω ἢ τὸ Ἐκτὸς ἢ τὸ Ἐσω. 'Εδῶ ταυτίζεται Ζῆν καὶ Νοεῖν εἰς τὴν ἄμεσον καὶ ἐμπειρικὴν βίωσιν τοῦ Πραγματικοῦ: τοῦ Κόσμου καὶ τῶν δυνατοτήτων του. Τὸ Ἀτομον ἔρχεται, ἔτσι, εἰς τὴν Ἀτομικότητά του καὶ γίνεται ἐκεῖνο, ποὺ είναι, ἥτοι ταῦτὸ πρὸς ἑαυτό, ἐλεύθερον, αὐτο-οριζόμενον, -ένεργον, -δημιουργοῦν κ.λπ. 'Εν τῇ δράσει καὶ αὐθυπερβάσει του γίνεται, δτι ἐκ φύσεως είναι (ἐμπειρία) καὶ ἔρχεται εἰς αὐτεπίγνωσιν τῶν δρίων του, ώς δυνατοτήτων καὶ δυνάμεων, χρέους καὶ δικαιώματος (γνῶσις, ἡθική). 'Η Ἀτομικότης είναι δηλ., ἐδῶ συγχρόνως, καὶ ὑπερβατικότης, ἀλλ' ώς ἀδιάλειπτος αὐθυπέρβασις καὶ οὐχὶ ώς μετάβασις εἰς «ἄλλον τόπον»: εἰς μίαν ἄλλην, ἐπέκεινα τοῦ ἐδῶ Κόσμου, 'Υπερβατικότητα, ἀντικειμενικῶς ὑφισταμένην. 'Ο N. ἀπορρίπτει δλα τὰ ἀντικειμενικά, ἔκτὸς τοῦ Ἀτόμου, κριτήρια, ποὺ ὑπαγορεύουν τὸν «δόθον» τρόπον ζωῆς καὶ δράσεως αὐτοῦ: Θρησκευτικά, Λογικά, Ἡθικά κ.λπ., καὶ καταλήγει εἰς ἀπόλυτον ὑποκειμενισμόν. Τὸ Ἀτομον θὰ πρέπει νὰ ἀντλεῖ ἐξ ἑαυτοῦ καὶ ἐκ τῆς προσωπικῆς ζωῆς καὶ ἐμπειρίας του, τί είναι καλὸν καὶ δόθον, ἢ μᾶλλον πρόσφορον καὶ ὡφέλιμον, διὰ τὴν ζωῆν του καὶ πῶς καὶ διὰ τίνος μέσου θὰ ἐπιδιώκει αὐτό, καὶ νὰ μὴ ἀντλεῖ ἢ νὰ ἀφήνει νὰ τοῦ ἐπιβάλλονται 'Αναθεν ἢ 'Ἐξωθεν ὑπαγορεύσεις καὶ

λύσεις τῶν προβλημάτων του. 'Υποτίθεται, βεβαίως, ὅτι τὸ ἐρώτημα περὶ τῶν περιεχομένων τῆς ὑγιοῦς ἡ μὴ ζωῆς, εἰς τὸ ὄποιον πιστεύει, ὅτι ἀπαντᾶ ὁ N., παραμένει, εἰσέτι, ἀνοικτόν!

'Ο N. θεωρεῖ τὴν *Μετα-Φυσικήν* ως τὴν τέχνην τοῦ νὰ προβάλλει «ἐπιστημονικῶς» τὸ ψεῦδος ως ἀλήθειαν. 'Η Μεταφυσικὴ ἀποδέχεται τὴν ὑπαρξιν ἐνὸς ἄλλου, ἐκτὸς τοῦ ἐδῶ, κόσμου, ἥτοι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μετὰ θάνατον Ζωῆς, τὸν ὄποιον ἐκλαμβάνει ως τὸν μόνον πραγματικόν, αἰώνιον, εὐδαίμονα κ.λπ. Εἰς τὸν «ἐπέκεινα» τοῦ παρόντος τοῦτον κόσμον καταλήγουν Θρησκεία καὶ Φιλοσοφία διὰ διαφόρων τρόπων καὶ μέσων, καὶ δῆ, ἐν πρώτοις, ἐκ τῆς πλάνης περὶ τῆς ἀναγκαίας ὑπάρξεως ἐνὸς Ἀπολύτου, εἰς τὸ ὄποιον ἀναγόμεθα ἐκ τοῦ σχετικοῦ καὶ τὸ ὄποιον θὰ πρέπει, ἀναγκαίως, νὰ ὑπάρχει πρὸς δικαίωσιν τῆς ὑπάρξεως τοῦ σχετικοῦ καὶ παροδικοῦ. 'Ο N. ἀπορρίπτει τὴν ὑπαρξιν τοῦ Ἀπολύτου: εἴτε ως Ὁντος (Θεός), εἴτε καὶ ως ἰδέας, ἀξίας ('Αλήθεια, 'Ηθικὴ) κ.λπ. 'Απόλυτον δὲν ὑπάρχει, τὰ πάντα εἶναι σχετικὰ καὶ παροδικά, γίγνεσθαι καὶ ίστορικότης, ὅπως «ἡ ποταμοῦ ροή» ('Ηράκλειτος)²⁹. Συγχρόνως δὲ προβάλλει ὁ N. καὶ ψυχολογικοὺς λόγους ἐπινοήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς, καί, κυρίως, τὰ Ὄνειρα, εἰς τὰ ὄποια «βλέπουν» οἱ ἀνθρώποι καὶ ἔνα ἄλλον, ἐκτὸς τοῦ παρόντος, κόσμου³⁰, καθὼς καὶ τὴν ἀδυναμίαν αὐτῶν νὰ ὑπομείνουν τὸ γίγνεσθαι καὶ τὸν ρευστὸν καὶ παροδικὸν τοῦτον χαρακτήρα τῆς ἐδῶ Ζωῆς, ἐξ αἰτίας τοῦ ὄποιου καταφεύγουν καὶ «δημιουργοῦν» ἔνα ἄλλον κόσμον, δότις ὑπόσχεται αἰωνιότητα καὶ εὐδαιμονίαν. Τὸ Γίγνεσθαι, λοιπόν, ἄγει εἰς ἀποδοχὴν τῆς ὑπάρξεως ἐνὸς *Eīnai*, τοῦ Ὅντως-Ὅντος, ως τοῦ σταθεροῦ καὶ ἀκινήτου Θεμελίου, τοῦ Παντοκράτορος, ἐκ τοῦ ὄποιου ζητεῖ τὸ Ἀτομον νὰ κρατηθεῖ διὰ νὰ «σωθεῖ». 'Ετσι «δημιουργεῖ» ὁ Ἀνθρώπος τὸν Θεὸν (Feuerbach), παριστῶν τὴν Ἀρνησιν ως Θέσιν καὶ τὸ Μὴ-Όν ως Ὅντως-Όν. Τὸ Μηδὲν

29. «Ολοι οι Φιλόσοφοι κάμνουν τὸ κοινὸν λάθος, νὰ ἀφορμῶνται ἐκ τοῦ συγκεκριμένου 'Ανθρώπου,... τὸν ὄποιον ἐκλαμβάνουν ως μίαν αἰώνιαν ἀλήθειαν, ως ἐν σταθερὸν εἰς κάθε δίνην, ως ἐν ἀσφαλὲς μέτρον τῶν δοντων... 'Ο 'Ανθρώπος εἶναι γίγνεσθαι, γίγνεσθαι δὲ εἶναι καὶ τὸ γνωστικόν του προσόν... Τὰ πάντα εἶναι γίγνεσθαι, δὲν ὑπάρχουν αἰώνια γεγονότα, δύπως οὔτε καὶ αἰώνιαι ἀλήθειαι» (I:448).

30. «Εἰς τὰ Ὄνειρα ἐπίσπευεν ὁ Ἀνθρώπος, εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ ἀφελοῦς, πρωταρχικοῦ, δτι μπορεῖ νὰ γνωρίσει ἔνα δεύτερον, πραγματικόν, κόσμον· ἐδῶ ἔχει τὴν ἀρχήν της ἡ Μεταφυσικὴ. 'Ανευ τοῦ Ὄνειρου δὲν θὰ ἔφευρίσκετο ἡ ἀφορμὴ διαιρέσεως τοῦ κόσμου. 'Αλλὰ καὶ ἡ κατάτημος εἰς Ψυχὴν καὶ Σῶμα συνυφαίνεται μὲ τὴν ἀρχαιστάτην παράδοσιν τοῦ Ὄνειρου, καθὼς καὶ ἡ παραδοχὴ ἐνὸς ψευδοῦς, ψυχικοῦ, σώματος, ἥτοι ἡ καταγωγὴ πάσης πίστεως εἰς πνεύματα καὶ, πιθανῶς, καὶ τῆς εἰς θεοὺς πίστεως» (I:450· καὶ: 453-456).

καταλαμβάνει, ἐδῶ, τὴν θέσιν τοῦ Θεοῦ, ἥτοι τοῦ Ὀντος³¹.

Ο Ν. ἀποδρίπτει, ἀδιακρίτως, τὸ Θεῖον πάσης Θρησκείας καὶ Φιλοσοφίας, θεωρεῖ δὲ ὅτι τὸ μέγα κακὸν διέπραξαν ὁ Πλατωνισμὸς καὶ, ἴδιως, ὁ Χριστιανισμός, ἀφοῦ ἀμφότερα τὰ «συστήματα» ταῦτα προέβαλον τὴν «Ὀμοίωσιν Θεῷ» ὡς τὸ ἴδιανικόν, πρὸς τὸ ὄποιον θὰ πρέπει νὰ κατατείνει ὁ Ἀνθρωπος, διὰ νὰ τελειωθεῖ καὶ νὰ εὐδαιμονῆσει, μὲ συνέπειαν τὴν περιφρόνησιν καὶ τὴν ἐγκατάλειψιν τῆς ἐδῶ-ζωῆς ὑπὸ τῶν Ἀνθρώπων. Ἡ «ἰδεολογία» αὕτη ἐκφράζει, διὰ τὸν Ν., βαθύτατον Μηδενισμόν, ὡς προτροπὴ καὶ πορεία πρὸς τὸν Θεόν-Μηδὲννα καὶ παραθεωρησις τῆς παρούσης, μόνης ἀληθινῆς, ζωῆς. Τὸν Χριστιανισμὸν μισεῖ ἰδιαιτέρως ὁ Ν., ὡς τὸν αἴτιον διπλοῦ Μηδενισμοῦ: Οὗτος ἔξωθει τοὺς Ἀνθρώπους πρὸς τὸν Θεόν-Μηδὲννα καὶ τὴν ἀνύπαρκτον μετὰ θάνατον ζωὴν, μὲ παράλληλον ἐκμηδένισιν τῆς ἀξίας τῆς ἐδῶ-ζωῆς, καί, ὅταν κατερρίφθῃ τὸ Ἐπέκεινα ὡς Μηδὲννα διὰ τῆς Φιλοσοφίας τῶν Νέων χρόνων, παρέμεινεν ὁ παρὸν κόσμος ἐκμηδενισμένος, ἥτοι ἄνευ ἀξίας καὶ νοήματος, ἔνεκα τῆς κατασυκοφαντήσεως αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν.

Τὸν «Θάνατον τοῦ Θεοῦ» ἐκήρυξε, μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν, ὁ Ν., ὡς ἐν γεγονός, ποὺ συντελεῖται ἥδη ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν Νέων χρόνων, ὅτε οἱ Ἀνθρωποι ἀπεστράφησαν τὸν Θεόν καὶ ἐστράφησαν πρὸς τὸν Κόσμον, τὸν ὄποιον καὶ ἀπολυτοποίησαν. Ο Ν. αἰσθάνεται οὐχὶ ὡς ὁ αἴτιος τοῦ Θανάτου τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽, ἀπλῶς, ὡς ὁ κῆρυξ αὐτοῦ καὶ ὁ προφήτης τοῦ ἐρχομένου Μηδενισμοῦ (Nihilismus). «Ποὺ πῆγε ὁ Θεός»; — ἔλεγεν ὁ «Τρελλός» πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας αὐτόν—. «Θὰ σᾶς πῶ ἐγώ!... Ο Θεός εἶναι νεκρός... Ἡμεῖς τὸν σκοτώσαμε, — Σεῖς καὶ γώ! Ἡμεῖς, δλοι, εἴμαστε οἱ Φονηάδες του!» Ἐκεῖνος, ὅμως, ἔξακολουθεῖ νὰ ἀναζητεῖ τὸν Θεόν: «Ψάχνω γιὰ τὸ Θεό! Ψάχνω γιὰ τὸ Θεό!» Ο Ν. δέχεται καὶ αἰσθάνεται τὸ γεγονὸς τοῦτο τοῦ Θανάτου τοῦ Θεοῦ, οὐχὶ χαρμοσύνως καὶ ὡς ἀνακούφισιν διὰ τοὺς Ἀνθρώπους, ἥτοι ὡς λύτρωσιν ἐκ δεσμῶν καὶ δουλείας καὶ πορείαν, ἐπὶ τέλους, πρὸς τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸν ἔξανθρωπισμόν, ὅπως θεωρεῖ τοῦτο ὁ Feuerbach, ἀλλ᾽ ὡς ἐν «τερατῶδες κακούργημα», ὡς κάτι τὸ φοβερὸν καὶ φρικτόν. «Πῶς μπορέσαμε, λοιπόν, ἡμεῖς νὰ σκοτώσομε

31. «Ο Θεός αὐτός, τὸν ὄποιον ἐδημιούργησα, ἥτο ἔργον καὶ παραφορὰ τῶν Ἀνθρώπων, δπως καὶ δλοι οἱ θεοί. Ἀνθρωπος ἥτο οὗτος καὶ μόνον ἐν πτωχὸν μέρος τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Ἐγώ: ἐκ τῆς δικῆς μου τέφρας καὶ λάβας προῆλθε τὸ φάντασμα τοῦτο, καί, ἀληθῶς, οὐδὲν ἥλθεν εἰς ἐμὲ ἐκ τοῦ Ἐπέκεινα... Ἐτοι ἀπέρριψα, κάποτε, τὴν παραφοράν μου ἐκεῖθεν τοῦ Ἀνθρώπου καὶ, μετ' αὐτῆς, δλους τοὺς Ὁπίσω-Κόσμους» (Hinter-Weltern, II:297).

τὸ Θεός; Πῶς μπορέσαμε νὰ ρουφήξομε τὴ Θάλασσα; Ποιὸς μᾶς ἔδωσε τὸ σφουγγάρι γιὰ νὰ ἔξαλείψομε τὸν Ὁρμόντα; Πῶς μπορέσαμε νὰ ἀποδεσμεύσομε τὴ Γῆ ἀπ' τὸν Ἡλιο; Πρὸς τὰ ποῦ κινεῖται τώρα αὐτῇ; Πρὸς τὰ ποῦ κινούμεθα ἡμεῖς; Μακριὰ ἀπὸ κάθε Ἡλιο; Δὲν κατρακυλάμε ἀσταμάτητα; Καὶ πρὸς τὰ πίσω, πλάγια, ἐμπρός, πρὸς κάθε πλευρά; 'Υπάρχει, ἀκόμη, ἔνα Ἀνω καὶ ἔνα Κάτω; Δὲν παραπαίομε μέσα σ' ἔνα ἀτέλειωτο Μηδέν; Δὲν μᾶς καταπνίγει ὁ κενὸς χῶρος; Δὲν ἔγινε πιὸ παγωνιά; Δὲν ἔρχεται διαρκῶς ἡ Νύχτα καὶ πιὸ πολλὴ Νύχτα; Δὲν θὰ πρέπει ν' ἀνάβονται τὰ Φανάρια τὰ πρωινά; Δὲν ἀκοῦμε τίποτε ἀπ' τὴ φασαρία τῶν Νεκροθαπτῶν, ποὺ θάρσουν τὸ Θεός; Δὲν μωρίζουμε τίποτε ἀπὸ τὸ Θεϊο σάπισμα; — καὶ οἱ Θεοὶ σαπίζουν! 'Ο Θεὸς εἶναι νεκρός! 'Ο Θεὸς παραμένει νεκρός! Καὶ τὸν σκοτώσαμε ἡμεῖς! Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε τώρα ἡμεῖς, οἱ Φονηάδες τῶν Φονηάδων; Τὸ Ἀγιώτατο καὶ τὸ Δυνατώτατο, ποὺ κατεῖχε μέχρι τώρα ὁ Κόσμος, κεῖται αἰμόφυρτο ἀπ' τὰ δικά μας μαχαίρια, — ποιός θὰ μᾶς ἔπλυνει ἀπὸ τὸ αἷμα αὐτό; Μὲ ποιὸ νερὸ θὰ μπορούσαμε νὰ ἔπλυθούμε; Ποιὲς ἔξιλεωτικὲς καὶ ἄγιες τελετὲς θὰ πρέπει νὰ ἔφεύρομε; Δὲν εἶναι τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς πράξεως πολὺ μεγάλο γιὰ μᾶς; Δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνομε τώρα ἡμεῖς Θεοί, γιὰ νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι αὐτῆς; Ποτὲ δὲν ἔγινε φρικτότερη πρᾶξι,...» (II: 126-127).

'Ο Ν. κηρύσσει τὴν πορείαν τῶν Νέων χρόνων, ώς μίαν πορείαν καὶ ἐν γεγονός πρὸς τὸν Μηδενισμόν. 'Ο Μηδενισμὸς οὗτος εἶναι ὁ *Χριστιανικὸς Μηδενισμός*, διότι μόνον ὁ Χριστιανισμὸς κηρύσσει, ὅτι ὁ Κόσμος εἶναι «μηδέν», ἐκ τοῦ μηδενὸς προελθὼν καὶ πρὸς τὸ μηδὲν κινούμενος, καὶ διασωζόμενος εἰς τὸ Εἶναι καὶ εἰς τὴν Ζωὴν μόνον ὑπὸ τοῦ Παντο-Κράτορος «Θεοῦ, τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς Νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ Μὴ-Όντα ως "Όντα» (Ρωμ. 4,17). 'Απορριφθέντος, ὅμως, τοῦ Θεοῦ, ώς τοῦ Μὴ-Όντος, παρέμεινεν ὁ Κόσμος, τὸ Μὴ-Όν, ώς τὸ "Όν³².

32. Πρβλ. L. Landgrebe, *Zur Überwindung des europäischen Nihilismus*, ἐν: Der Nihilismus..., ἐκδ. ὑπὸ D. Arendt (1974): 'Ο Nietzsche θεωρεῖ «τὸν Εὐρωπαϊκὸν Μηδενισμόν... ώς μίαν ἀσθένειαν, ἐκ τῆς ὅποιας πᾶν δι τὸν ἡμεῖς ζῶμεν, σήμερον, μόνον τὰ συμπτώματα εἶναι... 'Τί σημαίνει Μηδενισμός; — 'Οτι αἱ ὑπέρταται ἀξίαι ἐκμηδενίζονται'... Ποιαὶ δὲ εἶναι αὐταὶ αἱ ὑπέρταται ἀξίαι, αἴτινες ἔχουν ἐκμηδενισθεῖ; Κατ' ἀρχὴν εἶναι η πύσις, η βαστάζουσα τὴν Δύσιν, καθ' ἣν τὸ νόημα τοῦ Κοσμικοῦ γίγνεσθαι εἶναι ὑπερβατικόν, δι τὴν ιερὰ ίστορία τῆς Ἀνθρωπίνης ψυχῆς, η εύδικουσα ἐν αὐτῷ τὴν τελείωσιν τῆς. Τοῦτο εἶναι η ἀρχικὴ χριστιανο-μεσαιωνικὴ ἰδέα, ὅτι η παγκόσμιος ίστορία εἶναι ἐν μεταβατικὸν στάδιον εἰς τὸ ὑπερβατικὸν γεγονός, τὸ διόποιον διαδραματίζεται μεταξὺ πτώσεως καὶ δευτέρας παρουσίας. Τοῦτο δὲ εἶναι τὸ νόημα, τὸ διόποιον διὰ τοῦ Μηδενισμοῦ ἐκμηδενίζεται,... καὶ τὸ διόποιον ἐναρμο-

Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ N. κατὰ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς Ἀθεῖας εὐσταθοῦν τόσον, δύον καὶ τὰ ἀντίθετα αὐτῶν. Ἐξ ἐπόψεως φιλοσοφικῆς οὐδὲν τὸ ἀξιόλογον παρουσιάζουν ταῦτα, ἀποτελοῦν δὲ «ἀφορισμούς», ἐκφερομένους ἀπο-φατικῶς καὶ κατα-φατικῶς. Λογικὰ καὶ ψυχολογικὰ ἐπιχειρήματα εἰς οὐδὲν συμβάλλον πρὸς ἀπόδειξιν ἢ ἀπόρριψιν τοῦ Θεοῦ, ὡς ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος, οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ, διὰ τὴν Λογικὴν καὶ τὰ Αἰσθήματα ἔκεινων, ποὺ ἀπορρίπτουν τὸν Θεόν, εἶναι δοθότερα ἢ ὑγιέστερα ἔκεινων, ποὺ ἀποδέχονται τὸν Θεόν, ἀφοῦ τὸ Θεῖον καθίσταται «ὅρατὸν» καὶ «προσιτὸν» μόνον ἐν τῇ Θρησκευτικῇ ἐμπειρίᾳ. Ἀναφέρει δέ, σχετικῶς, ὁ Weischedel: «Ἡ δυνατότης, νὰ ἔξηγηθεῖ ἡ Θρησκεία καὶ ἡ πίστις εἰς τὸν Θεὸν ψυχολογικῶς, οὐδόλως ἀποφαίνεται περὶ τοῦ δυνατοῦ συναντήσεως, εἰς τὴν Θρησκευτικὴν ἐμπειρίαν, μιᾶς Πραγματικότητος. Διότι καὶ ἡ συνάντησις μὲ τὸ Πραγματικὸν ἔχει ψυχολογικὰς προϋποθέσεις, χωρὶς καὶ νὰ σημαίνει τοῦτο, διὰ τὸ ἐν αὐτῇ συναντώμενον εἶναι δὲ λιγάτερον πραγματικόν. Τὸ “ἔσοχέπασμα” τῶν Θρησκευτικῶν φαινομένων, διὰ τῆς ἀπαγωγῆς αὐτῶν ἐκ ψυχικῶν φαινομένων, δὲν ἔξικνεῖται μέχρι τοῦ περὶ Ἀληθείας ἐρωτήματος. Τοῦτο δὲ σημαίνει: ἡ ὑπὸ τοῦ Nietzsche θεμελιώσις τοῦ Atheismus εἶναι, ὡς πρὸς τὴν ἐποψιν ταύτην, ἀνεπαρκῆς»³³.

Ἡ ἔρευνα διαπιστώνει, διὰ οὗτος ὁ Nietzsche ἡδυνήθη νὰ ὑπομείνει τὸ Κοσμικὸν καὶ Ὑπαρξιακὸν τοῦτο Γίγνεσθαι, — πρὸς τὸ Ἰστορικὸν Γίγνεσθαι δὲν εἶχεν οὕτος ἴδαιτέρων τινὰ εὐαισθησίαν —, ὡς ἀεναον κίνησιν καὶ ωρὴν πρὸς τὴν φθορὰν καὶ τὸν Θάνατον, ἀλλ᾽ ἐπεζήτησε παταφύγιον εἰς «κάτι» τὸ σταθερὸν καὶ αἰώνιον, εἰς τὴν Αἰώνιαν Ἀνακύλησιν καὶ Ἐπιστροφὴν πάντων, ἦτοι ἐπέστρεψε, τρόπον τινά, εἰς ἐν εἴδος Μετα-Φυσικῆς. Τὴν περὶ Αἰώνιας Ἀνακυλήσεως διδασκαλίαν του ἀντλεῖ, βασικῶς, οὕτος ἐκ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θεμελιώνει δὲ καὶ «ἐπιστημονικῶς» ἐπὶ τῶν μηχανικῶν θεωριῶν τῆς ἐποχῆς του³⁴, αἵτινες,

νιζεται μὲ τὴν ἰδέαν περὶ ‘Θανάτου τοῦ Θεοῦ’. Ἡ πίστις εἰς ἐν νόημα τοῦ Κοσμικοῦ γίγνεσθαι, ἐν τῷ συνόλῳ του, καταρρέει, ἀφοῦ, κατὰ τὸ νόημα τοῦτο, πᾶν διὰ συμβαίνει, κατανοεῖται ὡς ουσιαστικὸν πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ θείου, σωτηρίου, σχεδίου... Εἰς τὸν Μηδενιστὴν ἀπουσιάζει καὶ τὸ δρνητικὸν πάθος, ποὺ ἀκόμη ἔχει διὰ τὸν Θεόν. Οὕτος δὲν κατανοεῖ, πλέον, διὰ τὸν ὑπάρχει ἀκόμη κάτι, διὰ νὰ ἀρνεῖται αὐτὸν» (21-22).

33. W. Weischedel, μν. ἔργ.: *Der Gott der Philosophen I* (1971), 436. ‘Ομοίως καὶ: W. Weischedel, *Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus*, ἐν: μν. ἔργ.: *Nihilismus...*, 144εξ.

34. «Τὸ ἀξιώμα περὶ διαμονῆς τῆς ἐνεργείας ἀπαιτεῖ τὴν αἰώνιαν ἀνακύλησιν» (III:861). «Οἱ δύο ἀκρότατοι τρόποι τοῦ σκέπτεσθαι — ὁ μηχανιστικὸς καὶ διὰ πλατωνικὸς — ἐναρμονίζονται εἰς τὴν αἰώνιαν Ἀνακύλησιν: ἀμφότεροι ὡς ἰδεώδη» (III:919).

δόμως, ᔁχουν, πλέον, ύπεροχερασθεῖ ύπὸ τῆς Φυσικῆς τοῦ 20οῦ αἰώνος, καὶ προβάλλει ταύτην, μὲ ἐπιμονήν, εἰς τὸ ἔργον του *Zarathustra* (ἰδίως: *Der Genesende*), ἐνῷ ύποφώσκει αὕτη καὶ εἰς τὸ ἔργον του: *Die fröhliche Wissenschaft* ('Αφορ. 341): «Τὴν Ζωὴν ταύτην, δύως τώρα τὴν ζεῖς καὶ τὴν ἔζησες, θὰ πρέπει νὰ τὴν ξανα-ξήσεις, καὶ μία καὶ ἀπειρες φορές. Τίποτε τὸ νέο δὲν θὰ συμβεῖ: κάθε πόνος καὶ κάθε ἡδονή, κάθε σκέψις καὶ κάθε στεναγμός, καὶ κάθε τι τὸ ἀνεκφράστως μικρὸ καὶ μεγάλο τῆς Ζωῆς σου, θὰ ξανάρθει, καὶ ὅλα μὲ τὴν ἴδια σειρὰ καὶ ἀκολουθία, —ἀκόμη δὲ καὶ ἡ Ἀράχνη αὐτὴ καὶ τὸ Σεληνόφωτο τοῦτο μεταξὺ τῶν δένδρων, καθὼς καὶ ἡ Στιγμὴ αὐτὴ καὶ 'γώ δ ἴδιος. 'Η αἰωνία Κλεψύδρα τῆς 'Υπάρξεως σου θὰ κουρδίζεται συνεχῶς, καὶ Σὺ μαζί της, Σκονίτσα τῆς Σκόνης!». 'Ο Ν. προτρέπει τους Ἀνθρώπους νὰ παραμένουν πιστοὶ εἰς τὴν Γῆν καὶ εἰς τὸ ἐδῶ-παροδικόν, ὁ ἴδιος δὲ νοσταλγεῖ, ἀσιγήτως, τὴν Αἰωνιότητα, ναὶ: τὸν Θεόν. «Πόσο πολὺ σ' ἀγαπῶ, ὡς Αἰωνιότης!... ὡς Γύρισε πίσω, 'Αγνωστε Θεέ μου! Πόνε μου! Τελευταία μου -Εὕτυχία!» (Ζ: 219 ἐξ: 241).

«'Ολα πηγαινο-έρχονται' αἰωνίως γυρίζει ἡ ρόδα τοῦ Εἶναι (*Sein*). 'Ολα πεθαίνουν καὶ ξαναζούν· αἰωνίως τρέχει τὸ ἔτος τοῦ Εἶναι. 'Ολα σπάζουν καὶ ξανα-κολλούν· αἰωνίως χτίζεται τὸ ἴδιο σπίτι τοῦ Εἶναι. 'Ολα χωρίζουν καὶ ξανασιμίγουν· πιστὸ μένει αἰωνίως τὸ δαχτυλίδι τοῦ Εἶναι. Σὲ κάθε τώρα ἀρχίζει τὸ Εἶναι· γιὰ κάθε ἑδῶ κυλάει ἡ σφαῖρα ἐκεῖ. Τὸ μέσον παντοῦ. Καμπύλο είναι τὸ μονοπάτι τῆς Αἰωνιότητος... 'Ἄχ, ὁ Ἀνθρωπος ξανα-γυρίζει αἰωνίως! 'Ο μικρὸς 'Ανθρωπος ξανα-γυρίζει αἰωνίως!... 'Η αἰωνία ἐπιστροφὴ καὶ τοῦ Μικροπάτου!... Τὰ πάντα ξανά-οχονται αἰωνίως, καὶ μαζί καὶ 'μεῖς, καὶ ζούμε ἀπειρες φορές, καὶ ὅλα τὰ ὄντα μαζί μας... Θὰ ξανάρθω: μ' αὐτὸν τὸν Ἡλιο, μ' αὐτὴ τὴ Γῆ, μ' αὐτὸν τὸν Ἀετό, μ' αὐτὸ τὸ Φείδι,... σ' αὐτὴ τὴν ἴδια Ζωή!» (Ζ: 207-208· 209· 210· 211).

'Ο Ν. ἀναζητεῖ, ἐναγωνίως, νὰ εὔρει κάποιο στήριγμα, κάτι τὸ σταθερὸν καὶ «αἰώνιον», εἰς τὸ ἀέναον Γίγνεσθαι πρὸς φθιορὰν καὶ ἀπώλειαν, εἰς τὴν ἀδήριτον Ἀνάγκην, εἰς ἓνα «Κόσμον χωρὶς νόημα» (Ζ: 227), διὰ νὰ προσδώσει «ύπαρξιακὸν» νόημα εἰς τὴν Ἀτομικὴν ζωήν, πρὸς τοῦτο δὲ παρεμβάλλει τὸν παράγοντα «Θέλησις». Τὸ Ἀτομον καλεῖται, εἰς τὴν ἀτελεύτητον ταύτην Ἀνησυχίαν τῆς Ζωῆς —είναι ὁ *Aktivismus* τῶν Νέων χρόνων— νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ δώσει νόημα εἰς τὴν δικήν του, προσωπικὴν ζωήν, νὰ ἀνακαλύψει τὸ «μένον» ἐν τῷ παρερχομένῳ, νὰ ζήσει ὡς αἰώνιον εἰς τὸν κόσμον τοῦ Θανάτου καὶ νὰ φθάσει, ἔτσι, εἰς τὴν ἡρεμίαν καὶ τὴν γαλήνην. Οὕτως ἀνακαλύπτει ὁ Ν. μίαν «Ἀρχήν», διὰ τῆς ὁποίας κάμνει «ύπερβασιν» τοῦ Κοσμικοῦ Τυχαίου καὶ τῆς Ἀνάγκης, ἥτοι τὴν Αἰωνίαν

Ανακύλησιν τοῦ αὐτοῦ, διὰ τῆς δόποιας τὸ Ἀτομον δὲν καταστρέψει ται καὶ δὲν ἀποθνήσκει, ἀλλὰ «σώζεται», καίτοι παρερχόμενον: «ἐπ στρέφω, αἰωνίως, σ' αὐτὴ τὴν ἔδια Ζωὴν» (Z: 211). Ἐδῶ ἐγείρεται, δῆμως, καὶ τὸ κρίσιμον σημεῖον τῆς φιλοσοφίας του. Ο Ν. φαίνεται, ὅτι ἐξάγει τὸ Ἀτομον ἐκ τῆς «περιοχῆς» τοῦ «πάντα ρεῖ» (Ἡράκλειτος) καὶ εἰσάγει, ἐκ νέου, τοῦτο, εἰς τὸν «χῶρον» «τοῦ Ἐόντος», τὸ ὄποιον εἶναι «ἀτρεμές καὶ ἀτέλεστον» (Παραμενίδης), οὗτος δηλ. δὲ παραμένει πιστὸς εἰς μίαν φιλοσοφίαν τοῦ Γύγνεσθαι καὶ τῆς ἴστορικότητος, ἀλλὰ τρέπεται πρὸς ἐν «ἐπέκεινα» αὐτῆς, πρὸς μίαν φιλοσοφίαν τοῦ ὘ντος (Sein), πρὸς ἐν Μετα-Φυσικὸν καὶ πρὸς μίαν «μενούσαν» Ἀρχὴν (Αἰωνιότης), ἀκόμη καὶ ἀναζητεῖ ταύτην ἐν τῷ Γύγνεσθαι, καὶ οὐχὶ «ἐκτὸς» αὐτοῦ.

Ο Nietzsche συντάσσεται, ἐν προκειμένῳ, πρὸς τὸν «παράδοξον» δρισμὸν περὶ τοῦ ὄντος ὡς Γύγνεσθαι, καὶ ἀντιτρόφως, τοῦ Ἡρακλείτου: «Ἐν πάντα» (B 50)· «Ἐν πάντων Ἐν καὶ ἐξ Ἐνὸς πάντα» (10)· «Ἐνυὸν γάρ ἀρχὴ καὶ πέρας ἐπὶ κύκλῳ περιφερείας» (103)· «Ταῦτὸ τὸ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκός καὶ ἐγρηγορός καὶ καθεῦδον καὶ νέον καὶ γηραιόν. Τάδε γάρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἔστι, κάκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα» (88). «Ἀθάνατοι θνητοί, θνητοὶ ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες» (62)· «Μεταβάλλον ἀναπαύεται» (84a)· «Ο Θεὸς ἡμέρῃ εὐφρόνῃ, χειμῶν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμὸς» (67).

Περόπου πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ἐρμηνεύει καὶ ὁ M. Heidegger (Nietzsche I, 1961³) τὴν περὶ Αἰωνίας Ἀνακυλήσεως τοῦ Αὐτοῦ διδασκαλίαν τοῦ Nietzsche: «Ἡ μεταφυσική, βασική, θέσις τοῦ Nietzsche εἶναι ἡ διδασκαλία του περὶ Αἰωνίας Ἀνακυλήσεως τοῦ Ὄμοίου..., ἐμπεριέχουσα ἓνα δρισμὸν περὶ τοῦ ὄντος ὡς “Ολον,... καὶ εἶναι ἡ βασικὴ διδασκαλία τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Nietzsche» (255 ἔξ.). Κατὰ τὸν N.: «Ἡ οὐδίᾳ τοῦ Εἶναι εἶναι τὸ Γύγνομενον εἶναι καὶ ἔχει τὸ Εἶναι του, κατ' ἀρχήν, εἰς τὴν δημιουργικὴν μεταμόρφωσιν... Τὸ Γιγνόμενον εἶναι, μὲ τὸ νὰ γίνεται Εἶναι, καὶ εἶναι Γιγνόμενον ἐν τῷ ποιεῖν», διπερ κατανοεῖται ὡς «αὐθυπέρβασις» (465.466). «Ἡ μεταλλαγὴ τοῦ Γιγνομένου εἰς Εἶναι — ή Θέλησις πρὸς Δύναμιν ἐν τῇ ὑψίστῃ μορφῇ της— εἶναι, ἐν τῇ βαθυτάτῃ οὐσίᾳ της τὸ Στιγμαῖον, τ.ε. ἡ Αἰωνία Ἀνακύλησις τοῦ Ὄμοίου» (467). «Ο Nietzsche ἐμπερικλείει εἰς Ἐν, ἐν τῇ οὐσιώδει οκέψει του περὶ Αἰωνίας Ἀνακυλήσεως τοῦ Ὄμοίου, τοὺς δύο βασικοὺς δρισμούς τοῦ ὄντος, ἀπ' ἀρχῆς τῆς Δυτικῆς φιλοσοφίας: τὸ Ὅν ὡς Γύγνεσθαι καὶ τὸ Ὅν ὡς Ἀϊδιότητα» (468). «Ἡ βασικὴ θέσις τοῦ Nietzsche, ἐξ ὠρισμένης ἐπόψεως θεωρουμένη, σημαίνει τὸ τέλος τῆς Μεταφυσικῆς..., καὶ παραμένει, συγχρόνως, μία ἐπίκαιρος μεταφυσικὴ θέσις, ἐὰν ἀναπτυχθεῖ ὡς ἀντίθετος θέσις εἰς δλας τὰς οὐσιώδεις δυνάμεις της καὶ εἰς τὰς περιοχάς, ποὺ ὁρίζει» (470).

“Οπως ἥδη ἐλέχθη, ὁ Ν. ἀπορρίπτει τὸ Ἀπόλυτον οὐχὶ μόνον τῆς Μετα-Φυσικῆς, ἀλλὰ καὶ πάσης ἄλλης ἐπιστήμης ἡ ἡθικῆς. «Ἡ Μετα-Φυσική, ἡ Ἡθική, ἡ Θρησκεία, ἡ Ἐπιστήμη,... εἶναι ποικίλαι μορφαὶ τοῦ ψεύδους, φυγὴ πρὸ τῆς “Ἀληθείας”, ἀρνησις τῆς “Ἀληθείας”» (III: 692). Ἀπόλυτος Ἀλήθεια καὶ, κατ' ἀκολουθίαν, γνῶσις, ἀλλὰ καὶ αἰωνίαι ἀξίαι, δὲν ὑπάρχουν, — ὑπάρχει τὸ σχετικόν, μόνον, καὶ τὸ συμ-φέρον: ἡ ἀξιολόγησις τῶν ποικίλων πτυχῶν τῆς Ζωῆς τοῦ

Ατόμου, κατὰ τὸ ἐκάστοτε προσφορώτερον συμφέρον αὐτοῦ ὑπὸ τὰς διαιφόρους περιστάσεις. «Ὑπάρχει μόνον προ-οπτικὴ Θεωρησις καὶ μόνον προ-οπτικὴ „Γνῶσις“» (III: 861), κατ’ ἀντιστοιχίαν πρὸς τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ἐκ μέρους γινώσκομεν» (Α' Κορ. 13,9). «Ἡ Προ-Οπτικὴ (das Perspektivische) ἀποτελεῖ τὸν θεμελιώδη ὅρον πάσης ζωῆς» (II: 566). Συνεπῶς, κατὰ τὸ ἐκάστοτε συμφέρον: «ἀμφότεροα, Ἀλήθεια καὶ Ἀναλήθεια, εἶναι χρήσιμα» (II: 207). Ἡ Ἐπιστήμη, θέτουσα τὸ περὶ Ἀληθείας ἔρωτημα, καταντᾶ, τελικῶς, νὰ εἶναι πίστις, — «καταφάσκει ἔνα ἄλλον Κόσμον καὶ οὐχὶ αὐτὸν τῆς ζωῆς, τῆς φύσεως καὶ τῆς ἴστορίας, καὶ... ἀρνεῖται, ἔτσι, τὸν κόσμον τοῦτον, τὸν δικόν μας κόσμον... Ὑπάρχει, λοιπόν, μία μεταφυσικὴ πίστις, ἐπὶ τῆς δόποιας βασίζεται ἡ πίστις μας εἰς τὴν Ἐπιστήμην,... ἡ Χριστιανικὴ ἐκείνη πίστις, ἥτις ἦτο καὶ τοῦ Πλάτωνος πίστις, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ὅτι ἡ Ἀλήθεια εἶναι θεία» (II: 208). «Δὲν ὑπάρχει “ἀπροοψόθετος” Ἐπιστήμη,... ὑπάρχει, ἀκόμη, μία μεταφυσικὴ πίστις, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ἡ πίστις μας εἰς τὴν Ἐπιστήμην» (II: 890).

Ἀντιστοίχως ἀξιολογεῖ ὁ Ν. καὶ τὴν Ἡθικὴν. Θέσις του εἶναι: «Δὲν ὑπάρχει ἀπόλυτος Ἡθικὴ» (I: 1110). «Τὸ πᾶν εἶναι, ἐπὶ τοῦ χώρου τῆς Ἡθικῆς, γενόμενον, μεταβαλλόμενον, διακυμαίνομενον, τὰ πάντα εἶναι ρευστά, ὅλα εἶναι ἐν ροήῃ» (I: 514). «Ἡ Ἡθικὴ εἶναι μέσον... Τὰ κίνητρά της εἶναι ὁ Φόβος καὶ ἡ Ἐλπίς» (I: 900). Ο Ν. δὲν ἀποδέχεται, ἀπλῶς, τὸν σχετικὸν χαρακτῆρα τῶν Ἡθικῶν ἀξιῶν, ὅπως ἔπραξε προκειμένου περὶ τῆς Ἐπιστήμης, ἀλλ' ἀπορρίπτει αὐτὰς ὡς ἀπαξίας. «Αἱ Ἡθικαὶ ἀξίαι εἶναι καταδίκαιαι, ἀρνήσεις. Ἡ Ἡθικὴ εἶναι ἀποστροφὴ ἐκ τῆς Ζωῆς» (III: 568). «Ἡ Ἡθικὴ εἶναι τὸ ἔνστικτον ἀρνήσεως τῆς Ζωῆς. Θὰ πρέπει νὰ καταστρέψει τις τὴν Ἡθικήν, διὰ νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Ζωὴν» (III: 887). Ἡ Ἡθικὴ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ὑποταγὴν τοῦ Ἀτόμου εἰς τὰς Κοινωνικὰς σκοπιμότητας καὶ συμβατικότητας. «Ἐγκειται εἰς τὸ ἔνστικτον μιᾶς Κοινωνίας (Φυλῆς, Γένους, Ἀγέλης, Κοινότητος) νὰ ἔξιδανικεύει τὰς καταστάσεις καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἐκείνας, ποὺ τὴν συντηροῦν, π.χ. ὑπακοήν, ἀμοιβαιότητα, εὐγένειαν, ἐπιείκειαν, συμπόνοιαν, — ἐνῷ ὅλα, ὅσα γίνονται ἐμπόδιον ἢ ἀντίκεινται, τὰ ὑποτιμᾶ» (III: 568). Σκοπὸς τῆς Ἡθικῆς εἶναι νὰ καταστρέψει τὸ Ἀτομον, τὴν προσωπικότητα, καὶ νὰ ἐμπνεύσει ἐν ἀγελαῖον πνεῦμα, πνεῦμα «χριστιανικόν», «δημοκρατικόν», «σοσιαλιστικὸν» κ.λπ. ἔτσι, ὥστε νὰ καταστεῖ τὸ Ἀτομον «ὑπάκουον», ἄβουλον ὅργανον εἰς τὰς ἐπιθυμίας τῶν Κυρίων καὶ τῆς Ἀγέλης. «Ἡ ἐν Εὐρώπῃ Ἡθικὴ εἶναι, σήμερον, Ἡθικὴ — Ἀγελαίων— Ζώων» (II: 659). Τὸ εἶδος τοῦτο τῆς νοοτροπίας «ἔξισωνει» τὰ Ἀτομα καὶ καταστρέφει τὴν Ἀτομικὴν ποιότητα καὶ ὑπεροχὴν τῶν

«ίκανών»: τοῦ ‘Υπερ-Ανθρώπου. «Ο Χριστιανισμός, μὲ τὸ νὰ διδάσκει ὑπακοήν, εἶναι μία Θρησκεία τῆς Ἀγέλης» (III: 569). Οὐχὶ ἡ συγχώνευσις, ἀλλ’ ἡ ποιοτικὴ Ἀπόστασις συνιστᾶ δεῖγμα «ἡθικῆς» προσωπικότητος. «Ἡ “ἰσότης”... εἶναι, βασικῶς, φαινόμενον παρακμῆς: ἡ ἀπόστασις μεταξὺ Ἀνθρώπου καὶ Ἀνθρώπου, τάξεως καὶ τάξεως, ἡ διαφορὰ τῶν τύπων, ἡ θέλησις τοῦ νὰ εἴσαι ὁ ἴδιος, νὰ διακρίνεσαι, – αὐτά, ποὺ ὀνομάζω πάθος τῆς Ἀποστάσεως, ἀνήκουν εἰς κάθε ἰσχυρὰν ἐποχὴν» (II: 1014). Τὸ ἀντίθετον πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦτο πρεσβεύει ὁ Χριστιανισμός, μὲ τὴν περὶ Ἀλτρουϊσμοῦ διδασκαλίαν του. «Ο Ἀνθρωπός, ποὺ ἔχει ἀλτρουϊσμόν, ἔχει ἔξοφλήσει· τὸ αἰσθητήμα τοῦτο εἶναι ἔνδειξις «καταπτώσεως» (Décadence· II: 1010). Ἐν γένει: «Ἡ Ἡθικὴ εἶναι:... ἡ πτωχεία τῆς Ζωῆς, ἡ θέλησις πρὸς τελειωμόν, ἡ μεγάλη κατάπτωσις. ባ Ἡθικὴ ἀρνεῖται τὴν Ζωὴν» (II: 903). «Ἡ δὲ Χριστιανικὴ Ἡθικὴ εἶναι ἡ κακίστη μορφὴ τῆς θελήσεως πρὸς τὸ ψεῦδος..., εἶναι αὐτὴ ἡ Ἀντι-Φύσις ὡς Ἡθικῇ,... ἡ ἔκφρασις τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ μίσους πρὸς τὰ Ἐνστικτα, ἥτις ζητεῖ τὴν ἀνωτέραν ἀξίαν εἰς τὸ “Ἀνιδιοτελές”, εἰς τὴν ἀπώλειαν τοῦ Βάρους, εἰς τὸ “Ἀπρόσωπον”, καὶ τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπην” (πρὸς τὸν πρὸς τὸν πλησίον πόθον)» (II: 1157-8). Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ κηρύσσει ὁ Ν. «τὸν μεγάλον πόλεμον, τὴν ἀνατροπὴν τῶν μέχρι τοῦτο ἀξιῶν» (II: 1141), κατανοῶν ὡς τελικὸν ἔργον του: «Τὴν Θέλησιν πρὸς Δύναμιν, ὡς τὴν ἀπόπειραν ἀκυρώσεως ὅλων τῶν ἀξιῶν» (II: 897).

Ο Ν. δὲν ἀπορρίπτει τὰς ἀξίας, ἐν γένει, ἀλλ’ ἐκείνας, ποὺ δὲν προσαρμόζονται πρὸς τὴν δικήν του Ἡθικήν, θέτει δὲ ὁ ἴδιος νέας ἀξίας, ἀντιστοίχους πρὸς τὸ περὶ Ζωῆς ἰδεῶδες του, – δρῖζει δὲ τὴν Ζωὴν, ὡς ἀκολούθως: «Οπου ὑπάρχει Ζωή, ἔκει ὑπάρχει καὶ Θέλησις, οὐχὶ δὲ Θέλησις πρὸς Ζωήν, ἀλλὰ Θέλησις πρὸς Δύναμιν»: «Ζωὴ εἶναι ἡ Θέλησις πρὸς Δύναμιν» (II: 372· 578). Ἀντιστοίχως δὲ δρῖζει ὁ Ν. καὶ τὰς ἐννοίας «ἀγαθὸν» καὶ «κακόν». «Τί εἶναι Ἀγαθόν; – Πᾶν, διτὶ ἐνισχύει τὸ αἰσθητήμα τῆς δυνάμεως, τὴν θέλησιν πρὸς δύναμιν, αὐτὴν τὴν δύναμιν ἐν τῷ Ἀνθρώπῳ. Τί εἶναι δὲ Κακόν; – Πᾶν, διτὶ προέρχεται ἐκ τῆς ἀδυναμίας» (II: 1165). Μὲ περιεχόμενον τὴν δύναμιν οἰκοδομεῖ καὶ προβάλλει ὁ Ν. τὸν ἰδεώδη τύπον Ἀνθρώπου, τὸν ὃποιον ἀποκαλεῖ «‘Υπεράνθρωπον» (Übermensch). «Ο ‘Υπεράνθρωπος εἶναι τὸ νόημα τῆς Γῆς» (II: 280). «Οὐχὶ ἡ “Ἀνθρωπότης”, ἀλλ’ ὁ ‘Υπεράνθρωπος εἶναι ὁ σκοπός» (III: 440). «Νεκροὶ εἶναι ὅλοι οἱ θεοί: τώρα θέλομε νὰ ξήσει ὁ ‘Υπεράνθρωπος» (II: 340). Τὸ πρόβλημα, ἐδῶ, ἔγκειται εἰς τὸ περιεχόμενον, ποὺ δίδει ὁ Ν., εἰς τὴν ἐννοιαν «δύναμις» καί, κατ’ ἀκολουθίαν, «‘Υπεράνθρωπος».

Ἡ «δύναμις» τοῦ ‘Υπερανθρώπου ἀναφέρεται οὐχί, ἀπλῶς, εἰς

σωματικά, ἀλλά, κατ' ἔξοχήν, εἰς ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ προσόντα. Ὁ Ἀνθρωπος καλεῖται «νὰ γίνει ἐκεῖνος, ποὺ εἶναι» (Z 225), νὰ ἔπειράσει τὸν ἑαυτόν του: «Ὁ Ἀνθρωπος θὰ πρέπει νὰ ἔπειρασθεῖ» (Z 254), οὐχὶ δηλ. νὰ γίνει μέσον πρὸς ἄλλον σκοπόν, ἀλλὰ νὰ προχωρεῖ, περαιτέρω, νὰ προοδεύει δι' ἀναπτύξεως τῶν δυνάμεών του ἐκ τῆς στατικότητος πρὸς μίαν δυναμικότητα. Ὁ Ἀνθρωπος εἶναι συνεχῆς πάλη πρὸς ἑαυτόν, πρὸς ὑπέρβασιν ἑαυτοῦ, διαρκῆς «πτῶσις καὶ ἀνάστασις» (Z 274) πρὸς τὸ ὑψηλότερον καὶ τελειότερον: «὾ αὐτοῖς ὁ ἀνώτεροι Ἀνθρωποι, ἔπειράσατε τὰς μικρο-ἀρετάς, τὰς μικρο-εξυπνάδας, τὰς μικρο-ευγενείας, τὰς γονυκλισίας τῆς Ἀγέλης, τὴν φιλαρέσκειαν, τὴν “εὔτυχίαν τῶν πολλῶν”» (Z 275). «Εἶμαι ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον θὰ πρέπει, διαρκῶς, νὰ ὑπερνικᾶται» (Z 106).

Ο Ἀνθρωπος «θὰ πρέπει νὰ γίνει ἐκεῖνο, ποὺ εἶναι», καὶ οὐχὶ, ὅπως θέλουν αὐτὸν οἱ ἄλλοι. Πρὸς τοῦτο θὰ πρέπει νὰ ἀποσείσει ἐκ τῶν ὕμων του πᾶσαν ἐτερο-νομίαν καὶ ἔξωθεν ἐπιταγῆν: θρησκευτικήν, ἡθικήν, ἰδεολογικὴν κ.λπ., καὶ νὰ γίνει, ἔτσι, ἐλεύθερος. Ο Ὑπεράνθρωπος εἶναι ὁ ἐλεύθερος, καί, ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτη, «ὁ ἀνώτερος Ἀνθρωπος» (Z 229). «ὭΨυχή μου, Σοῦ ἀπέδωκα τὴν ἐλευθερίαν,... Σὲ ἀπήλλαξα ἀπὸ κάθε ὑποταγῆν, γονυκλισίαν καὶ Κύριελέγειν» (Z 212). «Ο Θεὸς ἀπέθανε: τώρα θέλομεν ἡμεῖς, — νὰ ζήσει ὁ Ὑπεράνθρωπος» (Z 274).

Αἱ ἴδεαι αὗται τοῦ N. οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν πρὸς τὰς Φασιστικὰς καὶ Σοσιαλιστικὰς ἰδεολογίας, ἔνθα κυριαρχεῖ τὸ ἀγελαῖον πνεῦμα ὑποταγῆς εἰς δόγματα καὶ εἰς Führer, προσεγγίζουν δὲ τὰ μέγιστα τὸ Χριστιανικὸν πνεῦμα, τὸ ἐλεύθερον ἐκ τῆς ὑποδουλώσεως «ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου» (Γαλ. 4,3), κατὰ τό: «μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Α' Κορ. 7,23). Ο N. χρησιμοποιεῖ τὴν ἐννοίαν «Θεός» διὰ νὰ ἐκφράσει πνεῦμα ὑποταγῆς καὶ δουλείας, — τοῦτο, δῆμος, δὲν ισχύει περὶ τῆς εἰς Θεὸν Χριστιανικῆς πίστεως, καθ' ἥν: «Οὐ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β' Κορ. 3,17). Ή «ὑπακοή» εἰς τὸν Θεὸν ἔχει οὐχὶ ἐτεραρχικὴν ἐννοιαν, ὑποταγῆς δηλ. εἰς μίαν «ξένην» πρὸς τὸν Ἀνθρωπὸν δύναμιν, ἀλλ' εἰς τὸ νὰ γίνει ἐκεῖνο, ποὺ εἶναι: εἰς τὴν πραγμάτωσιν καὶ τελείωσιν τοῦ ὄντως Ἀνθρωπίνου του. Ή πορεία πρὸς τὸν Θεὸν σημαίνει ὑπέρβασιν οὐχὶ τοῦ Ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ «μικροῦ» Ἀνθρώπου πρὸς τὸν «τελειότερον» Ἀνθρωπὸν, ἥτοι ὑπέρβασιν τοῦ Ἀρνητικοῦ, — αὐτὸ ἐννοεῖ ἡ «άμαρτία», καὶ κατάφασιν τοῦ Θετικοῦ, — αὐτὸ ἐννοεῖ ἡ «ἄγιότης». Καὶ εἰς τὸν Χριστιανισμὸν γίνεται ὁ Ἀγιος «ὑπεράνθρωπος», οἰκειοποιούμενος τὰ «προσόντα» τῆς Θεότητος, ὁ δὲ Θεὸς γίνεται Ἀνθρωπὸς, ἥτοι δύναμις οἰκεία εἰς τὸ Ἀνθρώπινον καὶ οὐχὶ ὑπερ-κειμένη αὐτοῦ, κατὰ τὸν τύπον τυράννου,

ύπαγορεύοντος τὰς θελήσεις του. 'Ο Θεός, ἐδῶ, δὲν θέλει ἄλλο τι ἔκεινον, ποὺ ὅντως θέλει ὁ Ἀνθρωπος. 'Ο Υπεράνθρωπος τοῦ N. προσεγγίζει τὸν χριστιανὸν "Αγιον, δοτις ζῆ μὲ τὸν Θεὸν (ἀνάστασις), ὡς, δύμως, νὰ μὴ ὑπῆρχε Θεὸς (σταυρός), κατὰ τό: «καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω» (A' Κορ. 15,31), καὶ: «ώς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἵδου ζῶμεν» (B' Κορ. 6,9). 'Ο "Αγιος ἐπιζητεῖ, ἀκριβῶς, αὐτό: «νὰ γίνει (καθ' ὅμοιωσιν) αὐτό, ποὺ εἶναι» (κατ' εἰκόνα), καὶ οὐδὲν πλέον. Εἰς τὸν Χριστιανισμὸν Θεο-λογία καὶ Ἀνθρωπο-λογία ταυτίζονται, — αὐτὸ δὲ σημαίνει ἡ ἐν-ανθρώπησις: δὲν μπορεῖς νὰ ὅμιλες περὶ τοῦ Θεοῦ ἄνευ τοῦ Ἀνθρώπου (καὶ τοῦ Κόσμου), οὕτε δὲ καὶ περὶ τοῦ Ἀνθρώπου ἄνευ τοῦ Θεοῦ. 'Ο Χριστιανισμὸς κατατείνει πρὸς ὅ,τι ἀποτελεῖ τὸν «πόνον» τοῦ Nietzsche: πρὸς τὸ "Ἄτομον, τὸ ὄποιον ζητεῖ νὰ «σώσει», δηλ. νὰ ἀπελευθερώσει ἀπὸ κάθε εἴδος δουλείας καὶ ἔξαρτήσεως. Τὸ «σῶμα τῆς Ἐκκλησίας», εἰς τὸ ὄποιον «σώζεται» τὸ "Άτομον, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὸ ἀγελαῖον πνεῦμα τῶν ποικίλων «δημοκρατιῶν», «σοσιαλισμοῦ», «φασισμοῦ» κ.λπ. Εἰς τὸν Χριστιανισμὸν τὰ πάντα κατατείνουν πρὸς τὸ "Άτομον, — αὐτὸ εἶναι ὑπεύθυνον καὶ αὐτὸ θέλει ὁ Θεὸς νὰ «σώσει», "Οστις, ἐδὲν καὶ ἐκ τῶν προβάτων πλανηθεῖ, ἀφήνει ὅλα τὰ ἄλλα καὶ «ἐπὶ τὰ δῷρα πορευθείς, ζητεῖ τὸ πλανώμενον» (Μτθ. 18,12).

'Ως πρὸς τὸν Χριστιανισμὸν, εἰδικώτερον, θὰ πρέπει νὰ λεχθεῖ, μὲ βεβαιότητα, ὅτι ὁ N. ἔχει ἐσφαλμένην εἰκόνα περὶ αὐτοῦ, ἐπικρίνει δὲ καὶ ἀπορρίπτει ἐν συγκεκριμένον εἴδος τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ὄποιον εἶχε γνωρίσει εἰς τὸ περι-βάλλον του, ἢτοι τὴν Ἡθικοκρατίαν (Pietismus) καὶ τὸν Dogmatismus (Orthodoxie), ὡς τὴν ὑποταγὴν εἰς ἡθικοὺς νόμους καὶ τὴν πίστιν εἰς «ὅρθας» διδασκαλίας, ἐνῷ, ἀντιθέτως, δι' ὅσων λέγει οὗτος περὶ ἀγάπης, καθήκοντος κ.λπ., προσεγγίζει, ἐμφανῶς, τὰ γνήσια περιεχόμενα τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης. 'Ο N. ἀπορρίπτει μὲν τὴν Ἡθικήν, ἡ ὁποία εἶναι ἡθικὴ τῶν Σκλάβων, τοῦ Νόμου καὶ τῆς ὑποταγῆς, «τῆς ὁποίας κίνητρα εἶναι δο Φόβος καὶ ἡ Ἐλπίς» (I: 900), οὐχί, δύμως, καὶ τὴν γνησίαν Ἀγάπην ὡς ἔκφρασιν ἐλευθέρας καὶ τελείας προσωπικότητος, λέγων: «Ο Ιησοῦς λέγει πρὸς τοὺς Ἰουδαίους του: "Ο νόμος ἡτο διὰ τοὺς δούλους, — Σεῖς δὲ νὰ ἀγαπᾶτε τὸν Θεόν, ὅπως ἐγὼ ἀγαπῶ Αὐτόν, ἢτοι ὡς ὁ Υἱός του! Τί ἀφορᾶ, λοιπόν, ἡμᾶς, τοὺς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἡθικὴ"» (II: 638); Τοῦτ' αὐτὸ ὑποστηρίζει καὶ ὁ Χριστιανισμός: Οἱ γνήσιοι πιστοὶ ἀγαποῦν ὡς υἱοὶ τοῦ Θεοῦ, ἢτοι «δι' αὐτὸ τὸ καλόν», καὶ οὐχί, ὅπως οἱ «δοῦλοι, φοβούμενοι τὸν Δεσπότην», ἡ οἱ «έργαται», «διὰ τὸ λαβεῖν μισθόν»³⁵.

35. Ἀββᾶ Δωροθέου, Τεργα Ασκητικά (1991), 142 ἔξ.

‘Ο Ν. ἀπορρίπτει ἐκ τῆς Ἀγάπης τὰ ἴδιοτελῆ (ἐγωιστικὰ) κίνητρα, — τοῦτο δὲ ἀποτελεῖ γνήσιον Χριστιανικὸν αἴτημα. Λέγει: «Ἡ Ἀγάπη πρὸς ἓν καὶ μόνον Ἀτομον εἶναι Barbarei, διότι ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν ἄλλων» (II: 624). Παρόμοιαι θέσεις βρίθουν εἰς τὴν Γραφὴν καὶ εἰς τὴν Ὁρθόδοξον παράδοσιν, κατὰ τό: «Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἔστι; Καὶ γὰρ οἱ ἀμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι» (Λουκ. 6,32). Ἀντιστοίχως δὲ ἀναφέρει καὶ Μάξιμος ὁ Ὄμολογητής: «Οἱ τῇ γνώμῃ ἀγαθὸς καὶ ἀπαθῆς πάντας ἀνθρώπους ἔξισου ἀγαπᾶ»³⁶. ‘Ο Ν. ἀπορρίπτει τὸ κίνητρον: «Νὰ ἀγαπῶμεν τὸν Ἀνθρωπὸν χάριν τοῦ Θεοῦ» (II: 620), τοῦτο δὲ εὐσταθεῖ καὶ ἀπὸ Χριστιανῆς ἐπόψεως: ‘Ο γνήσιος Χριστιανὸς δὲν ἀγαπᾷ τὸν συνάνθρωπον, χάριν τοῦ Θεοῦ, τούθ’ ὅπερ θὰ μετέβαλλεν αὐτὸν εἰς μέσον πρὸς ἄλλον, ἰδιοτελῆ, σκοπόν, ἀλλὰ «βλέπει» εἰς τὸν συνάνθρωπον αὐτὸν τὸν Θεόν, κατὰ τό: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Μτθ. 25,40), — τοῦτο δὲ σημαίνει: ἔξυψώνει αὐτὸν εἰς τὸ ἄπειρον. «Οἱ τι γίνεται ἔξι Ἀγάπης, γίνεται, πάντοτε, ἐπέκεινα ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ» δηλ. ἀνευ ἰδιοτελείας (II: 637). Προσέτι δὲ ὁ Ὑπεράνθρωπος τοῦ Ν. δὲν εἶναι ὁ Individualist τοῦ M. Stirner, ἀλλ’ ἔχει βαθεῖαν συνείδησιν τῶν πρὸς τοὺς συνανθρώπους του καθηκόντων του. Ἀναφέρει δὲ ο Ν.: «Σημεῖον εὐγενείας: ποτὲ νὰ μὴ σκεπτόμεθα νὰ μειώσομεν τὰ καθήκοντά μας πρὸς τοὺς ἄλλους. Τὴν δικῆν μας εὐθύνην νὰ μὴ θέλομεν νὰ ἀποθέσομεν ἡ νὰ συμμερισθῶμεν» (II: 745). ‘Ο H. Noack σχολιάζει, σχετικῶς: «Εἰς τὴν δωρίζουσαν Ἀρετὴν συμφιλιώνονται ὁρμὴ καὶ θέλησις. Αὕτη εἶναι ἡ ἐπανακτωμένη ὀθωότης καὶ ἀρμονία, ὡς ὑπέροχασις τῶν ἡθικῶν νόμων. Παραμένει ἀναντίρρητον, ὅτι ἡ δωρίζουσα αὕτη Ἀρετὴ δὲν κεῖται μακρὰν τῆς Χριστιανῆς Ἀγάπης, ὅπως ἥθελε νὰ πιστεύει ὁ Nietzsche»³⁷.

Τέλος διαπιστώνει ἡ ἔρευνα, ὅτι ὁ Ν. δὲν ἡδυνήθη νὰ ἀπαλλαγεῖ ἐκ τῆς Μεταφυσικῆς, τὴν ὅποιαν τόσον πολὺ κατεπολέμησεν, ἀλλ’ ἐπέστρεψε, δι’ ἄλλης ὁδοῦ, εἰς αὐτήν. ‘Ο Ν. κατανοεῖ τὴν Θέλησιν πρὸς Δύναμιν ὡς τὴν ἀρχήν, ἥτις προσδιορίζει σύνολον τὴν Κοσμικὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν ἐκφάνσεων καὶ τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῆς, καί, ἐκ τοῦ λόγου τούτου, «εἶναι ἡ Θέλησις πρὸς Δύναμιν ἡ κυρία μεταφυσικὴ ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Nietzsche, καθ’ ὅσον ὑπὸ Μεταφυσικὴν ἐννοεῖται πᾶσα κατανόησις συνόλου τῆς Πραγματικότητος ἐκ μιᾶς ἀρχῆς... Ἐτοι μπορεῖ μὲν νὰ ἴσχύει ὁ Nietzsche ὡς μέγας

36. Μαξίμος ὁ Ὄμολογητοῦ, *Περὶ Ἀγάπης κεφάλαια*, (α' ἐκαποντάς) κε', ξα', οα' (Φιλοκαλία Β': 6.9.10).

37. H. Noack, *Die Philosophie Westeuropas* (1962), 56.

καταστροφεύς τῆς παραδοσιακῆς Μεταφυσικῆς. Τοῦτο, δημοσ., σημαίνει, ότι ἀντικαθιστᾶ οὗτος ταύτην διὰ τῆς δικῆς του νέας Μεταφυσικῆς τῆς Θελήσεως πρὸς Δύναμιν. Καὶ οὗτος δηλ. δὲν δύναται νὰ παραπομπεῖ ἐν τῷ Φιλοσοφεῖν τῆς ἀποδοχῆς ἐνὸς Ἀπολύτου... Ἡ ὑπὸ τοῦ Nietzsche ἀπόρριψις τῆς Φιλοσοφικῆς Θεολογίας δὲν καταλήγει εἰς τὰς ἀκροτάτας συνεπείας τελείας παραπομπεῶς ἐνὸς περὶ Θεοῦ λόγου... Ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ Θεοῦ παραμένει, παρὰ ταῦτα, ἀνοικτὴ ἡ δυνατότης τῆς ἐκ νέου ἐρμηνείας τῆς Πραγματικότητος ἐξ ἐπόψεως ἐνὸς Θεοῦ, ἥτοι ἐνὸς εἰδους Φιλοσοφικῆς Θεολογίας»³⁸. Παρομοίως κρίνει καὶ ὁ M. Heidegger: «'Ο Nietzsche, ὁ στοχαστὴς τῆς σκέψεως τῆς Θελήσεως πρὸς Δύναμιν, εἶναι ὁ τελευταῖος Μεταφυσικὸς τῆς Δύσεως»³⁹.

(Συνεχίζεται)

38. W. Weischedel, μν. ἔργ., I:454.455.457.

39. M. Heidegger, *Nietzsche* I, 480.