

**ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΗ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ:
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ**

ΥΠΟ
JEAN-CLAUDE LARCHET

**ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΗ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ:
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ***

ΥΠΟ
JEAN-CLAUDE LARCHET

VIII. Ὁ Σεβήρος Ἀντιοχείας

Πρόβλημα ἔτισης δημιουργεῖ ἡ εἰκόνα πού ἔχει διαμορφωθῆ γιά τόν Σεβήρο Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί παραμένει μέχρι σήμερα ὁ κατ' ἐξοχήν θεολόγος τῶν περισσοτέρων μὴ-χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν¹³⁶. Αὐτὸς

* Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο τεύχος.

136. Ὁ J. LEBON γράφει: «Υπῆρξε ἕνας πατριάρχης Ἀντιοχείας, ὁ περίφημος Σεβήρος, ὁ ὁποῖος ἐπροίκισε τοὺς μονοφυσίτας μὲ μία σοφὴ χριστολογία, τὴν ὁποία ἀπέδωσε μὲ τεχνικὲς ἐκφράσεις. Τὸ ἔπραξε συγγράφοντας μεγάλα ἔργα, τὰ ὁποῖα παρέμειναν ὡς τὰ ἐπίσημα ἐγχειρίδια καὶ ἡ ὄπλοθῆκη γιὰ τὴν ἀντιπαράθεσι στὴν διδασκαλία τῆς Χαλκηδόνος. Διὰ τοῦ Σεβήρου καὶ διὰ τοῦ ἔργου του καθορίσθηκε ἡ μονοφυσιτικὴ θεολογία τῆς Ἐνσαρκώσεως καὶ παγιώθηκε στὴν οὐσιαστικὴ μορφή πού δὲν πρόκειται πλέον νὰ ἀλλάξῃ [...] Ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας δὲν βλέπουμε τὴν ἀνάγκη νὰ προχωρήσουμε στὴν ἐξέτασι τῆς μονοφυσιτικῆς διδασκαλίας πέραν ἀπὸ ὅσα ἐδογματίσει ὁ Σεβήρος Ἀντιοχείας· δὲν θὰ κερδίσαμε καὶ τίποτε προσκομίζοντας μεταγενέστερες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες δὲν θὰ ἔφεραν παρὰ ἀκατάπαυστες ἐπαναλήψεις αἰτιάσεων ἤδη διατυπωθέντων κατὰ τῶν χαλκηδονίων. Μὲ τὸν Σεβήρο καὶ τοὺς συγχρόνους του, τὸ μονοφυσικὸ δόγμα ἔχει μὲ τόση σαφήνεια τεκμηριωθῆ καὶ ἡ δογματικὴ του εἶναι τόσο τέλεια δουλεμένη, πού δὲν θὰ ὑπάρξῃ ποτὲ παρόμοια κατὰ τῆς δυοφυσιτικῆς Χριστολογίας». (« La christologie du monophysisme syrien », ἐν: A. GRILLMEIER καὶ H. BACHT, *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, τ. I, Würzburg, 1951, σελ. 425-426). Βλέπε ἔτισης τοῦ ἰδίου, *Le monophysisme sévérien*, σελ. 236-237.

ἀφοῦ ἐπιμελήθηκε ὅ,τι παρέλαβε ἀπὸ τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀντιχαλκηδονίους, ἔφερε τὴν μὴ-χαλκηδόνιο Χριστολογία στὸ ὑψηλότερο σημεῖο ἀναπτύξεως καὶ ἀκριβείας τῆς¹³⁷.

137. Ὁ Σεβήρος Ἄντιοχείας ὑπῆρξε ὁ θεολόγος, στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ Ἰακωβιτικὴ Ἐκκλησία (συριακὴ ποὺ ἀργότερα ἐγκαταστάθηκε καὶ στὴν Ἰνδία), ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Κοπτικὴ Ἐκκλησία (ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Σεβήρος ἔφυγε καὶ διέμεινε στὴν Αἴγυπτο τὸ 518). Ἡ Ἀρμενικὴ Ἐκκλησία, ὡς πρὸς τὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος καὶ τὸν Σεβήρο Ἄντιοχείας κρατοῦσε μίαν στάσιν ἀσταθῆ. Σύμφωνα μετὰ ὠρισμένους ἱστορικούς, κατεδίκασε ἐπισήμως τὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος (στὴν ὁποία δὲν ἀντιπροσωπεύθηκε καὶ τῆς ὁποίας τὸ περιεχόμενο τῆς γνωστοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀντιχαλκηδονίους ποὺ τῆς τὸ παρουσίασαν ὡς νεστοριανὸ) στὴν σύνοδο τοῦ Vagharchapat, τὸ 491· «Ἐκτοτε κατὰ τὴν διάρκειαν πολλῶν αἰῶνων, ὅλες οἱ σύνοδοι τῆς Ἀρμενίας θὰ ἐπανέρχωνται σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν τοῦ 491, γιὰ νὰ τὴν ἐπιδοκιμάσουν, νὰ τὴν ἀπορρίψουν ἢ νὰ τὴν ἐξηγήσουν, τίς περισσότερες φορὲς γιὰ τοῦλάχιστον νὰ τὴν διατηρήσουν». (L. PETIT, «Arménie [conciles]», *Dictionnaire de théologie catholique*, τ. I, 1903, στήλη 1927). Κατ' ἄλλους συγγραφεῖς, αὐτὸ δὲν ἐγένετο παρὰ μετὰ τὸ 506, ὁπότε οἱ Ἀρμένιοι προσέβαλαν τίς ἀποφάσεις τῆς Δ' συνόδου παίρνοντας θέσιν ὑπὲρ τοῦ Ἐνωτικοῦ τοῦ Ζήνωνος (Δ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, «A Historico-Theological Review of the Anathema of the Fourth Ecumenical Council by the Armenian Church», *The Greek Orthodox Theological Review*, XVI, σελ. 179-182)· ὅπως καὶ νὰ ἔχη τὸ πρῶγμα, ἡ καταδίκη τῆς Χαλκηδόνος ἀνανεώθηκε στὴν Ἀρμενία ἀπὸ τίς συνόδους τοῦ Tvin τὸ 524/527, τὸ 552/554, κατόπιν τὸ 596 καὶ 645. Μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν τελευταίων χρονολογιῶν, τὸ 633, στὴν σύνοδο τοῦ Karin ἢ Ἀρμενικὴ Ἐκκλησία δέχθηκε τὸν μονοενεργητικὸ συμβιβασμὸ ποὺ ἐπρότεινε ὁ αὐτοκράτωρ Ἡράκλειος. Ἡ σύνοδος τοῦ Tvin τὸ 652 θεώρησε τὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος νόμιμη. Ἡ τελευταία ἐγένετο ὁμόφωνα ἀποδεκτὴ τὸ 862 ἀπὸ τὴν σύνοδο τοῦ Chirakavan. Ἐναν αἰῶνα ἀργότερα ὁμοίως, τὸ 969, ὁ καθολικὸς Vahan καθηρέθη ἀπὸ μίαν σύνοδο τοῦ Ani, διότι θέλησε «νὰ ἀνανεώσῃ τὴν αἵρεσιν τῆς Χαλκηδόνος». Ὅμως μίαν ἄλλην σύνοδο τοῦ Ani, τὸ 1036, καθήρσε τὸν καθολικὸν Διόσκορον, διότι «προέβαλε τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Λέοντος», τοῦ Πάπα τῆς Χαλκηδόνος. Τὰ ἔτη 1167, 1170 καὶ 1173, ὁ καθολικὸς Ναρσῆς Δ' ὁ ἐπινομασθεὶς Χαρίεις, ἔστειλε στὸν Βυζαντινὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Κομνηνὸν τρεῖς ὁμολογίας πίστεως, μετὰ τίς ὁποῖες ἀνεγνώριζε ὡς νόμιμην τὴν ὁρολογία τῆς Χαλκηδόνος καὶ τοῦ Λέοντος γιὰ τίς δύο φύσεις. Στὴν σύνοδο τοῦ Hromkla, τὸ 1179, στὸ πλαίσιον τοῦ ἰδίου διαλόγου μετὰ τὴν βυζαντινὴν Ἐκκλησίαν ὁ Ἐπίσκοπος Λαμπρῶν Ναρσῆς ὠμίλησε ὑπὲρ τοῦ δόγματος τῶν δύο φύσεων. Τὸ 1307, μίαν μεγάλην σύνοδο ποὺ συγκροτήθηκε στὸ Sis ἀνεγνώρισε ἐν Χριστῷ δύο φύσεις, δύο θελήσεις καὶ δύο ἐνέργειες καὶ ἀποδέχθηκε τίς ἑπτὰ πρῶτες συνόδους (βλ. ἐνθ' ἄνωτ., στήλη 1925-1933, ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει συμπληρωματικὴ βιβλιογραφία).

Ἡ στάσις τῆς ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸν Σεβήρον Ἄντιοχείας ἦταν ἐπίσης ἀσταθῆς. Κατὰ τὴν ἀντιπαράθεσιν τοῦ Σεβήρου καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἀλικαρνασσοῦ, ἱκανὸς ἀριθμὸς ἀρμενίων θεολόγων φαίνεται νὰ πῆραν τὸ μέρος τοῦ τελευταίου καὶ νὰ κατεδίκασαν τὴν σεβηριανὴν θεολογίαν (βλέπε L. FRIVOLD, *The Incarnation. A study of the Doctrine of the Incarnation in The Armenian Church in the 5th and 6th Centuries according to the Book of Letters*, Oslo, 1981, σελ. 146-147). Ἀλλὰ οἱ σεβηριανοί, ποὺ ὑπῆρχαν ἐπίσης στὴν Ἀρμενία, φαίνεται νὰ πέτυχαν νὰ γίνουν ἀποδεκτῆς οἱ ἀπόψεις τους ὡς ὀρθῆς καὶ οἱ σύνοδοι τοῦ Tvin, περὶ τὸ 524/527 καὶ 552 δέχθηκαν τὴν σεβηριανὴν χριστολογία καὶ ἀπέρριψαν αὐτὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἀλικαρνασσοῦ (A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au Ve*

Ἡ ἐπίσημος ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων, ποὺ προετάθη ἀπὸ τὴν Μικτὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ διαλόγου¹³⁸, σημαίνει ὅτι ὁ Σεβῆρος θὰ ἔπρεπε γιὰ τὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες ὄχι μόνον νὰ παύσῃ νὰ εἶναι καταδικασμένος ὡς αἰρετικός (βλέπε κατωτέρω), ἀλλὰ ἐπιπλέον νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸς ὡς ἅγιος, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀνακηρυγμένος ἅγιος ἀπὸ τὶς Ἀνατολικές Ἐκκλησίες¹³⁹, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ μελετωμένη ἔνωσις ἐπιδιώκει ἀποκατάστασι πλήρους κοινωνίας, ἡ ὁποία συνεπάγεται τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν τιμὴ τῶν ἁγίων ἀμφοτέρων τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν.

Οἱ ὑπογράψαντες τὶς Δηλώσεις Ὁρθόδοξοι δικαιολογοῦν τὴν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων, ποὺ ἀφοροῦν τὸν Σεβῆρο Ἀντιοχείας, λέγοντας ὅτι δὲν ἦταν πραγματικὰ μονοφυσίτης καὶ ἄρα δὲν ἦταν αἰρετικός, ἀφοῦ ἡ καταδίκη του κατὰ τοὺς περασμένους αἰῶνες ὠφείλετο σὲ παρεξήγησι. Ὁ μονοφυσισμός του ἦταν καθαρὰ «λεκτικὸς» καὶ τοῦ εἶχε ἀποδοθῆ ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁμολογεῖ «*μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σεσαρκωμένην*»· ἡ παρεξήγησις θὰ ἐξηφανίζετο, ἐὰν γινόταν κατανοητὸ ὅτι γι' αὐτὸν «*φύσις*» σημαίνει «*ὑπόστασις*» καὶ ὅτι στὸ σημεῖο αὐτό, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα, ἐπαναλαμβάνει τὶς ἐκφράσεις καὶ τὴν σκέψι τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, τῶν ὁποίων τὴν ὀρθόδοξία δὲν ἀμφισβητεῖ κανεὶς.

Τὴν ἰδέα αὐτὴ δανείσθησαν, οἱ ὑπογράψαντες τὶς Κοινὲς Δηλώσεις Ὁρθό-

siècle, Paris, 1993, σελ. 18), θέσις ποὺ ὑπῆρξε καθοριστικὴ, ἂν καὶ ἡ λουλιανιστικὴ διδασκαλία στοὺς μετέπειτα αἰῶνες ὑποστηρίχθηκε μέχρι κεραίας ἀπὸ τὸν ἄλφα ἕως τὸν βῆτα θεολόγο (βλέπε M. JUGIE, «*Monophysisme*», *Dictionnaire de théologie catholique*, τ. 10, Paris, 1929, στήλη 2236· L. FRIVOLD, *The Incarnation*, σελ. 148). Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς στάσεως τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, βλέπε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀναφερθὲν ἄρθρο τοῦ Σεβ. Δ. Παπανδρέου, τὴν μελέτη τοῦ P. D. INGLISIAN, «*Chalkedon und die armenische Kirche*», ἐν: A. GRILLMEIER, καὶ H. BACHT, *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, τ. I, Würzburg, 1951, σελ. 361-416.

138. Βλέπε Β' Κοινὴ Δήλωσις § 10: «*Προτείνομεν κατὰ ταῦτα εἰς τὰς Ἐκκλησίας ἡμῶν τὰ ἀκόλουθα σημεῖα: Α. Οἱ Ὁρθόδοξοι δέον ὅπως ἄρουν πάντα τὰ ἀναθέματα καὶ τὰς καταδικὰς κατὰ πασῶν τῶν Ἀνατολικῶν Ὁρθοδόξων συνόδων καὶ τῶν Πατέρων, τοὺς ὁποίους ἀνεθεμάτισαν ἢ κατεδίκασαν κατὰ τὸ παρελθόν, ἐφ' ὅσον, ἐννοεῖται, οἱ Ὁρθόδοξοι ποὺ ὑπέγραψαν τὶς δηλώσεις συμπεριέλαβαν τὸν Σεβῆρο μετὰ τῶν Ὁρθοδόξων Πατέρων, καὶ ἐφ' ὅσον οἱ μὴ-χαλκηδόνιες σύνοδοι, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀντίθετες στὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος καὶ στίς ἀκόλουθες οἰκουμενικὲς συνόδους συμπεριελήφθησαν μετὰ τῶν ὀρθοδόξων συνόδων. Βλέπε ἐπίσης τὶς Προτάσεις περὶ τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων, κείμενο τὸ ὁποῖο υἱοθετήθηκε στὸ τέλος τῆς τετάρτης Συνελεύσεως (Chambésy, 1-6 Νοεμβρίου 1993), σελ. 4 τοῦ πρωτοτύπου ἀγγλικοῦ κειμένου.*

139. Βλέπε *Le Synaxaire arabe jacobite*, ἔκδοσις R. Basset, τ. I, μήνας Babehe, «*Patrologia Orientalis*» ἀρ. 3, Paris, 1907, σελ. 313· τ. III, μήνας Amchir, «*Patrologia Orientalis*», ἀρ. 56, Paris, 1915, σελ. 823-825.

δοξοί, από τις μελέτες ώρισμένων ρωμαιοκαθολικῶν καὶ προτεσταντῶν πατρολόγων τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνος. Ἐπικεφαλῆς αὐτῶν προβάλλει ὁ J. Lebon, ὁ ὁποῖος ἔκανε μὲ ἀκριβεία γνωστὴ τὴν θεολογία τοῦ Σεβήρου, ἀφιερώνοντας του δύο περιοποῦδαστες μελέτες¹⁴⁰. Τὴν θέσι αὐτὴ ὑποστήριξαν καὶ ἄλλοι πατρολόγοι, ἐμφανῶς ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἐπιχειρηματολογία τοῦ J. Lebon, ὅπως οἱ M. Jugie¹⁴¹, G. Bardy¹⁴², I. Torrance¹⁴³.

Εἶναι ἐντούτοις ἐντυπωσιακὴ ἢ διαπίστωσις ὅτι ἡ κίνησις γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας συνοδεύθηκε ἀπὸ μίαν παράλληλην κίνησι ἀλλων ρωμαιοκαθολικῶν πατρολόγων γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τοῦ κυριωτέρου ἀντιπάλου τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε σὲ ἄλλη μονοφυσικὴ παραφυάδα, τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀλικαρνασσεῶς¹⁴⁴, καὶ μάλιστα τοῦ Νεστορίου καὶ τῶν ἐμπνευστῶν (ὅπως ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας) ἢ μαθητῶν του, τῶν ὁποίων ἐβεβαιοῦτο ἡ γνήσια ὀρθοδοξία καὶ ἀπεδίδοντο οἱ παρελθούσες καταδίκες σὲ ἀπλὲς παρεξηγήσεις¹⁴⁵. Σύμφωνα μὲ τις τρεῖς σειρὲς μελετῶν, ὅταν θεωρηθοῦν ἀπὸ κοινοῦ, οἱ σεβηριανοί, οἱ ἰουλιανισταὶ καὶ οἱ νε-

140. *Le monophysisme sévérien*, Louvain, 1909. «La christologie du monophysisme syrien», ἐν: A. GRILLMEIER καὶ H. BACHT, *Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart*, I, Wurtzbourg, 1951, σελ. 525-580.

141. «Monophysisme», *Dictionnaire de théologie catholique*, X, Paris, 1929, στήλες 2221-2228.

142. «Sévère d'Antioche», *Dictionnaire de théologie catholique*, 14, 1939, στήλες 1999-2000.

143. *Christology after Chalcedon: Severus of Antioch and Sergius the Monophysite*, Norwich, 1988.

144. Τοῦ ὁποίου τὴν πλήρη ὀρθοδοξία προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξῃ ὁ R. DRAGUET στὴν διατριβὴ του (*Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche sur l'incorruptibilité du corps de Christ*, Louvain, 1924).

145. Ἐπὶ τῇ βάσει τέτοιων θεωρήσεων ὑπεγράφη συμφωνία στὶς 11 Νοεμβρίου τοῦ 1994 μεταξὺ τοῦ πατριάρχου τῆς Ἀσσυριακῆς-Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας (Νεστοριανῆς) Mar Denkha IV καὶ τοῦ πάπα Jean Paul II, ἡ ὁποία σκοπεύει νὰ ὑπερβῇ τὶς χριστολογικὲς διαιρέσεις ποὺ σημάδεψαν τὴν σύνοδο τῆς Ἐφέσου τὸ 430 καὶ νὰ κατευθυνθῇ πρὸς «μὴν πλήρη κοινωνία». Πὰ τὸ περιεχόμενο τῶν συζητήσεων καὶ τῶν νεωτέρων συμπερασμάτων, βλέπε *Istina*, XLIII, 1998, σελ. 1-256. Εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιο ὅτι ὠρισμένες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ρώμη στὴν ὁδὸ τῆς ἐνώσεως μὲ τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἀναμφίβολα ταιριάζει νὰ ὀνομασθῇ σὲ πρώτη φάσι «μὴ-Ἐφέσιος» ἢ «πρὸ-Ἐφέσιος» καὶ σὲ δευτέρη φάσι «ἀρχαιστάτη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία». Ἦδη φαίνονται τὰ προμηνύματα: Ὁ Ο. Clément, σὲ ἓνα πρόσφατο ἄρθρο, λυπᾶται ποὺ «ἡ προσέγγισις (τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὶς μὴ-χαλκηδόνιες Ἐκκλησίες) γίνεται εἰς βάρος τοῦ Νεστορίου, τοῦ ὁποίου ἡ σκέψις δὲν φαίνεται καὶ πολὺ ἀίρετικὴ στοὺς δυτικὸς ἱστορικοὺς» (*Contactis*, 51, 1999, σελ. 205). Δὲν μένει λοιπὸν παρὰ νὰ γίνῃ ἔνωσις μὲ τὶς πολυάριθμες «Πρὸ-Νικαιανές» σέκτες, οἱ ὁποῖες μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι πρόκειται γιὰ ἀπλὴ ὁρολογικὴ παρεξήγησι, δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν νὰ γίνῃται λόγος περὶ «Τριάδος» (ἐφ' ὅσον ἡ λέξις δὲν ὑπάρχει στὶς Γραφές)!

στοριανοί θά ἔπρεπε νά συμφωνοῦν κανονικά μεταξύ τους καί ὅλοι μαζί νά συμφωνοῦν μέ τοὺς Ὁρθόδοξους, ἐφ' ὅσον οἱ κατὰ τὸ παρελθὸν διαμάχες μεταξύ τῶν τριῶν πλευρῶν ἐξηγοῦνται ἀπὸ μὴ θεολογικοὺς παράγοντες καί ἀπὸ γλωσσικὲς παρανοήσεις ποὺ εὐκόλα μποροῦν νά διευκρινισθοῦν¹⁴⁶.

Ἡ βασικὴ θέσις τοῦ J. Lebon, ὁ ὁποῖος βεβαιώνει τὴν ὀρθοδοξία τοῦ Σεβήρου, στηρίζεται στὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ἡ σκέψις τοῦ Σεβήρου εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μέ ἐκείνη τοῦ Κυρίλλου. Τὸ ἐπιχείρημα ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ ὄσους παραπέμπουν στίς μελέτες τοῦ J. Lebon¹⁴⁷. Ὁμως ὁ J. Lebon ὑποστήριξε αὐτὴ τὴν συμφωνία, ἐπειδὴ ἐρμηνεύσε τὸν Κύριλλο διὰ τοῦ Σεβήρου καί στὸ φῶς ἐκείνου· αὐτὴ ἡ ἐρμηνεία ἐρχεται σὲ ἀντίθεσι μέ τὴν ἐρμηνεία συνόλης τῆς Ὁρθόδοξης παραδόσεως καί ἀποδοκιμάζεται ἀπὸ ἀρκετοὺς ἀκόμη πατρολόγους¹⁴⁸.

146. Σημειωτέον ἐν παρόδῳ ὅτι εἶναι παράδοξο νά βλέπη κανεὶς τοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς καί προτεστάντες πατρολόγους νά ἐπιμένουν γιὰ τὴν ἀποκατάστασι θεολόγων, τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν διάρκεια δεκαπέντε αἰῶνων θεώρησε αἰρετικούς, ἐνῶ παραλλήλως ἀγωνίζονται μέ πάθος νά ἀποδείξουν τὴν ἑτεροδοξία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ στύλους τῆς πνευματικῆς τῆς διδασκαλίας καί πρακτικῆς, ὅπως εἶναι ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἴγυπτος ἢ ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος (ποὺ τοὺς παρουσιάζουν ὡς Μασσαλιανούς) ἢ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ἄς σημειώσουμε ὅτι, ἐπικεφαλῆς αὐτῶν ποὺ κατηγοροῦν γιὰ ἑτεροδοξία τὴν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐμφανίζεται ὁ ἴδιος M. Jugie, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει τὴν ὀρθοδοξία τοῦ Σεβήρου Ἐντιοχείας.

147. Μεταξὺ τῶν ὁποίων ἄς ἀναφέρωμε τὸν Σεβ. Δαμασκηνὸ (Παπανδρέου) ὁ ὁποῖος συγκεκριμένα γράφει: «Ἀποδεικνύεται [...] ἡ ἀύστηρά προσήλωσις τῶν Διοσκόρου καί Σεβήρου εἰς τὴν Χριστολογικὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου»· «κατεδικάσθησαν ὄχι δι' ἑκπτώσιν εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Μονοφυσισμοῦ ἀλλὰ διὰ τὴν μὴ ἀποδοχὴν τῆς Δ' οἰκουμενικῆς συνόδου» (Ἐπίσκεψις, 521, 1995, σελ. 14-16).

148. Βλέπε J. C. L. GIESELER (*Commentatio, qua Monophysitarum veteru errores ex eorum scriptis recens editis praesertim illustrantur*, τόμ. 2, Göttingen, 1835 καί 1838)· J. A. DORNER (*Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi*, τόμ. 2, 2η ἐκδοσις, Stuttgart καί Berlin, 1845 καί 1853), A. HARNACK (*Lehrbuch der Dogmengeschichte*, 3η ἐκδοσις, τ. II, Fribourg καί Leipzig, 1894), F. LOOFS (*Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche*, «Texte und Untersuchung» 3, 1-2, Leipzig, 1887), P. JUNGLAS («Leontius von Byzanz», ἐν: A. EHRARD καί J. P. KIRSCH (ἐκδοσις), *Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte*, τ. VII, 3, Paderborn, 1908). Δυστυχῶς σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο χρήζει ἐπανεξετάσεως ἔχουν ἀφιερωθῆ λίγες σύγχρονες μελέτες. Βλέπε ὡσαύτως καί τὴν διπλωματικὴ ἐργασία (ἀκόμη ἀνέκδοτη), ἡ ὁποία ὑποστηρίχθηκε πρόσφατα στὸ Ἰνστιτούτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων ἀπὸ τὴν Μοναχὴ Seraphima Konstantinovska καί ἡ ὁποία ἐλπίζουμε ὅτι θά λάβῃ τὴν μορφή διδακτορικῆς διατριβῆς: «What Light is Thrown upon the Possibility of Reconciliation between the Chalcedonian and Monophysite Churches, by a Comparison of the Christological Teaching of St Cyril of Alexandria with that of Severus of Antioch?».

Αὐτοὶ ποὺ ἐπιδοκιμάζουν τὴν μελετωμένη ἔνωση καὶ βεβαιώνουν τὴν ὀρθοδοξία τῆς σεβηριανῆς θεολογίας, δικαιολογοῦνται μὲ τὸ ὅτι ὑπὸ τὸν ὄρο «*μονοφυσιτισμός*» συμπεριελήφθησαν, ἀκόμη καὶ συγχωνεύθηκαν, πολὺ διαφορετικὲς διδασκαλίες. Ἐὰν εἶναι προφανῶς καταχρηστικὸ νὰ συγχέεται ἡ Χριστολογία τοῦ Εὐτυχοῦς μὲ ἐκείνη τοῦ Σεβήρου, εἶναι ἐπίσης τελείως καταχρηστικὸ νὰ θεωρῆ κανεὶς ὅτι, ἐπειδὴ ἐκείνη εἶναι ἀξία νὰ χαρακτηρίζεται μονοφυσιτικὴ μὲ τὴν καθαυτὴ καὶ τρέχουσα ἔννοια τοῦ ὄρου, αὐτὴ δὲν θὰ ἀξίξει καθόλου αὐτῆς τῆς ὀνομασίας. Ἐν σχέσει πρὸς τὸν μονοφυσιτισμὸ τοῦ Εὐτυχοῦς, ἡ τοποθέτησις τοῦ Σεβήρου (ὅπως ἐπίσης τῶν Διοσκόρου, Τιμοθέου Αἰλούρου, Πέτρου Μογγοῦ, Φιλοξένου Ἱεραπόλεως, Ἰωάννου τῆς Τέλλα...) ἀντιστοιχεῖ σὲ ἓνα «*μετριοπαθῆ μονοφυσιτισμό*» ἢ σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ F.-X. Murphy καὶ ὁ P. Sherwood ὀνομάζουν εὐστοχα «*ἡ ἀριστερὰ πτέρυγα τοῦ μονοφυσιτισμοῦ*»¹⁴⁹. Πάντως ὁμοίως, σὲ μία μορφῆ μονοφυσιτισμοῦ. Αὐτὸς ὁ μονοφυσιτισμὸς δὲν εἶναι καθαρὰ λεκτικὸς, ὅπως προσπάθησαν νὰ τὸν παρουσιάσουν, μετὰ τὸν A. Harnack, ὁ J. Lebon καὶ ὁ M. Jugie· καὶ ἡ ὀνομασία αὐτὴ δὲν ὀφείλεται μόνον στὴν χρῆσι τῆς ἐκφράσεως «*μία φύσις τοῦ Λόγου σαρκαωμένη*», καθόσον ὁ Κύριλλος ποὺ εἶχε χρησιμοποιήσει πολλὰ φορὰς αὐτὴ τὴν διατύπωσι, οὐδέποτε χαρακτηρίσθηκε μονοφυσίτης.

Κάποιοι μελετηταὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς λέξεως «*μονοφυσιτισμός*» στὴν θεολογία τοῦ Σεβήρου, τῶν προδρόμων του καὶ τῶν ἐπιγόνων του εἶναι σχετικὰ πρόσφατη¹⁵⁰. Αὐτὸ δὲν εἶναι τελείως ἀκριβές. Ὁ ὄρος ἐντοπίζεται σὲ κείμενα ἀρχαῖα, σύγχρονα τῶν ἐν λόγῳ συγγραφέων. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ ἦταν ἀληθές, δὲν θὰ σήμαινε ὅτι οἱ ἀρχαῖοι θεωροῦσαν πῶς ἡ θεολογία αὐτὴ δὲν ἦταν καθόλου μονοφυσιτικὴ· περιέγραφαν τοὺς ὀπαδούς του μὲ ἄλλους πῶς ἀκριβεῖς ὄρους, οἱ ὁποῖοι ἐπέτρεπαν νὰ διακρίνη κανεὶς τίς πολλαπλὰ παραφυάδες ποὺ γεννήθηκαν στὸν μονοφυσιτικὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τίς διαιρέσεις ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Χαλκηδὸνα¹⁵¹. Καὶ δὲν σημαίνει ὅτι ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε αἰρετικὸν χαρακτῆρα, ἐπειδὴ ὀνομάζε-

149. *Constantinople II et III*, Paris, 1974, σελ. 47, σημ. 3.

150. Βλέπε A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 216.

151. Μποροῦν μεταξὺ ἄλλων νὰ ἀναφερθοῦν: οἱ Διοσκορίται, οἱ τοῦ Ἐνωτικοῦ, οἱ Ἀκέφαλοι, οἱ Ἀποσχίται, οἱ Ἰουλιανισταὶ ἢ Γαϊανῖται, οἱ Ἀφθαρτοδοκῆται, οἱ Ἀκτισίται, οἱ Ἀγνοῆται, οἱ Νιοβῖται, οἱ Τριθεῖται ποὺ χωρίσθησαν ἀργότερα σὲ Φιλοπονίτας, Κωνωνίτας, Πετρίτας καὶ Κοντοβαυδίτας. Βλέπε M. JUGIE, «*Monophysisme*», *Dictionnaire de théologie catholique*, τ. 10, Paris, 1929, στήλη 2241-2249· A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 4, *L'Église d'Alexandrie, la Nubie et l'Éthiopie après 451*, Paris, 1996, σποράδην.

ται «μετριοπαθῆς μονοφυσιτισμὸς» καὶ διακρίνεται ἀπὸ τὸν μονοφυσιτισμὸ τοῦ Εὐτυχοῦς¹⁵².

Φαίνεται ἐξαιρετικὰ περιέργη ἡ μέθοδος, τοῦ νὰ λέγεται ὅτι οἱ μὴ-Χαλκηδόνιοι εἶναι Ὁρθόδοξοι ἐπειδὴ δὲν εἶναι εὐτυχιανοί, μέθοδος ἡ ὁποία υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ὑπογράψαντας τὴν Δευτέρα Δήλωση, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη παράγραφος: «Οἱ Ὁρθόδοξοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ Ἀνατολικοὶ Ὁρθόδοξοι θὰ συνεχίσουν νὰ διατηροῦν τὴν παραδοσιακὴν αὐτῶν Κυρίλλειον ὀρολογίαὶν “μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη”, ἐφ’ ὅσον δι’ αὐτῆς ἐννοοῦν τὴν διπλῆν ὁμοουσιότητα τοῦ Λόγου, τὴν ὁποίαν ἠρνεῖτο ὁ Εὐτυχής»¹⁵³, ὡσὰν ἡ ὁμολογία τῆς διπλῆς ὁμοουσιότητος, τὴν ὁποία ἠρνεῖτο ὁ Εὐτυχής, νὰ συνιστοῦσε ἐπαρκῆ ἐγγύησι τῆς ὀρθοδοξίας τῆς, τὴν στιγμὴν ποὺ εἶναι γεγονός ὅτι οἱ σεβηριανοὶ ἀνέκαθεν ὁμολογοῦσαν τὴν διπλῆ ὁμοουσιότητα μὲ ἔννοια διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς χαλκηδόνιου Ὁρθοδοξίας¹⁵⁴. Ἡ ἰδίᾳ μέθοδος ἀνιχνεύεται καὶ στὴν Ἀπάντησι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὁρους. «Ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ δι’ εἰδικῶν μελετῶν τῶν πηγῶν τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν ἔργων τοῦ Διοσκόρου καὶ τοῦ Σεβήρου διεπίστωσεν ὅτι οὗτοι δὲν ὑπῆρξαν ἀρχηγεῖται ἢ ὀπαδοὶ τοῦ εὐτυχιανικοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καὶ δὲν θὰ ἦτο βεβαίως δυνατὴ ἡ ἀπόδοσις αὐτοῖς τοῦ χαρακτηρισμοῦ τοῦ αἰρετικοῦ Μονοφυσίτου»¹⁵⁵.

Αὐτὴ ἡ μέθοδος, ὅσο κι ἂν εἶναι παράδοξη, δὲν εἶναι νέα. Ὁ ἅγιος Φώτιος κατηγοροῦσε ἤδη κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐπιστολογράφους του, ὅτι τὴν χρησιμοποιοῦν, καὶ ἀπαντᾷ καταλλήλως στὸ θέμα του: «Ἄ δὲ τὴν Εὐτυχοῦς ἀποσκευαζόμενος δόξαν σαυτῶ τὴν ὀρθὴν ἐνόμισας ὑπόληψιν περιθέσθαι, ἴσως μὲν τι παρέχεται πρόσχημα ἀπολογίας δέδωκε δ’ οὖν ὁμοῦ τὸν ἔλεγχον καὶ πρότερον ἐφ’ ὁμοίαις καταφυγαῖς, οὐ δυναμέναις τὸν πρόσφυγα σώζειν καὶ νῦν δὲ δίκαιον εἶδέναι ὡς οὐκ ἀπαλλάττει τοῦ αἰτιάματος ἢ προσποιήη-

152. Ἐκπλήσεται κανεῖς μὲ τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ στὴν «Ἀπάντησι» του πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὁρους (*Ἐπίσκεψις*, 521, 1995, σελ. 14): «Ἄν ὡς μετριοπαθῆς μονοφυσιτισμὸς νοεῖται ἡπιωτέρα φραστικὴ διατύπωσις τοῦ εὐτυχιανικοῦ μονοφυσιτισμοῦ [...] τοιαύτη ὑπόθεσις δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἀποδειχθῇ... διὰ τῶν σωζομένων πηγῶν... Ἡ αἵρεσις ἢ εἶναι αἵρεσις ἢ δὲν εἶναι αἵρεσις». Τὸ γεγονός ὅτι εἶναι μετριοπαθῆς, δὲν ἐμποδίζει προφανῶς τὸν μονοφυσιτισμὸ νὰ εἶναι αἵρεσις. Καὶ βεβαίως εἶναι γὰρ τοὺς Πατέρας καὶ δὴ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοσι, ἔστω κι ἂν τις περισσότερες φορὲς τοῦ δίνουν, ὅπως τὸ εἶδαμε πρὶν ἀπὸ λίγο, ἄλλες ὀνομασίαις.

153. Β' Κοινὴ Δήλωσις, § 7.

154. Βλέπε κατωτέρω.

155. «Ἀπάντησις», *Ἐπίσκεψις*, 521, 1995, σελ. 14.

σις τῆς ἀπὸ τοῦ Εὐτυχοῦς διαστάσεως. οὐδὲ γὰρ οὐδ' ἐν τοῖς ἡθεσιν ὁ μὴ πάντα φαῦλος, οὗτος ἐν ἀρεταῖς τέλειος· οὐδ' ἀριστεύς ὁ μὴ τοῖς πολεμίοις ὁμόσπονδος, ἀλλ' ὅς τοὺς ἐχθροὺς βάλλει καὶ οὐκ ἀνίησι τιτρώσκων ἕως ἂν στήσῃ τὸ τρόπαιον, οὗτος ἄριστος. οὕτω δὲ οὐδ' ὁ μὴ πρὸς πᾶσαν συμφύρομενος αἴρεσιν, οὗτος ὀρθόδοξος, ἀλλ' ὅς τὸ λείπον εἰς εὐσέβειαν προσλαβὼν ἀπαλλάττεται μὲν τοῦ ἐγκλήματος, ἀνάγεται δὲ εἰς τὴν τῆς πίστεως τελειότητα [...]. Φεύγει Εὐτυχή; ἀλλ' ἂν περισσαινῆς Διόσκορον, ἂν συναναφύρῃ Σεβήρω, ἂν ἀφορᾷ πρὸς Ἰάκωβον, τῆς αὐτῆς αἰρετικῆς σειρᾶς καὶ πλοκῆς περιεσχέθῃ τοῖς νήμασι καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν τῆς ἀπωλείας κρημνὸν οὐκ ἐθέλεις ἔχειν αἴσθησιν ἀπαγόμενος»¹⁵⁶.

Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Σεβήρου καὶ τῶν λοιπῶν μετριοπαθῶν μονοφυσιτῶν διακρίνεται ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐτυχοῦς, παρουσιάσθηκε ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὰς τῆς σχεδιαζομένης ἐνώσεως ὡς πρόσφατη ἀνακάλυψις, ἡ ὁποία θὰ ὑποχρέωνε σὲ ἀναθεώρησι τῆς καταστάσεως τῶν πρώτων ἐπὶ τὰ βελτίω. Πράγματι, ἂν καὶ οἱ Πατέρες συχνὰ ἀναφέρουν μαζί τοὺς μετριοπαθεῖς καὶ τοὺς ἀκραίους μονοφυσίτας, ἐπειδὴ ἀνήκουν ὅλοι στὸν μονοφυσιτικὸ χῶρο, τὸν ὁποῖο θεωροῦσαν στὸ σύνολό του αἰρετικό, ὁποῖος κι ἂν ἦταν ὁ βαθμὸς πλάνης τῶν μελῶν του, ἐντούτοις ὅλοι σχεδὸν κάνουν τὴν διάκρισι ποὺ εἶναι γνωστὴ ἀπὸ πολὺ παλαιά. Ὁ Σεβήρος ἔγραψε ἐναντίον τοῦ εὐτυχιανισμοῦ πραγματείες ποὺ ποτὲ δὲν ἄφησαν ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι τὸν ἀπέρριπτε. Ὅταν μάλιστα τὸ 532, πρωτοβουλία τοῦ Ἰουστινιανοῦ, διεξήχθησαν θεολογικὲς συζητήσεις μεταξὺ τῶν μετριοπαθῶν μονοφυσιτῶν (προεξάρχοντος τοῦ Ἰωάννου τῆς Τέλλα) καὶ τῶν Ὁρθοδόξων, τὰ δύο μέρη τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς πρώτης συνεδρίας συμφώνησαν στὸ γεγονός ὅτι ὁ Εὐτυχιῆς ἦταν αἰρετικός καὶ ὅτι δικαίως καταδικάσθηκε ἀπὸ τὸν Φλαβιανὸ Κωνσταντινουπόλεως τὸ 448· συμφώνησαν ἀκόμη καὶ στὸ γεγονός ὅτι ὁ Διόσκορος ἀδίκως ἀποκατέστησε τὸν Εὐτυχιῆ στὴν Ἐφεσο τὸ 449¹⁵⁷.

Οἱ πρόσφατες θεολογικὲς συζητήσεις, λοιπόν, δὲν ἔφεραν τίποτε τὸ καινούργιο στὸ σημεῖο αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παράδοξη ἰδέα, ὅτι θὰ ἀρκοῦσε νὰ μὴ ὁμολογῆ κανεὶς κάποια αἰρετικὴ διδασκαλία, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ θεωρῆται Ὁρθόδοξος.

156. Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀσώτιον, Κατὰ τῆς τῶν θεοπασχιστῶν αἰρέσεως, ἐκδομένη ὡς Ἐπιστολὴ 284 ὑπὸ Β. Laourdas καὶ L. G. Westerink ἐν: PHOTIUS, *Epistulae et Amphilochia*, t. III, «Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum teubneriana», Leipzig, 1985.

157. Βλέπε Mansi, τ. VIII, 817C-819E· ACO IV, II, 169-171.

1. Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου ἀπὸ τὶς συνόδους

Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέποτε ἀμφέβαλλε γιὰ τὸν αἰρετικὸ χαρακτήρα τῆς σεβηριανῆς Χριστολογίας, τὴν ὁποία ἐπισήμως κατεδίκασε ἀπὸ τὶς ἀπαρχές της μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Κατ' ἀρχὴν ὁ Σεβήρος καταδικάσθηκε ὡς αἰρετικὸς ἀπὸ τὴν σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 536¹⁵⁸. Ἡ τελευταία ὄχι μόνον δὲν εἶναι μία δευτερεύουσα σύνοδος στὴν σκιά τῆς Ε' οἰκουμενικῆς συνόδου (Β' Κωνσταντινουπόλεως, 553), ἡ ὁποία δὲν περιλαμβάνει καμμία σαφῆ καταδίκη τοῦ Σεβήρου, ἀλλὰ ἀντιθέτως πρέπει νὰ τοποθετηθῆ στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς τελευταίας¹⁵⁹ καὶ νὰ θεωρηθῆ ὅτι ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα της καὶ ὅτι μπορεῖ σχεδὸν νὰ ἐξομοιωθῆ μὲ οἰκουμενικὴ σύνοδο¹⁶⁰.

Ἡ σύνοδος τοῦ Λατεράνου (649), στὴν ὁποία μετεῖχε ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητῆς (μὲ ἄλλους ἐξορίστους Ἕλληνας μοναχοὺς) καὶ τὴν ὁποία θεωροῦσε ὡς οἰκουμενικὴ σύνοδο (ὄλα τὰ πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς εἶχαν τότε πέσει στὴν αἵρεσι τοῦ μονοθελητισμοῦ), διακηρύττει: «*Εἴ τις κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας συμφώνως ἡμῖν καὶ ὁμοδόξως οὐκ ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει ψυχῇ τε καὶ στόματι πάντας οὓς ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει δυσσωνύμους αἰρετικὸς μετὰ πάντων τῶν συγγραμμάτων ἄχρι μᾶς κερραίας, ἡ ἀγία τοῦ Θεοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, ταῦτὸν δὲ λέ-*

158. Mansi, τ. VIII, 873s. Περὶ τῆς συνόδου αὐτῆς βλέπε V. GRUMEL, *Les Regestes des Actes du patriarcat de Constantinople*, I, 1, Kadikoy-Istambul, 1932, ἀρ. 233-238· HEFELE-LECLERCQ, *Histoire des conciles*, II, 2, σελ. 1142-1155· E. Schwartz, «Zur Kirchenpolitik Justinians», *Gesammelte Schriften*, τ. IV, σελ. 287-290· F. MURPHY καὶ P. SHERWOOD, *Constantinople II et III*, Paris, 1974, σελ. 70.

159. Βλέπε R. DEVRESSE, «Le cinquième concile et l'œcuménicité byzantine», ἐν: *Miscellanea Giovanni Mercati*, τ. 3, Πόλις τοῦ Βατικανοῦ, 1946, σελ. 1-6, 14-15, καὶ A. DE HALLEUX, ὁ ὁποῖος γράφει: «Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία ἱστοριογραφικὴ καὶ κανονικὴ ἑλληνικὴ παράδοσι, αὕτῃ ἡ σύνοδος [Β' Κων/πόλεως] περιελάμβανε ὄχι μόνον τὴν σύνοδο τοῦ 553, ἡ ὁποία ἀνεθεμάτισε τὰ «Τρία Κεφάλαια», ἀλλὰ καὶ τὴν σύνοδο τοῦ 536, ἡ ὁποία κατεδίκασε τὸν Σεβήρο Ἀντιοχείας καὶ τοὺς μονοφυσίτας ὁπαδοὺς του («Actualité du néochalcedonisme. A propos d'un accord récent», ἐν: *Patrologie et œcuménisme*, Leuven, 1990, σελ. 499, σημ. 94).

160. Πρβλ. E. SCHWARTZ, «Zur Kirchenpolitik Justinians», *Gesammelte Schriften*, τ. IV, σελ. 288: «Ἡ σύγκλησις τῆς ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα καὶ ἡ παρουσία ἐκπροσώπων τῆς ἀποστολικῆς ἑδρας (τῆς Ρώμης) τὴν ἀνεβίβασαν πολὺ πάνω ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο μᾶς ἐνδημούσης συνόδου, στὴν τάξι σχεδὸν μᾶς οἰκουμενικῆς συνόδου». Ἐκτός ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ διέμεναν στὴν Κων/πολι καὶ τοὺς λεγάτους τοῦ πάπα Ἀγαπητοῦ, συμμετέσχον σ' αὐτὴ τὴν σύνοδο οἱ διάκονοι καὶ ἀποκριτάριοι τῶν πατριαρχῶν Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ οἱ Μητροπολίται Καππαδοκίας τῆς πρώτης, Γαλατίας τῆς πρώτης, καὶ Ἀχαΐας.

γιναι αἱ ἅγιοι καὶ οἰκουμενικαὶ πέντε σύνοδοι, καὶ αὐτοὶ πάντες ὁμόφρονες, οἱ ἔγκριτοι τῆς ἐκκλησίας πατέρες, ἦτοι Σαβέλλιον, Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόنيον, Ἀπολλινάριον, Πολέμωνα, Εὐτυχεά, Διόσκορον, Τιμόθεον τὸν Αἴλουρον, Σεβήρον, Θεοδόσιον, Κόλλουθον, Θεμιστίον, Παῦλον τὸν Σαμοσατέα, Διόδωρον, Θεόδωρον, Νεστόριον, Θεόδουλον τὸν Πέρσην, Ὠριγένην, Δίδυμον, Εὐάγριον, καὶ ἄπλῶς τοὺς ἄλλους ἅπαντας αἵρετικούς [...]. Εἴ τις οὖν, καθὰ λέλεκται, συμφώνως ἡμῖν ταῦτα πάντα τὰ δυσσεβῆ τῆς αὐτῶν αἵρέσεως δόγματα, καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἢ πρὸς ἐκδίκησιν αὐτῶν τινὶ τῶν πάντων ἀσεβῶς γεγραμμένα, καὶ αὐτοὺς τοὺς εἰρημένους αἵρετικούς Θεόδωρον φαμέν, καὶ Κύρον, Σέργιον τε καὶ Πύρρον καὶ Παῦλον οὐκ ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει πολεμίους τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ὑπάρχοντας, καὶ εἴ τις τινὰ τῶν παρ' αὐτῶν, ἢ τῶν τὰ ὅμοια αὐτοῖς φρονούντων ἐγγράφως ἢ ἀγράφως καθ' οἶον δήποτε τρόπον, ἢ τόπον, ἢ καιρὸν προπαιτῶς καθαιρεθέντων, ἢ κατακριθέντων, ὡς μὴ τὰ τῶν ἁγίων πατέρων, σὺν ἡμῖν ὁμολογοῦντα, καθηρημένον ἔχει τὸ σύνολον, ἢ κατακεκορμένον, ἀλλ' οὐχὶ τὸν τοιοῦτον [...] εὐσεβῆ καὶ ὀρθόδοξον ἡγήται, καὶ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ὑπέρμαχον καὶ ἐν αὐτῇ βεβαίως κεκυρωμένον, εἰς ἣν ἐκλήθη παρὰ τοῦ Κυρίου τάξιν, ἐκείνους δὲ τοὺς δυσσεβεῖς καὶ τὰς ἀνόμους αὐτῶν περὶ τούτου κρίσεις, ἦτοι ψήφους ἐώλους καὶ ἀκύρους καὶ ἀβεβαίους ὀρίζειται, μᾶλλον δὲ βεβήλους καὶ ἐπαράτους, καὶ ἀποβλήτους, ὁ τοιοῦτος εἴη κατάκριτος»¹⁶¹.

Ἡ ΣΤ' οἰκουμενικὴ σύνοδος (Γ' Κωνσταντινουπόλεως, 680-681) καταδικάζει: «(τὴν τοῦ) ἐνὸς θελήματος καὶ μιᾶς ἐνεργείας ἐπὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ ἐνὸς τῆς ἁγίας Τριάδος Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν [...] αἵρεσιν, τῇ Ἀπολλιναρίου, Σεβήρου καὶ Θεμιστίου τῶν δυσσεβῶν φρενοβλαβεῖ κακοδοξία συνάδουσαν, καὶ τὸ τέλειον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ αὐτοῦ ἐνὸς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἀνελεῖν διὰ τινος δολερᾶς ἐπινοίας σπουδάζουσαν, ἀθέλητον ἐντεῦθεν καὶ ἀνερέργητον τὴν νοερῶς ἐμφυχωμένην αὐτοῦ σάρκα δυσφήμως εἰσάγουσαν»¹⁶².

Ἡ Ζ' οἰκουμενικὴ σύνοδος (Β' Νικαίας, 787) σὲ ἕνα ὅλως διαφορετικὸ πλαίσιο ἐπαναλαμβάνει τὴν καταδίκη καὶ διακηρύσσει: «καὶ τὰς δύο φύσεις ὁμολογοῦμεν τοῦ σαρκωθέντος δι' ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀχράντου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τέλειον αὐτὸν Θεὸν καὶ τέλειον ἄνθρωπον γινώσκοντες, ὡς καὶ ἡ ἐν Χαλκηδόνι σύνοδος ἐξεφώνησεν, Εὐτυχή καὶ Διόσκορον δυσφημήσαντας τῆς θείας αὐλῆς ἐξελάσασα, συναποβάλλοντες αὐτοῖς Σεβήρον,

161. Κανὼν 18, DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum* § 518-520· ἐπίσης Σπυρ. Μίλια, *Τῶν Ἱερῶν συνόδων νέα καὶ δαφιλεστάτη συλλογή*, τόμ. II, Παρίσιος 1761, σελ. 515.

162. Ἰω. ΚΑΡΜΠΗ, *Τὰ Δογματικά καὶ Συμβολικά...*, ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 222.

Πέτρον καὶ τὴν πολυβλάσφημον αὐτῶν ἀλληλόπλοκον σειρὰν»¹⁶³.

2. Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου Ἐκκλησιᾶς ἀπὸ τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ὁρθοδοξίας»

Ὁ Σεβήρος Ἐκκλησιᾶς εἶναι ἐξάλλου ἀναθεματισμένος ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὁρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο στὰ ἀναθέματά του συγκεντρώνει τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀναθέματα τῶν συνόδων. Αὐτὸ τὸ κείμενο διαβάζεται πανηγυρικὰ σὲ ὅλες τὶς Ὁρθόδοξες ἐκκλησίες ἀπὸ τὸν ἸΔ' αἰῶνα κάθε χρόνο κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ «Θριάμβου τῆς Ὁρθοδοξίας», τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Αὐτὴ ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου ἀνήκει ἐπομένως στὴν ζῶσα δογματικὴ συνείδησι τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας. Τὸ κείμενο τοῦ Συνοδικοῦ εἶναι τὸ ἀκόλουθο: «Ἀρείῳ, τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καὶ ἀρχηγῷ τῶν αἵρέσεων, ἀνάθεμα. Πέτρῳ τῷ κναφεῖ καὶ παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος ἀθάνατος, ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς» ἀνάθεμα. Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ πάθῃ τὴν λέγοντι τὴν ἁγίαν Τριάδα, καὶ Οὐαλεντῖνα δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα. Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καὶ Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καὶ ὁμόφρονι, σὺν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα. Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἵρετικῷ, τῷ καὶ Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καὶ Σαβελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα. Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Στανστάλῳ, Διοσκόρῳ πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας, καὶ Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καὶ Πύρρῳ τοῖς ὁμόφροσι, σὺν Σεργίῳ μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα. Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καὶ Μονοθελήταις καὶ Ἰακωβίταις¹⁶⁴ καὶ Ἀρτζιβουρίταις, καὶ ἀπλῶς πᾶσιν αἵρετικοῖς, ἀνάθεμα»¹⁶⁵.

3. Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου Ἐκκλησιᾶς στὰ λειτουργικὰ κείμενα

Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου ὡς αἵρετικοῦ (ὅπως καὶ αὐτὴ τοῦ Διοσκόρου)

163. Ἰω. ΚΑΡΜΙΡΗ, ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 239-240.

164. Ἐπειὶ ὀνομάζονται οἱ Σύροι μονοφυσῖται ἀπὸ τότε ποὺ ὁ μοναχὸς Ἰάκωβος (490-578) ὁ ἐπωνομασθεὶς Βαραδαῖος (ρακενδύτης) ἐγίνε ἐπίσκοπος στὴν Συρία (542-543) καὶ διωργάνωσε τὴν μονοφυσιτικὴ ὁμάδα ποὺ ζοῦσε ἐκεῖ, χειροτονώντας τῆς ἐπισκόπους καὶ κἀνοντάς τιν γιὰ τὴν ἀκρίβεια μίᾳ Ἐκκλησίᾳ.

165. *Τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὁρθοδοξίας*, ἔκδοσις J. GOUILLIARD, «Travaux et mémoires du Centre français d'études byzantines», τ. 2, Paris, 1967, σελ. 84-85· ἐπίσης Ἰ. ΚΑΡΜΙΡΗ, μνημ. ἔργ., σελ. 248-249.

ἀπαντᾶται ἐπίσης σὲ διάφορα λειτουργικά κείμενα¹⁶⁶, ἰδιαίτερος δὲ στοὺς ὕμνους τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὁρθρου τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν ἕξι πρώτων οἰκουμενικῶν συνόδων, τοὺς ὁποίους ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾷ κάθε χρόνο μεταξὺ 13 καὶ 19 Ἰουλίου. Ἄς παραθέσωμε μερικὰ χωρία: «*Ἀποστολικῶν παραδόσεων, ἀκριβεῖς φύλακες γεγονάτε Ἁγιοὶ Πατέρες· τῆς γὰρ Ἁγίας Τριάδος τὸ ὁμοούσιον, ὀρθοδόξως δογματίσαντες, Ἀρείου τὸ βλάσφημον συνοδικῶς κατεβάλατε. Μεθ' ὃν καὶ Μακεδόνιον πνευματομάχον ἀπελέγξαντες, κατεκρίνατε Νεστόριον, Εὐτυχεᾶ καὶ Διόσκορον, Σαβέλλιόν τε, καὶ Σεβήρον τὸν Ἀκέφαλον*». «*Ἐξακοσίων ἀριθμὸς τριάκοντα, εὐσεβεστάτων ἀνδρῶν, τὴν Εὐτυχοῦς πλάνην, καὶ Σεβήρου αἵρεσιν, καταβαλόντες ἔφησαν· Ἐν δυσι ταῖς οὐσίαις, Χριστὸν κηρύττομεν βαίνοντες, ἔπει Κυρίλλου τοῦ μάκαρος*». «*Δεῦτε Σεβήρου Εὐτυχοῦς, καὶ Ἰακώβου τὴν πλάνην, Θεοδώρου Διοσκόρου σὺν τούτοις, ἀποθώμεθα τρανῶς· τὴν δὲ τετάρτην σύνοδον, τῶν εὐσεβῶν Πατέρων, μέλψωμεν θείοις ἐν ἄσμασιν*». «*Ἐν Χαλκηδόνι σύνοδος, ἡ Τετάρτη Διόσκορον, Εὐτυχῆ Σεβήρον τοὺς δεινοὺς κατέβαλεν, εἰς τέλος ἐξώσασα, τὴν ἀκανθώδη πλάνην αὐτῶν, τὴν συγχυτικὴν, τῶν οὐσιῶν τοῦ Σωτῆρος, τῆς θείας Ἐκκλησίας, τοῦ Χριστοῦ καὶ Δεσπότου· μεθ' ἧς ὀρθοδοξοῦντες...*».

Τὰ ἴδια λειτουργικά κείμενα βεβαιώνουν πολλές φορές τὴν πιστότητα τῆς συνόδου τῆς Χαλκηδόνος στὴν σκέψη τοῦ Κυρίλλου καὶ ἀντιθέτως τὴν ἀσυμφωνία τοῦ Σεβήρου πρὸς αὐτήν. Ἀναφέραμε ἐπ' αὐτοῦ ἓνα παράδειγμα. Ἰδοὺ καὶ ἓνα ἄλλο: «*Ὁ Κύριλλος τὸν Χριστὸν, κηρύττει ἐν δύο φύσει, καὶ ἐνεργείαις διτταῖς, Σεβήρου τὴν αἵρεσιν, τοῦ ἄνου τρεπόμενος διὸ πάντες τούτου, τοῖς διδάγμασιν ἐμμένομεν*»¹⁶⁷.

4. Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας

α. Σπουδαιότητα καὶ σημασία τῶν Πατερικῶν καταδικῶν

Οἱ καταδικές αὐτές εἶναι ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένες ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν τὴν σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος καὶ ἐπομένως ἀπέχουν ἀρκετὰ ἀπὸ τίς πολιτικές, ψυχολογικές ἢ κοινωνιολογικές συνθήκες τῆς μετασυνοδικῆς ἐποχῆς, ἔτσι ὥστε δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγηθοῦν μόνο ἀπὸ αὐτές.

166. Γιὰ πιὸ δλοκληρωμένη μελέτη βλέπε: «*Ἡ Ἑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς Ὁρθοδόξου Χριστολογίας καὶ περὶ τῶν Ἀντιχαλκηδονίων*» στὸ «*Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι Ὁρθόδοξοι;*» Ἁγιον Ὁρος 1995, σελ. 129-171.

167. Αὐτὰ τὰ κείμενα καὶ ἄλλα παρόμοια βρίσκονται στὸ Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου.

Οἱ ὑποστηρικταὶ τῆς σχεδιαζομένης ἐνώσεως βεβαιώνουν ὅτι ὁ Σεβήρος καταδικάσθηκε ὄχι γιὰ αἵρεσι, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀπέρριψε τὴν Χαλκηδόνα, καὶ ἄρα γιὰ λόγους κανονικοῦς¹⁶⁸. Ἀλλὰ τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ δὲν ἰσχύει· ἅψ' ἐνὸς δὲν μπορεῖ νὰ διαχωρισθῆ ἡ ἄρνησις τῆς Χαλκηδόνας ἀπὸ τὴν ἄρνησι τοῦ δογματικοῦ της περιεχομένου καὶ προφανέστατα ἡ δευτέρα προσδιώρισε τὴν πρώτη· ἅψ' ἐτέρου ἢ ἴδια ἡ διατύπωσις τῶν καταδικῶν ποὺ ἀναφέραμε καὶ τὸ γεγονὸς, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ Σεβήρου περιλαμβάνεται σ' αὐτὲς κάθε φορὰ μαζὶ μὲ μία σειρὰ ἀπὸ περιβόητους αἵρετικοὺς, δείχνουν ὅτι οἱ καταδικῆς αὐτὲς δὲν ἐκφωνήθηκαν γιὰ τυπικοὺς λόγους, ὑπαγομένους στὸ κανονικὸ δίκαιο ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ πειθαρχία, ἀλλὰ γιὰ λόγους καθαρὰ δογματικούς. Σημειωτέον ἐξάλλου ὅτι στὸν κατάλογο τῶν αἵρετικῶν, ὁ Σεβήρος τοποθετεῖται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς μεγαλύτερους αἵρετικούς καὶ δὲν τυγχάνει οὐδεμιᾶς εὐνοϊκῆς μεταχειρίσεως.

Τὸ ὅτι ὁ Σεβήρος Ἀντιοχείας καταδικάσθηκε γιὰ λόγους καθαρὰ δογματικούς ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Χριστολογία του ἔχει ἀνασκευασθῆ λεπτομερῶς καὶ εἰς βάθος ἀπὸ Πατέρας, τῶν ὁποίων τὸ κῦρος εἶναι μεγάλο στοὺς κόλπους τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερος ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανό, τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητῆ, τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό. Ἀφήνουμε τὴν ἀντίθεσι πρὸς αὐτὴν ὠρισμένων ἀκόμη Πατέρων (μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ ἅγιος Σάββας, ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μόσχος, ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων, ὁ ἅγιος Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ Α' Κων/πόλεως, ὁ ἅγιος Φώτιος...), οἱ ὁποῖοι ὑπογραμμίζουν τὸν αἵρετικὸ χαρακτῆρα τῶν ἀπόψεων τοῦ Σεβήρου.

Εἶναι λυπηρὸ ὅτι οἱ θέσεις τῶν Πατέρων ποὺ ἦσαν ἀντίθετες πρὸς τὴν μὴ χαλκηδόνιο Χριστολογία δὲν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ' ὄψιν ἀπὸ τοὺς ὑπογράφαντας τὴν σχεδιαζομένη ἔνωσι καὶ τοὺς ὁπαδοὺς της. Μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποθέσῃ ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν σύνθεσι τῶν ὁμάδων τῶν εἰδικῶν, ποὺ ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς συμμετεῖχαν στὶς συζητήσεις. Ἔτσι, δημιουργήθηκε ἡ ἐντύπωσις ὅτι, ἐὰν αὐτοὶ οἱ «εἰδικοί» ἦσαν πραγματικοὶ πατρολόγοι, τὰ συμπεράσματά τους θὰ ἦταν πολὺ διαφορετικά¹⁶⁹. Πιθανώτατα ὁμως πρόκειται γιὰ σκόπιμη ἀμέλεια, ἐπειδὴ οἱ πατερικὲς θέσεις εἶναι ὁμόφωνα καὶ ἀποφασιστικὰ ἀντίθετες πρὸς τὴν μὴ-χαλκηδόνιο Χριστολογία καὶ οὐδόλως συμβαδίζουν μὲ τὴν σχεδιαζομένη σήμερα ἔνωσι.

168. Βλέπε Σεβ. Μητροπολίτου Δαμασκηνοῦ «Ἀπάντησις», *Ἐπισκοπικῆς*, 521, 1995, σελ. 15, 16.

169. Βλέπε π. Θεοδ. ΖΗΣΗ, «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ ἡ Ὁρθοδοξία» τῶν Ἀντιχαλκηδονίων», *περιοδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς*, 744/1992, σελ. 1137.

Ἡ περιφρόνησις τῶν Πατέρων (ἀπὸ τὴν γνώμη τῶν ὁποίων προτιμήθη-
καν οἱ ὑποθέσεις πατρολόγων καὶ ἱστορικῶν ξένων πρὸς τὴν Ὁρθοδοξία
ὁμολογιῶν) φαίνεται ἰδιαίτερα σοβαρῆ καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸ κύρος
ποῦ οἱ Πατέρες, ὡς θεμελιώδη συστατικὰ στοιχεῖα τῆς παραδόσεώς της καὶ
μείζονα καὶ ἀναπόφευκτα σημεῖα ἀναφορᾶς σὲ ζητήματα πίστεως, ἀπολαμ-
βάνουν παραδοσιακὰ στοὺς κόλπους τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅπως
ὑπενθυμίζει ὁ J. Pelikan, κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες, ὁμολογία τῆς Ὁρθο-
δόξου πίστεως σήμαινε ὁμολογία «αὐτοῦ ποῦ οἱ Πατέρες μᾶς ἐδίδαξαν [...] κατὰ
συνέπεια σὲ κάθε θεολογικῆ συζήτησι ἦταν ἀπαραίτητο νὰ προβάλλη
κανεὶς “τάς συνηγόρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως τῶν Πατέρων φωνὰς”¹⁷⁰
[...] Σχεδὸν κάθε πρωταγωνιστῆς σὲ σχεδὸν κάθε συζήτησι θὰ μπορούσε νὰ
εἰπῆ μὲ τὸν Θεόδωρο τὸν Στουδίτη: “Πρὸς δὲ πίστωσιν τῶν εἰρημένων κάλ-
λιστα ἂν ἔχοι καὶ μαρτυρία Πατρικῆ βεβαιώσασθαι τὸν λόγον”¹⁷¹. [...] Μία
ἀδιάκοπη πιστότης στοὺς Πατέρας ὑπῆρξε τὸ σταθερὸ χαρακτηριστικὸ τῆς
ἀνατολικῆς σκέψεως [...]. Μποροῦσε κανεὶς νὰ καταγγεῖλη τίς αἰρέσεις τοῦ
παρελθόντος ἢ τοῦ παρόντος, ὅτι δὲν βρίσκουν ἔρεισμα στὴν ἀθεντία τῆς
Βίβλου, ἢ τῶν Πατέρων, ἐνῶ ἡ Ὁρθόδοξος διδασκαλία ἦταν σὲ συμφωνία
πρὸς “τὴν τῶν ἱερωτάτων λογίων καὶ τῶν πατρικῶν διδαγμάτων παράδο-
σιν”¹⁷². Ἀπευθυνόμενος στοὺς ἀντιπάλους του ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολο-
γητῆς ἀναφωνοῦσε: “Ταῦτα δεῖξάτωσαν πρότερον ἐκ πατρικῆς ἐπικρίσεως,
καὶ εἶθ’ οὕτως αὐτοῖς ἢ τῶν οἰκείων ἐντεῦθεν κερωθήσεται δογματῶν ὑπό-
ληψις. Εἰ δὲ ἀδυνάτως ἔχοιεν, τούτων λοιπὸν ἀφέμενοι, μόνοις σὺν ἡμῖν
τοῖς εὐσεβῶς κεκοιμένοις στοιχεῖωσαν, ἐκ τε τῶν θεοφόρων τῆς καθολικῆς
Ἐκκλησίας Πατέρων, καὶ τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν πέντε συνόδων”¹⁷³. Ἀνα-
γνώρισις τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας σήμαινε
ἐμμονὴ σὲ ὅ,τι οἱ Πατέρες ἄφησαν ὡς Παράδοσι [...]. Μία ἐκκλησις τοῦ τύ-
που: “Ἄς φυλάξουμε εὐλαβῶς τὴν ὁμολογία τῶν Πατέρων”, μὲ τὸ νὰ χρη-
σιμοποιῆ τὴν λέξι “ὁμολογία” στὸν ἐνικὸ καὶ τὴν λέξι “Πατέρων”, μὲ τὸ νὰ
χρησιμοποιῆ τὴν λέξι “ὁμολογία” στὸν ἐνικὸ καὶ τὴν λέξι “Πατέρων”, μὲ τὸ
νὰ χρησιμοποιῆ τὴν λέξι “ὁμολογία” στὸν ἐνικὸ καὶ τὴν λέξι “Πατέρων”
στὸν πληθυντικὸ, φαινόταν νὰ προϋποθέτη μία συμφωνία Πατέρων
(*consensus Patrum*) ποῦ εὐκόλα ἐντοπιζόταν στίς διδασκαλίες, τίς ὁποῖες οἱ
Πατέρες διετύπωσαν μὲ ἀφορμὴ τίς προηγούμενες θεολογικῆς ἐριδες ὅπως

170. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐπιστολαί, PG 91, 532.

171. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ἀντιαιρετικά, 2, 18, PG 99, 364.

172. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐγχειρίδια θεολογικά καὶ πολεμικά, 20, PG 91, 245.

173. Ἐνθ' ἀνωτ., 9, PG 91, 128.

καὶ στὴν διδασκαλία γιὰ τὴν ὁποία δὲν εἶχε ἐγεροθῆ ἀκόμη φιλονικεῖα, ὅμως ἦταν σὲ κάποιες περιπτώσεις ἐπικείμενη [...]. Ἦταν γενικῶς ἀποδεκτὸ ὅτι «στεντορεῖα τῆ φωνῆ οἱ ἅγιοι Πατέρες [...] ὅλοι καὶ παντοῦ, ὁμολογοῦν ἀπαρεγκλίτως μὲ ὀρθόδοξο τρόπο»¹⁷⁴ τὰ δόγματα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Θεανθρώπου»¹⁷⁵.

β. Ἡ καταδίκη τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας στοὺς Βίους τῶν Ἁγίων

1. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ δυναμικὲς ἀντιπαραθέσεις στὴν Χριστολογία τοῦ Σεβήρου καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς του ὡς αἰρετικοῦ προέρχονται ἀπὸ ἓνα σύγχρονο του μὲ μεγάλο κύρος στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία: ἀπὸ τὸν ἡγούμενο στὴν Παλαιστίνη ἅγιο Σάββα (439-532), ἰδρυτὴ τῆς ὁμωνύμου μονῆς, ποὺ ὑπάρχει μέχρι σήμερα κοντὰ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ὁ συγγραφεὺς τοῦ Βίου του, ἅγιος Κύριλλος ὁ Σκυθοπολίτης (ποὺ ἐπίσης ὑπῆρξε ἓνας ρωμαλαῖος ἀντίπαλος τοῦ σεβηριανοῦ μονοφυσιτισμοῦ), ἀπευθύνει χωρὶς φιλοφροσύνη λόγους καὶ γραπτὰ του ἐναντίον τοῦ Σεβήρου. Συγκεκριμένα γι' αὐτὸν γράφει: «φιλοτάραχος ὦν πολλὰς καινοτομίας ἀνεπλάσατο κατὰ τῶν ὀρθῶν τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων τε καὶ θεσμῶν. Τὴν γὰρ ἀσεβεστάτην τε καὶ ληστρικοτάτην ἐν Ἐφέσῳ δευτέραν σύνοδον ἀποδέχεται καὶ ὁμοίαν εἶναι λέγει ταύτην τῇ πρότερον ἐν τῇ αὐτῇ Ἐφέσῳ συναθροισθείσῃ καὶ ἴσους ἐν διδασκάλοις ἀποφαίνεται Κύριλλον τε τὸν μέγαν καὶ θεοφόρον τῆς Ἀλεξανδρέων ἀρχιεπίσκοπον καὶ Διόσκορον τὸν εἰς κοινωνίαν δεξάμενον Εὐτυχητὸν αἰρετικὸν ὡς ὁμόφρονα καὶ τὸν ἀγιώτατον καὶ ὀρθοδοξότατον Φλαβιανὸν τὸν τῆς βασιλίδος πόλεως ἀρχιεπίσκοπον καθελόντα καὶ κατακτείναντα. Καὶ οὕτω τῇ ἀσεβείᾳ προκόπτων ὁ αὐτὸς Σευῆρος ἠκόνησεν εἰς βλασφημίαν Θεοῦ τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν καὶ διεῖλε τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις τὴν ἐν τριάδι μίαν καὶ ἀδιαιρέτον θεότητα. Λέγων γὰρ καὶ διαβεβαιούμενος εἶναι τὴν ὑπόστασιν φύσιν καὶ τὴν φύσιν ὑπόστασιν, καὶ μηδεμίαν διαφορὰν ἐν τοῦτοις γινώσκων τοῖς ὀνόμασι, τὴν ἁγίαν καὶ προσκυνητὴν ὁμοούσιον τριάδα τῶν θεῶν ὑποστάσεων, τριάδα φύσεων καὶ θεοτήτων καὶ θεῶν»¹⁷⁶.

174. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, *Περί διαφορῶν ἀποριῶν*, 5, PG 91, 1056-1060.

175. *La tradition chrétienne*, τ. II, *L'esprit du christianisme oriental*, (600-1700), Paris 1994, σελ. 9-10, 20-22.

176. Πρόκειται περισσότερο γιὰ συμπέρασμα ποὺ συνάγεται λόγῳ τῆς συγκεκριμένης ὁρολογίας του παρὰ γιὰ μίαν ἰδέαν ποὺ πραγματικὰ ὁμολογεῖ ὁ Σεβήρος. Ἀλλὰ ὅτι μίαν τέτοια σύγχυσις ὁρολογίας μπορεῖ νὰ ὀδηγήσῃ πραγματικὰ στὸν τριθεϊσμό, ἔχομε παράδειγμα στὴν τριαδολογία τοῦ Ἰωάννου Φιλοπόνου καὶ πολλῶν ἄλλων ἀντιχαλκηδόνιων θεολόγων.

λέγειν τετόλμηκεν»¹⁷⁷.

Ἐφότου διὰ τῆς βίας ὁ Σεβήρος διαδέχθηκε τὸν Φλαβιανὸν στὸν θρόνον τῆς Ἀντιοχείας (512), ὁ ἅγιος Σάββας ἀντιτάχθηκε στὸν νέο πατριάρχη καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξι ὄλων τῶν ἡγουμένων καὶ μοναχῶν τῆς ἐρήμου τῆς Παλαιστίνης ἀπηύθυνε στὸν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο ἕνα αἴτημα, τοῦ ὁποίου τὸ κεντρικὸ μέρος ἔλεγε τὰ ἑξῆς: «Ὅθεν ἀσφαλῶς ἔστι γινῶναι ὅτι ἡ ἐπαγομένη δῆθεν νυνὶ τῇ προτέρᾳ κατὰ Χριστὸν πίστει διόρθωσις οὐ τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τοῦ ἀντιχριστοῦ καθέστηκε διδαχὴ, τοῦ τὴν ἔνωσιν καὶ εἰρήνην τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ συγγέειν σπουδάζοντος καὶ ταραχῆς καὶ ἀκαταστασίας τὰ πάντα πληρώσαντος. Τούτων δὲ πάντων ἀρχηγὸς καὶ αὐτουργὸς καθέστηκεν ὁ ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς Ἀκέφαλος¹⁷⁸ καὶ Ἀποσχιστὴς¹⁷⁹ Σεβήρος, ὁ τῆς Ἀντιοχείων πρόεδρος, ἐπ' ὀλέθρῳ τῆς οἰκείας ψυχῆς καὶ τῆς κοινῆς πολιτείας κατὰ Θεοῦ συγχώρησιν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν προβληθεὶς καὶ τοὺς ἁγίους πατέρας ἡμῶν ἀναθεματίσας τοὺς τὴν ἀποστολικὴν πίστιν τὴν ὀρισθεῖσαν καὶ παραδοθεῖσαν ἡμῖν διὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων διὰ πάντων βεβαιώσαντας καὶ ἐν αὐτῇ πάντας φωτίζοντας. Οὐπὲρ Ἀκεφάλου τὴν κοινωσίαν καὶ ἔνωσιν ἀποφεύγοντες καὶ παντελῶς ἀπαρνούμενοι δεόμεθα τῆς ὑμετέρας εὐσεβείας κατελεῆσαι τὴν μητέρα τῶν ἐκκλησιῶν πασῶν Σιών»¹⁸⁰.

2. Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, συγγραφεὶς ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεόδωρο Πέτρας¹⁸¹, περιλαμβάνει μίαν διδασκαλίαν ἀνάλογον πρὸς ἐκείνην τοῦ Βίου τοῦ ἁγίου Σάββα. Ὁ ἅγιος Θεόδωρος καὶ ὁ ἅγιος Σάββας ἦσαν ἐξἄλλου σύγχρονοι πολλὴν συνδεδεμένοι μεταξύ τους καὶ ἐνήργησαν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὴν Σεβηριανὴ αἵρεσιν στὴν Παλαιστίνη. Ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου ἐπαναλαμβάνει τὸ αἴτημα ποὺ ἀπηύθυναν οἱ μοναχοὶ τῆς Παλαιστίνης πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο. Τὸ κείμενον αὐτὸ περιέχεται ἐπίσης στὸν Βίον τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ ἤδη ἀναφέραμε ἕνα ἀπόσπα-

177. Ἐνθ' ἄνωτ., LVI, ἔκδοσις E. SCHWARTZ, Leipzig, 1939, σελ. 149· ἐπίσης E.Π.Ε., Φιλοκαλία, τόμ. 5, σελ. 338-340.

178. Αὐτὴ ἡ ὀνομασία προέρχεται ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, ὅπου οἱ ἀδιάλλακτοι μονοφυσῖται εἶχαν διακόψει τὴν κοινωσίαν μὲ τὸν πατριάρχη τοῦ Πέτρο τοῦ Μογγό, ὁ ὁποῖος ἐδέχετο τὸ Ἐνωτικόν, τὸ ὁποῖον αὐτοὶ ἔκριναν ὡς ἀνεπαρκές.

179. Ἐτοι ὀνομάσθησαν στὴν Παλαιστίνην ὅσοι χωρίσθησαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν λόγῳ τῆς προσχωρήσεώς των στὸν μονοφυσισμὸν μετὰ τὴν σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος.

180. Ἐνθ' ἄνωτ., LVII, ἔκδοσις E. SCHWARTZ, Leipzig, 1939, σελ. 154-155· ἐπίσης E.Π.Ε., ἔνθ' ἄνωτ. σελ. 348-350.

181. Κριτικὴ ἔκδοσις τοῦ H. Usener, *Der heilige Theodosios. Schriften des Theodoros und Kyrillos*, Leipzig, 1890.

σμά του στὴν προηγούμενη ἐνότητα. Ὁ Θεοδόσιος παρουσιάζεται νὰ ἀπευθύνῃ ἐκεῖνος τὸ αἶτημα πρὸς τὸν αὐτοκράτορα ἐξ ὀνόματος ὄλων τῶν μοναχῶν του¹⁸². Ἡ συνέχεια τοῦ κειμένου ἀποτελεῖ ἀπολογία τοῦ ἁγίου ὑπὲρ τῆς συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ὅπου κυρίως βεβαιώνει ὅτι ἡ ὁμολογία πῶς ὁ Χριστὸς εἶναι ἀληθῶς Θεὸς καὶ ἀληθῶς ἄνθρωπος ἀπαιτεῖ νὰ ὁμολογοῦνται οἱ δύο φύσεις του: «εἰ γὰρ ἀληθῶς (ὁ Χριστὸς) καὶ οὐ δοκῆσει θεὸς ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος ὑπῆρχεν ὁ αὐτός, φύσει ἄρα θεότητος καὶ φύσει ἀνθρωπότητος θεὸς καὶ ἄνθρωπος ὑπῆρχεν ὁ αὐτός· τὸ γὰρ ἀληθῶς φύσει εἶναι πᾶς τις νοῦν ἔχων ὁμολογήσει»¹⁸³. Ὁ Θεοδόσιος ὑπογραμμίζει ἐν συνεχείᾳ ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος «τὴν δυσσεβῆ Νεστορίου ἀποκρούεται διαίρεσιν· τῷ δὲ τὰς δύο μὴ ἀρνεῖσθαι φύσεις, τὴν δυσσεβεστέραν Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκόρου ἀποπέμπεται συναίρεσιν, μήτε κατὰ Νεστόριον εἰς δύο ὑποστάσεις καὶ υἱοὺς τέμνουσα Χριστόν, μήτε κατ' Εὐτυχεᾶ καὶ Διόσκορον καὶ μετ' αὐτοὺς Σεύηρον εἰς μίαν φύσιν τὴν τοῦ ἐνὸς Χριστοῦ συγγέουσα θεότητα καὶ ἀνθρωπότητα· πλεον γὰρ ἢ καλῶς ἔχει τῶν αἵρεσιαρχῶν τούτων ἕκαστος, ὁ μὲν τὴν διαίρεσιν, οἱ δὲ τὴν συναίρεσιν ἀποφεύγειν οἰόμενοι, ὁ μὲν εἰς τὸ δύο λέγειν υἱοὺς ἐκπεπτῶκει, οἱ δὲ εἰς τὸ μὴδ' ἓνα κυρίως ὁμολογεῖν παντελῶς». Ἀφοῦ παρουσίασε τὴν πλάνη τοῦ Νεστορίου, ὁ ἅγιος Θεοδόσιος σημειώνει: «Εὐτυχῆς δὲ καὶ Διόσκορος, καὶ μέντοι καὶ Σεύηρος, ὁ νῦν τῆς τούτων ἀσεβείας ἀναφανείς συνήγορος τὴν ἀτοπωτάτην Νεστορίου διαδορᾶναι οἰόμενοι διαίρεσιν κακῶ τὸ κακὸν ἰῶνται· εἰς γὰρ τὸν τῆς συγχύσεως ἐνεπάγησαν βόρβορον· τὰς γὰρ ἀτρέπτως καὶ ἀσυγχύτως εἰς μίαν ὑπόστασιν συννεχθείσας τοῦ κυρίου φύσεις οὕτως ἐκ περισσοῦ ταύτας συνῆφθαι ῥήθησαν, ὡς μίαν τῆς αὐτοῦ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος γεγενῆσθαι λέγειν ἀποτολμᾶν φύσιν, τροπὴν καὶ ἀλλοίωσιν τῶν ἐνωθεισῶν ὁμολογουμένως παρεισάγοντες φύσεων, εἰ καὶ ἐγκαλυπτόμενοι ψιλῶ λόγῳ τοῦτο ἀρνοῦνται»¹⁸⁴. Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ἀναπτύσσει στὴν συνέχεια μία θεολογικὴ ἐπιχειρηματολογία ποὺ δὲν εὐρίσκειται στὸν ἅγιο Σάββα καὶ ποὺ μαρτυρεῖ ὅτι κατενόησε τέλεια ὄχι μόνον τὸ πνεῦμα τῆς συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν πατερικὴ παράδοσι, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται καὶ τῆς ὁποίας ἀναφέρει κάποιες μαρτυρίες¹⁸⁵.

3. Κατηγορίες γιὰ αἵρεσι ἐναντίον τοῦ Σεβήρου εὐρίσκονται ἐπίσης σὲ ἓνα ἄλλο ἀγιολογικὸ κείμενο: Τὸ πνευματικὸ λειμωνάριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Μόσχου. Ὁ μονοφυσίτης διδάσκαλος μνημονεύεται σὲ πολλὰ κεφάλαια, τὰ

182. Ἔκδοσις Usener, σελ. 60-61.

183. Ἔκδοσις Usener, σελ. 63.

184. Ἔκδοσις PG, στήλ. 64-65.

185. Ἔκδοσις PG, στήλ. 65-68.

όποια είναι άφηγήσεις θαυμάτων όπου ή ύπερφυσική επέμβασις αποκαλύπτει ή επιβεβαιώνει τον αίρετικό χαρακτήρα τής διδασκαλίας του. Πρόκειται για τὰ κεφάλαια 26, 29, 30, 36, 48, 49, 79, 106, 213. Έπειδή τὸ ἔργο είναι εύκολα προσιτό¹⁸⁶ και ὁ χώρος ἐδῶ είναι άνεπαρκής για νὰ παραθέσουμε αὐτὰ τὰ ἐκτενή κεφάλαια, παραπέμπουμε τὸν ἀναγνώστη σ' αὐτά.

γ. Ἡ κριτική τής σεβηριανῆς Χριστολογίας και τοῦ «μετριοπαθοῦς» μονοφυσιτισμοῦ ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰουστινιανό

Ὁ ἅγιος αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός εἶχε μεγάλο ἐνδιαφέρον για τὰ θεολογικά ζητήματα (λέγεται ὅτι προτιμοῦσε ἀντιπάσης ἄλλης δραστηριότητος νὰ συζητῆ για τὰ θέματα αὐτὰ με ἐπισκόπους και μοναχοὺς στήν ιδιωτική του βιβλιοθήκη) και κανείς σήμερα δέν τοῦ ἀμφισβητεῖ τὸν τίτλο και τὸ κῦρος ἑνὸς μεγάλου θεολόγου, ὅποια κι ἂν είναι ή βοήθεια ποὺ μπόρεσαν νὰ τοῦ προσφέρουν οἱ σύμβουλοι ποὺ εἶχε γύρω του (ὅπως ὁ Λεόντιος ὁ Βυζάντιος και ὁ Λεόντιος Ἱεροσολύμων).

Μία ἀπὸ τίς θεολογικές του πραγματείες είναι ἀφιερωμένη στήν κριτική τοῦ μονοφυσιτισμοῦ: *Πρὸς τοὺς ἐν τῷ Ἐνάτῳ τῆς Ἀλεξανδρέων μοναχοῦς (Κατὰ Μονοφυσιτῶν)*¹⁸⁷. Πρέπει ἐντούτοις νὰ γνωρίζη κανείς ὅτι ή πρόθεσις τοῦ Ἰουστινιανοῦ δέν είναι καθαρά ἀρνητική, και ἐπίσης ὅτι σκοπός του είναι νὰ πείση τοὺς μονοφυσίτας νὰ δεχθοῦν τὴν Ὁρθόδοξο πίστι. Ἐν και σταθερὰ πολεμοῦσε τίς μονοφυσιτικές (και νεστοριανικές) θέσεις, εἶχε πάντοτε τὴν μέριμνα νὰ ἐπανενώση τοὺς διηρημένους χριστιανοὺς και ἀνέπτυξε μεγάλες προσπάθειες, ὥστε οἱ ὀρθόδοξοι και οἱ μὴ-Χαλκηδόνιοι νὰ μπορέσουν νὰ συναντηθοῦν, νὰ συζητήσουν και νὰ φθάσουν σὲ συμφωνία.

Κατ' ἀρχὴν δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι γι' αὐτὸν ὁ Σεβῆρος είναι αίρετικός. Τὸν τοποθετεῖ στὸν μονοφυσιτικό χώρο και στοὺς ἀπογόνους τοῦ ἀπολλιναρισμοῦ¹⁸⁸, ἔχει ὁμως πάντοτε ἐπίγνωσι αὐτοῦ ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὸν Ἀπολινάριο ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ και ἀπὸ τὸν Εὐτυχή ἀπὸ τὴν ἄλλη. Αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ ὀνομαστοῦν «μετριοπαθεῖς μονοφυσίται» και τοὺς ὁποίους γνωρίζει νὰ τοὺς διακρίνη, ὅταν χρειάζεται, ἀπὸ τοὺς ἀκραίους μονοφυσί-

186. Τὸ ἑλληνικό κείμενο βρίσκεται στήν PG 87, 2851-3116. Γαλλική μετάφρασις δημοσιεύθηκε στὸν τόμο 12 τῆς συλλογῆς «Sources chrétiennes». Ὁ συγγραφεὺς τῆς εἰσαγωγῆς σημειώνει ὅτι αὐτὸ τὸ ἔργο «ὑπῆρξε ἀνέκαθεν εἰς ἕκ τῶν πλουσιωτέρων θησαυρῶν τῆς ἀσκητικῆς φιλολογίας» (σελ. 12).

187. Κριτική ἔκδοσις ὑπὸ Ε. SCHWARTZ, *Drei dogmatische Schriften Justinians*, München, 1939, σελ. 7-43.

188. Βλέπε π.χ. *Κατὰ Μονοφυσιτῶν*, ἔκδοσις SCHWARTZ, μνημ. ἔργ., σελ. 16.

τας¹⁸⁹, τοὺς χαρακτηρίζει ἐπανειλημμένως ὡς «τὰ ὀρθὰ διαστρέφειν σπουδά-
ζοντας»¹⁹⁰, «τοῖς τῶν Πατέρων ἐναντιουμένους δόγμασι»¹⁹¹, «ἐχθροὺς τῆς ἀλη-
θείας»¹⁹², «καινοὺς τῶν κακῶν ἐφευρετάς»¹⁹³, καὶ μὲ μία λέξι «αἵρετικούς»¹⁹⁴.

Ὁ Ἰουστινιανὸς ἀρχίζει τὴν πραγματεία του *Κατὰ Μονοφυσιτῶν* μὲ μία παρουσίασι τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος¹⁹⁵. Δείχνει ὅτι ὑπάρχει ἐμφανὴς σύνδεσμος μεταξὺ Τριάδος καὶ Χριστοῦ –ἐφ’ ὅσον ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ εἷς τῆς Τριάδος– καὶ μία ἐμφανὴς ἀναλογία μεταξὺ τῆς Τριαδολογίας καὶ τῆς Χριστολογίας: Ἡ Τριάς εἶναι τρία πρόσωπα καὶ μία φύσις· ἀντιστρό-
φως, ὁ Χριστὸς εἶναι ἓνα πρόσωπο καὶ δύο φύσεις. Ὁ Ἰουστινιανὸς δυ-
σκολεύεται νὰ κατανοήσῃ γιατί ὁ Σεβήρος, οἱ πρὸ αὐτοῦ καὶ οἱ μετὰ ἀπὸ
αὐτὸν ἀντιχαλκηδόνιοι ἐπέμεναν στὴν συγκεχυμένη ὀρολογία τους, τὴν στι-
γμὴ πού ἡ Ὁρθόδοξος τριαδολογία εἶχε διαμορφωθῆ πρὸ πολλοῦ καὶ ἐπέ-
τρεψε νὰ διευκρινισθοῦν ἔννοιες –τῆς φύσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως–, οἱ
ὁποῖες ὄχι μόνον ἔγιναν ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπέδειξαν τὴν ὀρθότητά
τους, ἀλλὰ μποροῦν εὐκόλα νὰ μεταφερθοῦν καὶ στὴν Χριστολογία.

Πάντοτε ἐν σχέσει πρὸς τὴν Τριαδολογία ὁ Ἰουστινιανὸς δείχνει ὅτι ἡ
ἔννοια τῆς «*συνθέτου φύσεως*» ἢ τῆς «*συνθέτου ὑποστάσεως*», ὅπως τὴν
ἀντιλαμβάνεται ὁ Σεβήρος, καταλήγει στὴν πραγματικότητα νὰ εἰσάγῃ ἓνα
τέταρτο πρόσωπο στὴν Τριάδα, ἐφ’ ὅσον μία τέτοια φύσις ἢ ὑπόστασις δὲν
μπορεῖ νὰ ταυτισθῆ μὲ τὴν αἰώνια καὶ ἀμετάβλητη ὑπόστασι τοῦ Λόγου.

Ἐπογραμμίζει ὅτι ἡ ἔκφρασις, ὁ Χριστὸς ὑπάρχει «*ἐν δύο φύσεσι*», οὐδό-
λως εἰσάγει στὸν Χριστὸ διαίρεσι, καὶ ὅτι ἡ ὑπαρξις τοῦ Χριστοῦ ἐν δύο φύ-
σεσι βεβαιώθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἅγιον Κύριλλον, ἐμμέσως ἢ ρητῶς, σὲ πο-
λυάριθμα κείμενα¹⁹⁶, ὅπως ἐπίσης πρὸ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον¹⁹⁷.
Ἄδίκως λοιπὸν οἱ μονοφυσῖται διεκδικοῦν τὴν πατρότητα καὶ τὴν αὐθεντία
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου: ἡ διδασκαλία τους εὐρίσκεται σὲ ἀσυμφωνία πρὸς τὴν
δική του, τόσο στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅσο καὶ στὴν ἔννοια πού πρέπει νὰ δοθῆ
στὴν ἔκφρασι «*μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη*», τὴν ὁποία οἱ μο-
νοφυσῖται (ἐν οἷς καὶ οἱ σεβηριανοὶ) κατανοοῦν μὲ ἔννοια διαφορετικὴ ἀπὸ

189. Βλέπε π.χ. ἐνθ. ἄνωτ., σελ. 8.

190. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 10. Πρβλ. σελ. 34.

191. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 10, 11, 18, 23, 32, 36.

192. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 10, 11, 18, 23.

193. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 11.

194. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 9, 10, 16, 19, 20, 23, 36.

195. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 7.

196. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 8-10, 20-21.

197. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 19-21.

ἐκείνη τοῦ ἁγίου Κυρίλλου¹⁹⁸.

Ὑπογραμμίζει (ὅπως θὰ κἀν ἄργότερα ὁ ἅγιος Μάξιμος) τὶς ἀνακολουθίες καὶ τὶς ἀσυνέπειες τῆς ἀναλογίας ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ σεβηριανοὶ ὅτι ὑπάρχει μεταξὺ τῆς κατ' αὐτοὺς μιᾶς φύσεως τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου, συνθέτου ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, συνθέτου ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος¹⁹⁹.

Δείχνει ὅτι ἡ μία σύνθετος φύσις τοῦ Λόγου, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ σεβηριανοὶ (καὶ ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονταν πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Διόσκορος καὶ ὁ Τιμόθεος Αἰλουρος), ἔχει προέλευσι καθαρὰ ἀπολιναριστική²⁰⁰.

Ὁ Ἰουστινιανὸς σημειώνει ὅτι ὁ Σεβῆρος ἐπικαλεῖται τοὺς Πατέρας καὶ ἰδίως τὸν Κύριλλο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπορρίπτει ἀπὸ τὴν διδασκαλία του ὅ,τι δὲν τοῦ ταιριάζει. Στὴν πραγματικότητα ἡ χριστολογικὴ του σκέψις εὐρίσκεται σὲ ἀσυμφωνία – ὁ Ἰουστινιανὸς τὸ ἀποδεικνύει διὰ μακρῶν, μετὰ παραθέσεως χωρίων πρὸς ἐπίρρωσιν– ὄχι μόνο μὲ αὐτὴ τῶν Πατέρων τῆς Χαλκηδόνος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μὲ ἐκείνη τῶν προχαλκηδονίων Πατέρων, ὅπως τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, τοῦ ἁγίου Βασιλείου Καισαρείας, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἢ τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων²⁰¹. Ἔτσι καταρρίπτεται ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σεβῆρου, ὅτι ἦταν πιστὸς στὴν χριστολογικὴ πίστι ποὺ ἐκηρύσσετε πρὸ τῆς Χαλκηδόνος, ὅπως καταρρίπτεται καὶ ἡ ἴδια ἡ νομιμότης τοῦ ἐπιθέτου «προχαλκηδόνιος» ποὺ δόθηκε μὲ θετικὴ ἔννοια στὸν Σεβῆρο καὶ σὲ ὄσους συμμερίζονται τὶς ἰδέες του.

δ. Ἡ κριτικὴ τῆς σεβηριανῆς θεολογίας ἀπὸ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς εἶναι ἀναμφίβολα ἐκεῖνος ἀπὸ τοὺς Πατέρας, ὁ ὁποῖος ἤσκησε τὴν πιὸ ἀνεπτυγμένη καὶ πιὸ τεκμηριωμένη κριτικὴ κατὰ τῆς Χριστολογίας τοῦ μετριοπαθοῦς μονοφυσιτισμοῦ ἐν γένει, καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Σεβῆρου Ἀντιοχείας, τόσο αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν ὅσο καὶ ὡς θεμελίου τοῦ μονοενεργητισμοῦ καὶ τοῦ μονοθελητισμοῦ.

Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του εἶναι ἀφιερωμένα στὴν κριτικὴ αὐτῆ, ἰδιαιτέρως ὅμως οἱ Ἐπιστολές 12 ἕως 17 καὶ τὰ Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικὰ 5, 7, 8, 13, 22 καὶ 23. Ἀπὸ τὴν μελέτη αὐτῶν τῶν ἔργων διαπιστοῦται ὅτι ὁ

198. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 10-11, 17-18.

199. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 11-12.

200. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 16-19, 23-24, 27, 31, 39, 40, 43.

201. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 31-40, 43.

Μάξιμος ἐμφανίζεται ἐξαιρετικὰ σκληρὸς ἀπέναντι στὸν Σεβήρο καὶ τὸν κρίνει μὲ τὴν ἴδια αὐστηρότητα ποὺ κρίνει τὸν Ἀπολλινάριο καὶ τὸν Εὐτυχή ἀφ' ἑνὸς καὶ τὸν Νεστόριο ἀφ' ἑτέρου²⁰². Δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία ὅτι ὁ Σεβήρος εἶναι αἰρετικὸς²⁰³. Χαρακτηρίζοντάς τον «ἀσεβῆ» – ὄρον ποὺ οἱ Πατέρες ἀποδίδουν συνήθως στοὺς αἰρετικούς– τὸν κατατάσσει μὲ τὸν Ἀπολλινάριο καὶ τὸν Εὐτυχή²⁰⁴, ἃν καὶ ἔχει ἐπίγνωσι τοῦ τι τὸν χωρίζει ἀπὸ αὐτοῦς. Θεωρεῖ ὅτι εὐρίσκεται στὴν γραμμὴ τῆς δικῆς τους σκέψεως²⁰⁵ καὶ ὡς ἕνα βαθμὸ τὸν θεωρεῖ ἐπίγονο τοῦ Μάνεντος²⁰⁶. Κατατάσσει τὶς ἀπόψεις του παράλληλα μὲ ἐκεῖνες τοῦ Νεστορίου καὶ καταδικάζει καὶ τοὺς δύο ὡς αὐτουροῦς ἀντιθέτων καὶ συμμετρικῶν πλανῶν²⁰⁷.

Ἄν καὶ κατὰ τὴν πολεμικὴ του φθάνει σὲ κάποιες ὑπερβολές, ὁ Μάξιμος, μακρὰν τοῦ νὰ μὴ κατανοῇ σωστὰ τὴν θεολογία τοῦ Σεβήρου – τὴν ἐγνώρισε ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ βιβλία ἀλλὰ ἀμέσως καὶ διὰ ζώσης κατὰ τὶς θεολογικὲς συζητήσεις ποὺ εἶχε μὲ σεβηριανοὺς ἐπισκόπους κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Κρήτη– διακρίνει μὲ ὀξυδέρκεια τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιφάσεις τῆς καὶ τὶς ἀσυνέπειές τῆς καὶ τὶς καθιστᾶ φανερές.

Δὲν μποροῦμε νὰ ἐκθέσουμε ἐδῶ λεπτομερῶς τὴν κριτικὴ τοῦ Μαξίμου κατὰ τῆς Σεβηριανῆς Χριστολογίας²⁰⁸. Θὰ περιορισθοῦμε νὰ ὑπενθυμίσουμε κάποια βασικὰ σημεῖα τῆς.

202. Αὐστηρὴ κριτικὴ κατὰ τοῦ Σεβήρου θὰ βρῆ κανεὶς ἐπίσης στὰ *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικά*, 2, PG 91, 40A-45B· 3, PG 91, 49C-56D· 16, PG 91, 204D· 19, PG 91, PG 91, 220D-221A· 21, 252A-256D· 24, PG 91, 269A.

203. Χαρακτηρίζει καθαρὰ αἰρετικὲς τὶς κοινότητες τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Συρίας ποὺ δέχονται τὴν Σεβηριανὴ Χριστολογία (βλέπε *Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 464D, 465C) καὶ θεωρεῖ «ἄκυρον» τὸ βάπτισμα τῶν μελῶν τους (βλέπε *Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 464B).

204. *Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 501D· 15, PG 91, 568C· *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικά*, 2, PG 91, 40C· 3, PG 91, 49C.

205. Βλέπε *Ἐπιστολαί*, 13, PG 91, 525B.

206. Βλέπε *Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 501D· 15, PG 91, 569B. Ὁ μανιχαϊσμός εἶχε δοκητικὴ ἀντίληψι περὶ Χριστοῦ.

207. Βλέπε *Ἐπιστολαί*, 15, PG 91, 568D· *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικά*, 2, PG 91, 40B, 41A-44C· 3, PG 91, 56C: «Εἰς οὖν Νεστορίῳ τε καὶ Σενήρῳ περὶ τοῦ δυοσεβεῖν ὑπάρχει σκοπός, κἂν ὁ τρόπος διάφορος. Ὁ μὲν γὰρ διὰ τὴν σύγχυσιν, φεύγων τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν, τὴν οὐσιώδη διαφορὰν προσωπικὴν ποιεῖται διαίρεσιν· ὁ δὲ διὰ τὴν διαίρεσιν τὴν οὐσιώδη μὲ λέγων διαφορὰν, τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν φυσικὴν ἐργάζεται σύγχυσιν». Ἔτσι ὁ Μάξιμος ἀντιμετωπίζει ἕξ ἴσου καὶ τὸν Ἀπολλινάριο καὶ τὸν Νεστόριο (*Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 408C, 493C· 13, PG 91, 521D-524A· 14, PG 91, 536D-537A· 13, PG 91, 568B, 568CD).

208. Βλέπε περὶ αὐτοῦ J.-Cl. LARCHET, Introduction à MAXIME LE CONFESSEUR, *Lettres*, Paris, 1998, σελ. 8-25· Introduction à MAXIME LE CONFESSEUR, *Opuscules théologiques et polémiques*, Paris, 1998, σελ. 18-108 (σποράδην).

Ἐπὶ τὸν ἅγιον Μάξιμον, δὲν πρέπει νὰ διστάξη κανεὶς (ὅπως οἱ σεβηριανοὶ) νὰ ὀμιλῇ γιὰ δύο φύσεις, Μπορεῖ ἀνεπιφύλακτα νὰ χρησιμοποιήσῃ γι' αὐτὲς τὸν ἀριθμὸν δύο. Ὁ φόβος τῶν σεβηριανῶν, μήπως μὲ τὸν ἀριθμὸν εἰσαγάγουν διάστασι, διαίρεσι, στὸν Χριστό, δὲν εἶναι δικαιολογημένος. Ἀναφερόμενος ὁ ἅγιος Μάξιμος στὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, ἀποδεικνύει ἐπανεπιληψίμως ὅτι ὁ ἀριθμὸς δηλώνει τὴν ποσότητα τῶν πραγμάτων καὶ ὄχι τὴν διαίρεσίν τους· ὅτι δείχνει τὴν διαφορὰ καὶ ὄχι τὸν χωρισμὸν αὐτῶν ποῦ ἀπαριθμεῖ· ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἰσαγάγῃ διαίρεσι τῶν πραγμάτων· ὅτι δὲν ἔχει αὐτὴ τὴν δύναμι, διότι δὲν ἐπηρεάζει τὴν σχέσιν τους· αὐτὰ ἔχουν τὴν θέσιν τους καὶ τὴν σχέσιν τους πρὶν ἀπὸ κάθε ἀριθμῶσι καὶ παραμένουν ἔτσι καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν.

Τὸ νὰ χρησιμοποιῆ κανεὶς τὸν ἀριθμὸν εἶναι ἐξἄλλου ἀπαραίτητο, διότι χωρὶς νὰ δηλώσῃ ποσότητα δὲν μπορεῖ νὰ βεβαιώσῃ ἢ νὰ δείξῃ καμμία διαφορὰ. Δὲν μπορεῖ κανεὶς χωρὶς ἀσυνέπεια νὰ ἀρνηθῆται ὅτι οἱ φύσεις εἶναι δύο μετὰ τὴν ἔνωσιν καὶ συγχρόνως νὰ ὀμιλῇ γιὰ διαφορὰς τῶν φύσεων μετὰ τὴν ἔνωσιν, ὅπως κάνουν οἱ σεβηριανοί. Τὸ νὰ ἀρνηθῆται κανεὶς ὅτι οἱ φύσεις μετὰ τὴν ἔνωσιν εἶναι δύο, στὴν πραγματικότητα εἶναι σὰν νὰ τίς καταργῇ. Πρέπει λοιπὸν νὰ ὑπογραμμισθῇ ὅτι ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν ἔνωσιν δὲν εἶναι κατὰ πάντα λόγον καὶ τρόπον ἓνα. Εἶναι δύο κατὰ τίς φύσεις (ἀντιθέτως πρὸς ὅ,τι λέγουν ὁ Ἀπολινάριος καὶ ὁ Σεβήρος) καὶ ἓνα κατὰ τὴν ὑπόστασιν (ἀντιθέτως πρὸς ὅ,τι λέγει ὁ Νεστόριος). Τὸ νὰ λέγῃ κανεὶς ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι δύο μετὰ τὴν ἔνωσιν εἶναι ὡσὰν ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ λέγῃ ὅτι εἶναι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος μετὰ τὴν ἔνωσιν καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ θεωρῇ ὅτι οἱ φύσεις του, οἱ ὁποῖες διασώζονται, διαφέρουν ὄχι κατ' ἐπίνοιαν ἢ μόνῃ τῇ ποιότητι, ὅπως νομίζουν οἱ σεβηριανοί, ἀλλὰ πράγματι καὶ ἀληθεία²⁰⁹.

Ἡ ἔκφρασις «ἐν δύο φύσεσι», ἃν καὶ διακηρύχθηκε στὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, δὲν εἶναι ἐπινοήσις τῶν Πατέρων αὐτῆς τῆς Συνόδου, ἀλλὰ τὴν εἶχαν ἀποδεχθῆ καὶ ὁμολογήσῃ πολλοὶ προγενέστεροι Πατέρες²¹⁰.

Ἡ ἔκφρασις «ἐν δύο φύσεσι», ἃν καὶ διακηρύχθηκε στὴν Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος, δὲν εἶναι ἐπινοήσις τῶν Πατέρων αὐτῆς τῆς Συνόδου, ἀλλὰ τὴν εἶχαν ἀποδεχθῆ καὶ ὁμολογήσῃ πολλοὶ προγενέστεροι Πατέρες²¹⁰.

Μείωσις / ἄρνησις τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπισημαίνει ἀκόμη ἰδιαίτερως ὁ Μάξιμος, ὅτι ἡ σεβηριανὴ θεολογία, ἃν καὶ δὲν καταργῇ τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖον ἐν Χριστῷ (ὅπως κάνει ἡ Χριστολογία ἑνὸς Ἀπολιναρίου ἢ ἑνὸς Εὐτυχοῦς), καταλήγει ὡστόσο νὰ ἀφαιρῇ

209. Ἐπιστολαὶ 12, PG 91, 473B-476D, 485A-C· 13, PG 91, 513A-516D, 517D, 524B-D, PG 91, 536C· 15, PG 91, 561C-565C, 573A, CD.

210. Βλέπε Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικά, 22, PG 91, 257A-269D.

μέρος από την ύπαρξί του²¹¹: ἀφ' ἑνός διότι ὁ Σεβήρος δὲν ἀναγνωρίζει στήν ἀνθρωπίνη φύσι τοῦ Χριστοῦ πραγματικὴ ὑπαρξί καὶ ἀφ' ἑτέρου διότι ἀρνεῖται νὰ ἀποδώσῃ σ' αὐτὴν τὶς δυνάμεις (ἢ ιδιότητες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἢ θέλησις) καὶ τὴν ἐνέργεια (μὲ ἄλλα λόγια, τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐνεργεῖν), ποὺ τῆς ἀνήκουν.

Ἐξάλλου ὁ Μάξιμος δείχνει ὅτι ἡ σεβηριανὴ ἰδέα περὶ διαφορᾶς «*φυσικῶν ποιότητων*» ἢ «*ιδιοτήτων*», χωρὶς τὴν συνακόλουθη βεβαίωσι μιᾶς διαφορᾶς τῶν ἰδίων τῶν φύσεων, εἶναι ἀνακόλουθη καὶ προσβάλλει τὴν πραγματικότητα τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ· μειώνει ἐπίσης, ἀκόμη καὶ καταργεῖ, τὴν ὑπαρξί τῆς τελευταίας, διότι ἡ φύσις εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιστᾶ ὑπαρκτὲς καὶ πραγματικὲς τὶς ιδιότητες καὶ τὶς ποιότητες ποὺ ἀναφέρονται σ' αὐτήν²¹². Στὸ 21ο ἀπὸ τὰ *Ἐγχειρίδια θεολογικὰ καὶ πολεμικὰ*, ὁ Μάξιμος ἀναπτύσσει εἰδικὰ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Δείχνει ὅτι ὁ Σεβήρος, θεωρώντας πῶς ὁ Χριστὸς εἶναι μία σύνθετος φύσις, καταργεῖ τὶς φύσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν καὶ ἐπομένως καὶ τὶς ιδιότητες ποὺ ἀναφέρονται σ' αὐτές, γεγονός ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ θεωρῆ κανεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς στερεῖται ὑπάρξεως. Ἐὰν ὁ Σεβήρος ὁμολογεῖ τὴν διαφορὰ καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔτσι ἀκολουθεῖ τὸν Κύριλλο, δὲν μπορεῖ νὰ περιορίσῃ τὴν διαφορὰ αὐτὴ στὶς ποιότητες μόνο, ἀλλὰ ὀφείλει λογικὰ νὰ τὴν ἀναφέρῃ καὶ στὶς φύσεις, ὅπως ὁ Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀπορρίπτει μόνο τὸν χωρισμὸ τῶν φύσεων. Ὁ τελευταῖος, λέγοντας ὅτι «*διὰ τὸ ἕτερον εἶναι τὴν σάρκα παρὰ τὸν Λόγον κατὰ τὴν φυσικὴν ποιότητα*», θέλει νὰ εἰπῇ μὲ αὐτό: κατ' οὐσίαν καὶ ἐνέργειαν. Ὁ Σεβήρος, ἀντίθετα, μιλῶντας γιὰ διαφορὰ ποιότητων ἐν Χριστῷ καὶ μὴ ἀναφέροντας αὐτὲς τὶς ποιότητες στὶς φύσεις (τῶν ὁποίων ἢ διαφορὰ καταργεῖται στὴν κατ' αὐτὸν μία σύνθετη φύσι), καταλήγει νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπαρξί αὐτῶν τῶν ποιότητων («*πᾶσα γὰρ πάντως ποιότης ἀνύπαρκτος δίχα τῆς ὑποκειμένης οὐσίας*») καὶ συνεπῶς τὴν ὑπαρξί τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ. Ἐφ' ὅσον οἱ ιδιότητες εἶναι ἀχώριστες ἀπὸ τὴν οὐσία (ἢ φύσι), στὴν ὁποία ἀναφέρονται, ὁ Σεβήρος ἀποδεχόμενος χωρισμὸ ποιότητων ὀφείλει λογικὰ νὰ ἀποδεχθῇ χωρισμὸ τῶν φύσεων· ἀντιστρόφως, δεχόμενος ὅτι οἱ φύσεις εἶναι ἕνα ὀφείλει λογικὰ νὰ δεχθῇ ὅτι καὶ οἱ ποιότητες εἶναι ἐπίσης ἕνα· ἔτσι θὰ ὀμιλῇ γιὰ μία σύνθετη ποιότητα, ὅπως ὀμιλεῖ γιὰ μία σύνθετη φύσι, βεβαιώνοντας τὴν σύχυσι τῶν μὲν καὶ τῶν δέ. Ἐὰν ὁμολογῇ διαφορετικὲς ποιότητες, θὰ ἦταν ὀρθὸ νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ τὴν διαφορὰ τῶν φύσεων· ἐὰν ἀναγνωρίσῃ στὶς ποιότητες τὴν δυνατότητα νὰ εἶναι ἐνωμένες καὶ νὰ διατηροῦν τελείως τὴν διαφορὰ τους χωρὶς νὰ εἶναι

212. Βλέπε *Ἐπιστολαί*, 12, PG 91, 485BC· 15, PG 91, 569D-572B.

διηρημένες, πρέπει να αναγνωρίση τήν ἴδια δυνατότητα καί στίς φύσεις· δέν μπορεῖ πράγματι νά ὑπάρχει διαφορὰ τῶν μὲν καί ὄχι τῶν δέ²¹³.

Ἡ Ὁρθόδοξος ἔννοια τῆς κυριλλείου ἐκφράσεως «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη».

Ὁ Μάξιμος, ὡς ἄριστος θεολόγος, δέν ἐξαπατᾶται ἀπό τὰ φαινόμενα. Φροντίζει νά δείξη ὅτι ἡ ὀρολογία καί οἱ ἐκφράσεις, πού ὁ Σεβῆρος δανείσθηκε ἀπό τόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ἐνδύονται στόν τελευταῖο διαφορετικές ἔννοιες καί δέν ὀδηγοῦν στήν ἴδια σύγχυσι, ὅπως στόν δῆθεν μαθητή του. Χρησιμοποιεῖ πρὸς τοῦτο τήν ἐξαιρετική γνῶσι του στὰ ἔργα τοῦ Κυριλλου, γιά νά ἐπανατοποθετήσῃ αὐτὲς τίς ἐκφράσεις στήν συνάφειά τους, ὥστε νά δείξη πῶς συμπληρώνονται ἢ φωτίζονται ἀπό ἄλλα κείμενα τοῦ μεγάλου Ἀλεξανδρέως. Ἐπιδίδεται ἐπίσης ἀκατάπαυστα νά ἐρμηνεύῃ διεξοδικῶς τήν σκέψι του, ὥστε ὄχι μόνο νά φανερώναται δι' αὐτῆς ἡ Ὁρθόδοξια ἔναντι τῶν νεστοριανιζόντων δυοφυσιτῶν, ἀλλὰ καί νά ξεσκεπάζεται ἡ λανθασμένη ἐρμηνεία πού δίδουν σ' αὐτή ὁ Σεβῆρος καί οἱ μαθηταί του, οἱ ὁποῖοι διατείνονται ὅτι στηρίζονται σ' αὐτήν (τήν σκέψι)²¹⁴.

Αὐτό εἶναι ἀληθές εἰδικά γιά τήν ἐκφρασι «μία φύσις τοῦ Λόγου σεσαρκωμένη»: Ὁ Μάξιμος δείχνει ὅτι, ἐνῶ ὁ Κύριλλος τήν κατανοεῖ ὀρθόδοξα, ὁ Σεβῆρος ἀντιθέτως τήν ἐρμηνεύει στήν γραμμὴ τῶν μονοφυσιτῶν προκατόχων του²¹⁵.

Ὁ Μάξιμος δείχνει ἐπίσης ὅτι ὁ ἅγιος Κύριλλος, χρησιμοποιώντας μία τέτοια ἐκφρασι, ζητεῖ μόνον νά ἀντιταχθῇ στοὺς νεστοριανούς, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται νά ὀμολογήσουν τήν ἔνωσι τῶν φύσεων. Ὅταν ὁ ἅγιος Κύριλλος γράφῃ: «*ἡμεῖς ἐνώσαντες, λοιπόν, ἓνα Χριστόν, ἓνα Υἱόν, ἓνα Κύριον, μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σεσαρκωμένην*», φαίνεται καθαρά ἀπό τὰ συμφραζόμενα ὅτι μὲ τὸ «*μίαν φύσιν*» ὀρίζει τήν μοναδικὴ ὑπόστασι. Δέν ἐμπόδισε ποτέ, ὅπως κάνουν οἱ παντὸς γένους μονοφυσίται, νά ὀμιλῇ κανεῖς γιά δύο φύσεις μετὰ τήν ἔνωσι, οὔτε ἐδίδαξε, ὅπως αὐτοί, ὅτι ἡ ἔνωσις καταργεῖ τήν διαφορὰ τους. Ὅπως κανεῖς ὀμιλεῖ γιά δύο φύσεις, γιά νά δείξη τήν

213. *Ἐγχειρίδια θεολογικά καί πολεμικά*, 21, PG 91, 252A-260C.

214. Ὁ Μάξιμος καταγγέλλει συχνά τὸν σοφιστικὸ χαρακτῆρα τῆς σεβηριανῆς σκέψεως καί τήν διαστρέβλωσι τῶν πατερικῶν παραπομπῶν. Βλέπε χαρακτηριστικά, *Ἐγχειρίδια θεολογικά καί πολεμικά*, 21, PG 91, 252A, C.

215. Βλέπε ἐπίσης *Ἐγχειρίδια θεολογικά καί πολεμικά*, 21, PG 91, 252D, 253C, ὅπου μὲ ἔμφασι ὁ Μάξιμος παρατηρεῖ ὅτι ὁ Σεβῆρος «τῆς τοῦ σοφοῦ Κυριλλου, ταυτὸν δὲ λέγειν πάντων τῶν θεοκρίτων Πατέρων, ἀληθοῦς κατεξανιστάμενος διδασκαλίας, ἀλλότριον ἑαυτὸν ἀποφαίνει».

διαφορὰ τῶν ἐνωθεισῶν φύσεων, ἔτσι ὁμολογεῖ καὶ «*μίαν σεσαρκωμένην φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου*» γιὰ νὰ δείξη τὴν ὑποστατικὴ ἔνωσι, ἀφοῦ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δύο τρόπους ἐκφράσεως δὲν ἀποκλείει τὸν ἄλλο. Καθεμία ἀπὸ τὶς ἐκφράσεις, χρησιμοποιουμένη χωριστὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐκφράζει τὴν ἀντίρρηση, ἢ μία κατὰ τοῦ Νεστορίου, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τὴν ὑποστατικὴ ἔνωσι, ἢ ἄλλη κατὰ τοῦ Ἀπολλιναρίου, τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ τοῦ Σεβήρου, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται (ἂν καὶ μὲ διαφοροετικὸς τρόπους καὶ σὲ διάφορους βαθμοὺς) τὴν διαφορὰ τῶν φύσεων μετὰ τὴν ἔνωσι. Οἱ δύο ἐκφράσεις ἐμφανίζονται ἔτσι συμπληρωματικές. Ἄλλωστε στὴν ἐκφρασι ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος, τὸ «*σεσαρκωμένη*», εἰσκομίζει τὴν δήλωσι τῆς ἰδικῆς μας οὐσίας. Ἡ ἐκφρασις ἐν ταύτῳ δείχνει τὶς δύο φύσεις: τὸ μὲν «*σεσαρκωμένη*» σημαίνει τὴν ἀνθρωπότητα, τὸ δὲ «*μία φύσις τοῦ Λόγου*» σημαίνει «*τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας μετὰ τοῦ ἰδίου τῆς ὑποστάσεως*». Στὴν πραγματικότητα τὸ «*ἕνα*» καὶ τὸ «*δύο*» ἐφαρμόζονται εἰς τὸν αὐτὸν Χριστόν, ἀλλὰ ὄχι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον: τὸ «*ἕνα*» ἀφορᾷ τὴν ὑπόστασί του, τὸ «*δύο*» τὶς φύσεις του, ἀφοῦ ἢ καθ' ὑπόστασιν ἔνωσις τῶν φύσεων δὲν ἐπεισάγει τὴν σύγχυσι τους καὶ ἢ κατ' οὐσίαν διαφορὰ τους δὲν ἐπεισάγει τὸν χωρισμὸ τους²¹⁶.

Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι μία σύνθετος φύσις.

Ὁ Μάξιμος προβάλλει μὲ ἔμφασι τὰ προβλήματα ποὺ συνεπάγεται ἡ σεβηριανὴ ἔννοια τῆς «*μιᾶς συνθέτου φύσεως*» ἐφαρμοζομένη στὸν Χριστό, προβλήματα τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Σεβήρος καθόλου δὲν ὑπολόγισε²¹⁷.

Κατὰ πρῶτον, μία σύνθετος φύσις ἔχει τὰ μέρη της ὁμόχρονα τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο καὶ ὁμόχρονα πρὸς τὸ ὅλον ποὺ αὐτὰ ἀποτελοῦν· κανένα δὲν προϋπάρχει τοῦ ἄλλου. Δεύτερον, τὰ μέρη της προϋποθέτουν ἀπαραιτήτως τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Τρίτον, σὲ κάθε σύνθετη φύσι ἢ συνδρομὴ τῶν μερῶν δὲν εἶναι ἀποτελέσμα ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, ἀλλὰ φυσικῆς ἀναγκαιότητος γιὰ τὴν ἀλληλοσυμπλήρωσί τους, καὶ ἢ συνδρομὴ δὲν συμβαίνει κατὰ πρόσληψιν τοῦ ἑνὸς τῶν στοιχείων ἀπὸ τὸ ἄλλο, ἀλλὰ κατὰ σύνθεσιν πρὸς ἀποτελέσειν ἑνὸς γένους (ἢ εἶδους).

Ἐτσι συμβαίνει μὲ τὴν φύσι τοῦ ἀνθρώπου (τοῦ ὁποίου ἢ φύσις εἶναι σύνθετη ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα), ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποδώσῃ βάσει αὐτοῦ τοῦ παραδείγματος, ὅπως κάνουν οἱ σεβηριανοί, μία σύνθετη φύσι στὸν Χρι-

216. Ἐπιστολαί, 12, PG 91, 477A-481A, 492D-497A, 501BC· 14, PG 91, 536D-537A· 16, PG 91, 584A.

217. Ὅπως δείχνει ὁ A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II/2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 224-225.

στό. Διότι πρώτον, οί δύο φύσεις του δέν εἶναι ὁμόχρονες, ἐφ' ὅσον ἡ ἄκτιστος θεότης του προϋπάρχει αἰδίως τῆς Ἑνσαρκώσεως. Δεύτερον, δέν προϋποθέτουν ἡ δέν συμπληρώνουν φυσικῶς ἡ μία τήν ἄλλη, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπερφυσικό δέν ἔχει κοινὸ μέτρο συγκρίσεως μὲ τὸ φυσικό. Τρίτον, ἡ ἔνωσις τῆς θείας φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στὴν ὑπόστασι τοῦ Λόγου δέν εἶναι καρπὸς φυσικῆς ἀναγκαιότητος, ἀλλὰ αὐθαίρετος: ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ συνετέθη πρὸς τὴν σάρκα ὄχι κατὰ τὸν νόμο τῆς φύσεως τῶν συνθέτων, ἀλλὰ ὑπερβαίνοντάς τον· «φιλανθρώπῳ βουλῆσει θέλων κατὰ πρόσληψιν σαρκός, γέγονεν ἄνθρωπος καὶ δι' ἡμᾶς... γέγονεν οἰκονομικῶς καθ' ὑπόστασιν σύνθετος καὶ ἐνσώματος»· καὶ ὄχι νόμῳ φύσεως.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος προσφέρει ἓνα ἀκόμη ἐπιχείρημα ἐναντίον τῆς ἐννοίας τῆς συνθέτου φύσεως. Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶναι μία σύνθετος φύσις, αὐτὴ εἶναι ἐξάπαντος ἡ γενικὴ ἡ μοναδική. Ἐὰν εἶναι γενικὴ φύσις, τότε ἀποτελεῖ ἓνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἄτομα ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ γένος· αὐτὸ συνεπάγεται πλειάδα Χριστῶν ποὺ δέν διασώζουν τὴν ταυτότητα οὔτε πρὸς τὸν Θεὸ οὔτε πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐὰν εἶναι μοναδικὴ φύσις, ὅπως ὁ Φοῖνιξ, ἂν ὑποθέση κανεὶς ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ τέτοια φύσις, ὁ Χριστὸς τότε δέν εἶναι ὁμοούσιος οὔτε μὲ τὸν Πατέρα του οὔτε μὲ τὴ Μητέρα του, οὔτε μὲ τὸν Θεὸ οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, συνέπεια ἐξ ἴσου ἀπαράδεκτη.

Ἄρνούμενος γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους νὰ ἀποδεχθῇ ὅτι ἡ ἔνωσις τῶν φύσεων ἀπετέλεσε μία σύνθετη φύσι, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁμολογεῖ ὅτι αὐτὴ ἀπετέλεσε μία σύνθετη ὑπόστασι²¹⁸, ἀποκλείοντας ὀλοφάνερα τὴν νεστοριανὴ θεωρία τῶν δύο ὑποστάσεων καὶ συγκαταδικάζοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν Νεστόριο καὶ τὸν Σεβήρο²¹⁹.

Οἱ ἀνακολουθίεις τῆς σεβηριανῆς συνωνυμίας τῆς «φύσεως» καὶ τῆς «ὑποστάσεως».

Μερικοὶ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν θέσι τοῦ Σεβήρου, ἐπικαλοῦνται τὴν κατ' αὐτὸν συνωνυμία τῶν ἐννοιῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως.

Ὅπως ὁ Ἰουστινιανὸς ἔτσι καὶ ὁ Μάξιμος ἔχει πλήρως συνειδητοποιήσει τὴν συνωνυμία στὸ σύστημα τῆς σεβηριανῆς σκέψεως²²⁰, ἀλλὰ, ὅπως καὶ ὁ θεολόγος-αὐτοκράτωρ, δικαίως τὴν βλέπει ὡς πηγὴ ἀδιεξόδου καὶ ἀπα-

218. Περί τῆς ἐννοίας αὐτῆς βλέπε J.-Cl. LARCHET, Introduction à MAXIME LE CONFESSEUR, *Lettres*, Paris, 1998, σελ. 21-22· καὶ μεταξὺ τῶν κειμένων τοῦ ἰδίου Μαξίμου: Ἐπιστολαί, 12, PG 489C, 492D-493A· 13, PG 91, 525D-529A· 15, PG 91, 556D.

219. Βλέπε Ἐπιστολαί, 12, PG 91, 488C-489B· 13, PG 91, 516D-520C, 529A-532C.

220. Τὸ λέγει ἀπεριφράστως στό: Ἐγχειρίδια θεολογικά καὶ πολεμικά, 2, PG 91, 40A καὶ C.

ραδέκτου θεολογικῆς συγχύσεως²²¹, κυρίως διότι ὁ Σεβῆρος ἔφθασε ἔτσι ἀναπόφευκτα νὰ συγγέῃ αὐτὸ πού προδήλως ἀνήκει στὴν μία καί/ἢ στὴν ἄλλη φύσι μὲ αὐτὸ πού ἀνήκει στὴν μοναδική ὑπόστασι.

Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐντυπωσιακὲς καὶ παράδοξες ἀνακολουθίες τῆς εἶναι τὸ νὰ καταλήγη κανεὶς τόσο σὲ μία ἔνωσι-σύγχυσι ἀπολιναριστικοῦ τύπου ὅσο καὶ σὲ μία διαφορὰ-διαίρεσι νεστοριανικοῦ τύπου. Ἀποδεχόμενος κανεὶς ὅτι μετὰ τὴν ἔνωσι ὑπάρχει ἐν Χριστῷ μία διαφορὰ «ἐν ποιότητι φυσικῇ», ὑποχρεοῦται νὰ δεχθῆ καὶ δύο ὑποστάσεις ἐν Χριστῷ. Ἀπορρίπτοντας τὸ καθ' ὑπόστασιν διπλοῦν (τοῦ ὁποῦ ἢ ἀληθῆς ἀποδοχὴ θὰ συνιστοῦσε ἀσπασμὸ τοῦ νεστοριανισμοῦ) καὶ ὁμολογώντας τὸ μοναδικὸν τῆς ὑποστάσεως, ὁ Σεβῆρος ὁδηγεῖται λόγῳ τῆς συνωνυμίας ὑποστάσεως-φύσεως σὲ σύγχυσι τῶν φύσεων καὶ ἔκπτωσι στὸ φρόνημα τοῦ Ἀπολιναρίου²²².

ε. Ἡ Κριτικὴ τῆς σεβηριανῆς θεολογίας ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό

Οἱ ὁπαδοὶ τῆς σχεδιαζομένης ἐνώσεως ἔχουν τὴν τάσι νὰ βεβαιώνουν τὴν ἰδέα, ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ὄχι μόνον φαινόταν ἀνεκτικὸς πρὸς τὴν σεβηριανὴ θεολογία καὶ δὲν τὴν θεωροῦσε αἰρετικὴ, ἀλλὰ τῆς εἶχε ἀναγνωρίσει ἐπιπλέον καὶ Ὁρθόδοξο χαρακτήρα. Ἐτσι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς γράφει: «Τὴν περὶ τῆς ἐνότητος τῆς πίστεως συνείδησιν ἐξέφρασεν ἤδη κατὰ τὸν Η' αἰῶνα ὁ μέγας θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζεν ἄριστα τὴν πίστιν καὶ τὴν θεολογίαν τῶν ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ δὲν ἐδίσταζε νὰ διακηρύσσει τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς πίστεως αὐτῶν. Οὕτω, προβάλλει κατὰ τρόπον χαρακτηριστικὸν τὴν κοινὴν ἐκκλησιαστικὴν συνείδησιν, ὅτι οἱ «Αἰγύπτιοι» (Κόπται), «προφάσει τοῦ ἐν Χαλκηδόνι συντάγματος τοῦ τόπου ἀσχισθέντες τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας» θεωροῦνται καὶ εἶναι κατὰ «τα ἄλλα πάντα ὀρθόδοξοι» (PG 94,741)»²²³. Ἡ ἀποδιδομένη στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό ἰδέα εἶναι ὅτι οἱ μὴ-Χαλκηδόνιοι εἶναι καθ' ὅλα ὀρθόδοξοι καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς κατηγορήσῃ παρὰ μόνον γιὰ τὸ ὅτι χωρίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ δὲν ἀνεγνώρισαν τὴν Χαλκηδόνα, καὶ ἐπομένως ὅτι εἶναι σχισματικοί, ὄχι ὁμως αἰρετικοί. Νά, ὁμως, τί πραγματικὰ γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὸ κεφάλαιο 83 τοῦ βιβλίου

221. Βλέπε π.χ. Ἐπιστολαί, 15, PG 91, 568C-569D.

222. Ἐπιστολαί, 15, PG 91, 568C-569B.

223. Ἐναρκτήριος προσφώνησις τῆς τρίτης συναντήσεως τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου (Chambésy, 23-28 Σεπτεμβρίου 1990), Ἐπίσκεψις, 446, 1990, σελ. 6.

του «Περὶ αἱρέσεων»: «Αἰγύπτιοι, οἱ καὶ Σχηματικοί, καὶ Μονοφυσίται· οἱ προφάσει τοῦ ἐν Χαλκηδόνι συντάγματος τοῦ τόπου ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αἰγυπτιακοὶ δὲ προσείρηται διὰ τὸ πρῶτους Αἰγυπτίους κατάρξασθαι τούτου τοῦ σχήματος ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ τῶν βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὀρθόδοξοι ὑπάρχοντες. Οὗτοι δὲ προσπαθεῖα τῇ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Διόσκορον, τὸν ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι συνόδου καθαιρεθέντα, ὡς τῶν Εὐτυχοῦς δογμάτων συνήγορον, ἀντεπάθησαν τῇ συνόδῳ καὶ μυρίας τὸ γε ἐπ' αὐτοῖς μέμψεις κατ' αὐτῆς ἀνεπλάσαντο, ἅς προλαβόντες ἐν τῇ παρουσίᾳ βίβλῳ ἱκανῶς διελύσαμεν, σκαιοὺς αὐτοὺς καὶ ματαιόφρονας ἀποδείξαντες, ὧν ἀρχηγοὶ Θεοδοσίος ὁ Ἀλεξανδρεὺς, ἐξ οὗ Θεοδοσιανοί, Ἰάκωβος ὁ Σύρος, ἐξ οὗ Ἰακωβίται. Τούτων οἱ συνίστορες καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρμαχοι ὁ Σεβῆρος ὁ τῆς Ἀντιοχείων φθορεὺς, καὶ ὁ τὰ μάταια πονήσας Ἰωάννης ὁ Τριθεΐτης, τὸ τῆς κοινῆς ἀρνούμενοι σωτηρίας μυστήριον. Πολλὰ μὲν τῆς ἐν Χαλκηδόνι θεοπνεύστου τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα Πατέρων διδασκαλίας κατέγραψαν, πολλὰ δὲ τοῖς ἀπολλυμένοις πρὸς τῇ ὀλεθρῇ αὐτῶν αἱρέσει καὶ θήρατρα, τὰ δὴ λεγόμενα, καὶ ἐχόμενα τρίβους θεθείκασι σκάνδαλα. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μερικὰς δογματίζοντες οὐσίας, τὸ τῆς οἰκονομίας συγχέουσι μυστήριον. Ὡν διαλαβεῖν ἐν ἐπιτομῇ τὴν ἀσέβειαν ἐλογισάμεθα δεῖν, παρενθέντες καὶ μικρὰ σχόλια πρὸς ἐλεγμὸν τῆς ἀθέου αὐτῶν καὶ παμμαραῶς αἱρέσεως»²²⁴.

Βλέπει κανεὶς στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὅτι ἡ γνώμη τὴν ὁποία σχηματίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς γιὰ τοὺς μὴ-Χαλκηδονίους εἶναι σαφῆς καὶ ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς κατανοεῖ καὶ παρουσιάζει κατὰ περιεργὸ τρόπο τὰ κείμενα τοῦ συνωνύμου ἁγίου του²²⁵. Αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πῆ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου αὐτοῦ, εἶναι ὅτι οἱ μονοφυσίται τῆς Αἰγύπτου καὶ Συρίας εἶναι ὀρθόδοξοι σὲ ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ ἓνα σημεῖο, ὄχι ἀσήμαντο: ὅτι ἀρνοῦνται τὴν χριστολογικὴ πίστι τῆς Χαλκηδόνος. Ἐξ ἄλλου, ἔτσι ἀκριβῶς κατενόησε αὐτὸ τὸ κείμενο ὁ πατὴρ Ἰωάννης Meyendorff: «Ἐχοντας πλήρη ἐπίγνωσι τῆς “Κυριλλείου” ἐρμηνείας τῆς Χαλκηδόνος, ὅπως αὐτὴ ὠρίσθηκε τὸ 553, ὁ Ἰωάννης (Δαμασκηνὸς) ἀφιέρωσε ἓνα μεγάλο μέρος τοῦ θεολογικοῦ του ἔργου στὴν πολεμικὴ ἐναντίον

224. *Περὶ αἱρέσεων*, 83, PG 94, 741A-744A· Κριτικὴ ἔκδοσις τοῦ B. Kotter, *Die Schriften des Johannes von Damaskos*, Patristische Texte und Studien, ἀρ. 22, σελ. 49-50.

225. Γιὰ τὴν διαστρέβλωσι τῶν κειμένων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὰς τῆς μελετωμένης ἐνώσεως, βλέπε τὸ ἥδη μνημονευθὲν ἄρθρο τοῦ π. Θεοδ. ΖΗΣΗ, «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ “Ὁρθοδοξία” τῶν Ἀντιχαλκηδονίων», *Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς*, 744, 1992, σελ. 1133-1144.

τῶν σεβηριανῶν μονοφυσιτῶν. Ἄν καὶ ἀναγνωρίζη ὅτι εἶναι “ὀρθόδοξοι” καθ’ ὅλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀντίθεσί τους στὴν Χαλκηδόνα, δὲν ἀναγνωρίζει καμμία διαφορὰ μεταξὺ τοῦ μονοφυσιτισμοῦ τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ τῆς Χριστολογίας τοῦ Διοσκόρου καὶ τοῦ Σεβήρου. Τὸ γεγονός, ὅτι οἱ τελευταῖοι ἀπορρίπτουν τὴν Χαλκηδόνα, συνιστᾶ προφανῶς γι’ αὐτὸν ἰκανὴ ἀπόδειξι τῆς συμπαρατάξεώς τους στὸν εὐτυχιανισμό»²²⁶. Αὐτὴ τὴν ἴδια ἐρμηνεία (ἢ ὁποία ἐνοχοποιεῖ τὴν ἐκ μέρους των ἀπόρριψι τῆς διακηρυχθείσης στὴν Χαλκηδόνα πίστεως) δίνουν ἐπίσης καὶ ἄλλοι πατρολόγοι²²⁷. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ συμφραζόμενα τοῦ ἀναφερθέντος κεφαλαίου, τὴν ἐπιβεβαιώνουν ἱκανοποιητικὰ καὶ ἐκτενῆ ἀποσπάσματα ἄλλων ἔργων, τὰ ὁποῖα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἀφιερώνει στὴν ἀναίρεσι τῆς Χριστολογίας τῶν μὴ Χαλκηδονίων, τοὺς ὁποίους πέραν πάσης ἀμφιβολίας θεωρεῖ αἰρετικούς καὶ ἀνήκοντας στὸν μονοφυσιτικὸ χῶρο. Στὸ ἴδιο ἔργο *Περὶ αἱρέσεων*, ἀφιερώνει ἓνα κεφάλαιο στοὺς σεβηριανούς, τοὺς ὁποίους συγκαταλέγει μεταξὺ τῶν διαφόρων αἰρετικῶν καὶ τῶν ὁποίων διαδοχικὰ παρουσιάζει τὶς θέσεις-κεφάλαια σὸ ὁποῖο ἄλλωστε ἀναφέρεται τὸ ἀπόσπασμα ποὺ παραθέσαμε προηγουμένως²²⁸. Ἡ πιὸ γνωστὴ ἀπὸ τὶς πραγματείες του, ἡ *Ἐκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως*, περιλαμβάνει, σὸ κεφάλαιο 3 τοῦ γ’ βιβλίου²²⁹, μία κριτικὴ ὄχι μόνον τῶν εὐτυχιανικῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν σεβηριανῶν μονοφυσιτικῶν θέσεων. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐκθέσεώς του καθορίζονται σαφῶς οἱ πρὸς ἀνασκευὴν σεβηριανῆς ἐκφράσεις, (κυρίως αὐτὴ τῆς «*μιάς φύσεως*» ἐννοουμένης ὑπὸ μονοφυσιτικῆ προοπτικῆ, καὶ αὐτὴ τῆς «*συνθέτου φύσεως*»), καὶ ἐν συνεχείᾳ κατονομάζεται ρητῶς ὁ ἴδιος ὁ Σεβήρος. Ἡ ἐν Χριστῷ γενομένη ἕνωσις, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, δὲν ἔγινε «*κατὰ φυρμόν ἢ σύγχυσιν ἢ σύγκρασιν ἢ ἀνάκρασιν, ὡς ὁ θεήλατος ἔφη Διοσκόρος, Εὐτυχῆς τε καὶ Σεβήρος καὶ ἡ τούτων ἐναγῆς συμμορία*»²³⁰. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό, τὸ βασικὸ λάθος τῶν αἰρετικῶν (τόσο τῶν ποικιλωνύμων μονοφυσιτῶν ὅσο καὶ τῶν παντὸς γένους νεστοριανῶν) εἶναι ὅτι συγχέουν, ἂν καὶ μὲ διαφορετικὴ ἔννοια, φύσι καὶ ὑπόστασι²³¹. Ἄπο

226. *Le Christ dans la théologie byzantine*, Paris, 1969, σελ. 209-210.

227. Βλέπε ἰδιαιτέρως π. Θεοδ. ΖΗΣΗ, μνημον. ἔργ., σελ. 1139-1141.

228. *Περὶ αἱρέσεων*, 45, Κριτικὴ ἔκδοσις τοῦ Β. Kotter, *Die Schriften des Johannes von Damaskos*, Patristische Texte und Studien, ἀρ. 22, σελ. 32-33.

229. *Ἐκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως*, III, 3, ἔκδοσις Β. Kotter «*Patristische Texte und Studien*», ἀρ. 12, σελ. 111-116.

230. Ἐνθ’ ἄνωτ., σελ. 113-114.

231. Ἄς ὑπενθυμίσωμε ὅτι τόσο γιὰ τοὺς νεστοριανούς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς μονοφυσίτας «*φύσις*» καὶ «*ὑπόστασις*» εἶναι συνώνυμα, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ συνωνυμία ἐφαρμόζεται ὑπὸ δια-

αυτό προκύπτουν οι αντίστοιχες συγχύσεις στα θεολογικά τους συστήματα²³².

Στήν ίδια πραγματεία, τα κεφάλαια 4 έως 19 του ίδιου γ' βιβλίου²³³ ακολουθούν κατά πόδας την ανάπτυξη της χριστολογικής σκέψεως του αγίου Μαξίμου του Όμολογητού και αφιερώνονται κατ' έξοχήν στην αναίρεσι των απόψεων του Σεβήρου, αν και ο ίδιος δέν αναφέρεται πλέον ονομαστικά. Κριτική των θεολογικών θέσεων του μετριοπαθοῦς μονοφυσιτισμοῦ συναντάται επίσης σε άλλες τέσσαρες πραγματείες του αγίου Ίωάννου Δαμασκηνού: *Κατά Ἰακωβιτῶν*²³⁴, *Περί τῶν ἐν τῷ Χριστῷ δύο θελημάτων καὶ ἐνεργειῶν καὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἰδιωμάτων*²³⁵, *Ἐπιστολή πρὸς Ἰορδάνην Ἀρχιμανδρίτην, περὶ τοῦ Τρισαγίου ὕμνου*²³⁶ καὶ *Περί συνθέτου φύσεως κατὰ Ἀκεφάλων*²³⁷.

στ. Σκέψεις ἐπὶ τῆς πατερικῆς κριτικῆς στὴν σεβηριανὴ Χριστολογία

Ἀκόμη καὶ ἂν δεχθῆ κανεὶς τὴν κεντρικὴ θέσι τοῦ J. Lebon, –τὴν ὁποία δέν παύει νὰ παρουσιάζῃ σὲ ὄλη τὴν σειρὰ τῶν ὀγκωδῶν μελετῶν ποῦ ἀφιέρωσε στὸν συριακὸ μονοφυσιτισμὸ γενικῶς καὶ ἰδιαίτερος στὸν Σεβήρο Ἀντιοχείας καὶ πάνω στὴν ὁποία θεμελιώνει ὅλους τοὺς ἀποδεικτικούς του συλλογισμούς–, ὅτι δηλαδὴ γιὰ τοὺς θεολόγους τοῦ μετριοπαθοῦς μονοφυσιτισμοῦ (Τιμόθεο Αἴλουρο, Φιλόξενο Ἱεραπόλεως, Σεβήρο Ἀντιοχείας...) «φύσις» εἶναι ἓνα τέλειο ἰσοδύναμο τῆς «ὑποστάσεως», δέν ἐμποδίζεται νὰ θεωρήσῃ ὅτι ἡ θεολογία τους παραμένει, λόγω ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἰσοδυναμίας, ἰδιαίτερος συγκεχυμένη. Ὁ Ἰουστινιανός, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπίγνωσι τῆς ἰσοδυναμίας αὐτῆς στοὺς μονοφυσίτας θεολόγους²³⁸, τὴν κατήγγειλε ἀκριβῶς ὡς πηγὴ συγχύσεων καὶ σοβαρῶν θεολογικῶν σφαλμάτων. Μπορεῖ ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητῆς νὰ κατηγορηθῆ ὅτι ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν σεβηριανὴ Χρι-

φορητικὴ ἔννοια: γιὰ τοὺς νεστοριανούς, ἐπειδὴ ὑπάρχουν δύο φύσεις ὑπάρχουν δύο ὑποστάσεις γιὰ τοὺς μονοφυσίτες, ἐπειδὴ ὑπάρχει μία μόνον ὑπόστασις ὑπάρχει μία μόνον φύσις.

232. Βλέπε *Ἐκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως*, III, 3, ἐκδ. B. Kotter «Patristische Texte und Studien», ἀρ. 12, σελ. 112.

233. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 116-162.

234. Ἐκδοσις B. Kotter, *Die Schriften des Johannes von Damaskos*, τ. IV, «Patristische Texte und Studien», ἀρ. 22, σελ. 109-153.

235. Ἐκδοσις B. Kotter, ἔνθ' ἄνωτ., σελ. 173-231.

236. Ἐκδοσις B. Kotter, ἔνθ' ἄνωτ., σελ. 304-332.

237. Ἐκδοσις B. Kotter, ἔνθ' ἄνωτ., σελ. 409-417.

238. Πραγματεία *Κατὰ Μονοφυσιτῶν*, ἐκδοσις Schwartz, σελ. 36.

στολογία ἀπὸ τὴν πλευρὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς χαλκηδονίου καὶ νεοχαλκηδονίου ὀρολογίας, ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ αὐτὸ δείχνει καλὰ τὶς ἐσωτερικὲς ἀνακολουθίαις τὶς ὁποῖες περιλαμβάνουν καὶ τὰ δογματικὰ σφάλματα, εἰς τὰ ὁποῖα ὄδηγοῦν οἱ συγκεχυμένες ἐκφράσεις τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος, ἀκόμη κι' ἂν χρησιμοποιῆ τὶς ἐκφράσεις τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, δὲν ἔχει τὴν εὐελιξία ἐκείνου στὸ νὰ τὶς κατανοῆ καὶ νὰ τὶς χρησιμοποιῆ.

Ἡ πλειονότης τῶν εἰδικῶν (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν εὐνοϊκὰ διακειμένων στὸν Σεβήρο) ἀποδέχονται ὅτι ἡ ὀρολογία του παραμένει στὴν γραμμὴ τοῦ ἀπολιναρισμοῦ²³⁹ καὶ εὐκόλα προσφέρεται γιὰ μίαν σκληρὴ μονοφυσιτικὴ ἐρμηνεία στὴν γραμμὴ τοῦ εὐτυχιανισμοῦ (θεολογικὸ ρεῦμα τὸ ὁποῖο ἄλλωστε διέθετε πάντοτε ἀντιπροσώπους στοὺς κόλπους τῶν μὴ Χαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν)²⁴⁰. Ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς εἶδε ὅτι ἡ πηγὴ τοῦ μονοενεργητισμοῦ καὶ μονοθελητισμοῦ εὐρίσκεται στὸν σεβηριανὸ μονοφυσιτισμό²⁴¹. Γι' αὐτὸ τὸν λόγο, ἀγωνιζόμενος ἐναντίον τῶν δύο αὐτῶν αἱρέσεων, ἔκρινε ἀναγκαῖο νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ σεβηριανοῦ μονοφυσιτισμοῦ τὸν ὁποῖον εἶχε ἀρχίσει πρῶτύτερα.

Τὸ βασικὸ πρόβλημα στὸν σεβηριανὸ μονοφυσιτισμό²⁴², ποὺ κάνει πιὸ ἐκδηλὸ τὸν αἰρετικὸ του χαρακτήρα καὶ δημιουργεῖ τὰ περισσότερα προβλήματα²⁴³ σ' αὐτοὺς ποὺ τὸν συμπαθοῦν, εἶναι πράγματι τὸ δόγμα τῆς μιᾶς

239. Βλέπε ἰδιαιτέρως Α. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 47, 223, 229, 237. Ὁ ἴδιος ὁ J. LEBON τὸ παραδέχεται ἀνοιχτὰ στὴν μελέτη του *Le monophysisme sévérien*.

240. Τὸ ἴδιο συμβαίνει ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες μας. Σὲ ἓνα πρόσφατο τεῦχος τῆς ἐπιθεωρήσεως *Le Monde copte* (μὲ ἡμερομηνία 19-7-1991, σελ. 141), ὁ καθηγητὴς Rachad Mounir Shoucri ὑπερασπιζόταν τὸν Εὐτυχὴ λέγοντας: «Ὅσον ἀφορᾷ τὰ γεγονότα τῆς συνόδου τῆς Χαλκηδόνος (541) καὶ ἰδιαίτερα τὴν θέσι τοῦ μοναχοῦ Εὐτυχοῦς, μπορεῖ κανεὶς ἄραγε νὰ ἀποδείξῃ μὲ ἀναντίρρητο τρόπο βάσει ἱστορικῶν στοιχείων ὅτι αὐτὸς τήρησε στάσι ἀντίθετη πρὸς τὴν πίστι τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, ὅσον ἀφορᾷ τὴν φύσι τοῦ Χριστοῦ; Ὑπάρχουν στοιχεῖα ἀντίθετα πρὸς αὐτὴν τὴν ἐρμηνεία [...] Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἐμφανίζουν τὸν Εὐτυχὴ πιὸ ὀρθόδοξο ἀπὸ τὸν Φλαβιανὸ Κων/πόλεως».

241. Στὶς ἡμέρες μας ὁ ἱστορικὸς Α. GRILLMEIER συμμερίζεται αὐτὴν τὴν γνώμη. «Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Σεβήρος εἶχε ἤδη συμβάλει στὸ νὰ ξεσπάσῃ ἡ μονοενεργητικὴ-μονοθελητικὴ κρίσις τοῦ Ζ' αἰῶνος» (*Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 210).

242. Ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν προδρομῶν τοῦ Φιλοξένου Ἱεραπόλεως καὶ Τιμοθέου Αἰλουροῦ, τῶν ὁποίων τὸ σύστημα εἶναι λιγότερο ἐπεξεργασμένο.

243. Ἡ κριτικὴ τοῦ Α. Grillmeier ἐπικεντρώνεται ἐξ ὀλοκλήρου στὸ σημεῖο αὐτὸ. Βλ. *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 228-238.

ἐνεργείας καὶ τῆς μιᾶς θελήσεως τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο διότι ἀνάγει τὴν ἐνέργεια στὸν ἐνεργοῦντα²⁴⁴ καὶ τὴν θέλῃσι στὸν «θέλοντα»²⁴⁵, δηλαδή στὸν θεῖο Λόγο. Πρόκειται γιὰ βασικὴ σύγχυσι, ἡ ὁποία ἦταν ἀκριβῶς ἡ σύγχυσις τῶν μονοενεργητῶν καὶ τῶν μονοθελητῶν²⁴⁶. Κατὰ τὸν Σεβήρο λοιπὸν ἡ θέλῃσις καὶ ἡ ἐνέργεια δὲν μποροῦν νὰ εἶναι παρὰ μόνον θεῖες, ἐνῶ μόνο τὰ ἀποτελέσματά τους (τὸ θελητὸ καὶ τὸ ἐνέργημα) μποροῦν νὰ εἶναι θεῖα καὶ ἀνθρώπινα²⁴⁷. Οἱ μὴ-Χαλκηδόνιοι ποὺ ὑπέγραψαν τίς Κοινὲς Δηλώσεις φαίνονται ὅτι ἔχουν ἐγκαταλείψει αὐτὸ τὸ μέρος τῆς σεβηριανῆς θεολογίας, ἐφ' ὅσον ὁμολογοῦν καθαρὰ μαζὶ μὲ τοὺς Ὁρθοδόξους, δύο ἐνέργειες καὶ δύο θελήσεις. Ἄλλὰ, ὅπως εἶπαμε ἤδη, δὲν καταλαβαίνει κανεὶς πῶς αὐτὴ ἡ ἀναγνώρισις θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφύγει ἕναν πραγματικὸ δυοφυσισμὸ. Ἀντιστρόφως, δὲν καταλαβαίνει κανεὶς πῶς ἡ τοποθέτησις αὐτὴ δὲν παροτρύνει κάποιον νὰ ἀμφισβητήσῃ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς σεβηριανῆς θεολογίας, ἡ ὁποία, κατὰ τοὺς εἰδικούς σ' αὐτὴν, βασίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὸ δόγμα τῆς μιᾶς ἐνεργείας²⁴⁸. Τίθεται λοιπὸν ἐδῶ ἕνα διπλὸ πρόβλημα θεολογικῆς συνεπειας, τοῦ ὁποίου τὴν λύσι οἱ μὴ-Χαλκηδόνιοι ὤφειλαν νὰ ζητήσουν ἐπιμόνως. Ἡ ἀμφιλογία ποὺ ὑφίσταται ὡς πρὸς τὴν συγκεκριμένη τοποθέτησι τῶν μὴ-Χαλκηδονίων ἐπὶ τοῦ κρισίμου αὐτοῦ θέματος²⁴⁹, ὤφειλε νὰ ἀρθῇ μὲ σαφῆ ἐκ μέρους τῶν ἀπαίτησι γιὰ καταδίκη τοῦ μονοενεργητισμοῦ καὶ τοῦ μονοθελητισμοῦ ὡς αἰρέσεων. Καταδίκη, ἡ ὁποία δὲν ἀναφέρεται ρητῶς σὲ καμμία ἀπὸ τίς Κοινὲς Δηλώσεις.

Ἄς σημειώσουμε μόνον ὅτι τὸ σεβηριανὸ δόγμα τῆς μιᾶς ἐνεργείας καὶ

244. Βλέπε J. LEBON, *Le monophysisme sévérien*, σελ. 450.

245. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 464.

246. Ἄς ὑπενθυμίσωμε ὅτι κατὰ τὴν ὀρθόδοξο ἄποψι ἡ θέλῃσις εἶναι μία ἰδιότης τῆς φύσεως. Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἔχει δύο φύσεις, ἔχει ἐπομένως δύο ἐνέργειες καὶ δύο θελήσεις, μία ἐνέργεια καὶ μία θέλῃσι θεῖα καὶ μία ἐνέργεια καὶ μία θέλῃσι ἀνθρώπινη. Αὐτὸ δὲν τὸν ἐμποδίζει νὰ εἶναι τὸ (μοναδικὸ) ὑποκείμενο αὐτῶν τῶν δύο ἐνεργειῶν καὶ αὐτῶν τῶν δύο θελήσεων.

247. Ἐνθ' ἄνωτ., σελ. 450, 461.

248. Βλέπε κυρίως A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 228-238.

249. Ἀφοῦ ἄλλωστε δὲν εἶναι πολὺς καιρὸς ποὺ μερικοὶ μὴ-χαλκηδόνιοι θεολόγοι ἐβεβαίωσαν ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ δεχθῶν τὸ δυοθελητισμὸ καὶ τὸν δυοενεργητισμὸ. Ἔτσι ὁ Paul Verghese, ὁ μετέπειτα μητροπολίτης Paulos Mar Gregorios ἔγραφε: «Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθῶμε τὴν δυοθελητικὴ διατύπωσι (τῆς ΣΤ' Οἰκουμ. συνόδου), ἡ ὁποία ἀποδίδει τὴν θέλῃσι καὶ τὴν ἐνέργεια στίς φύσεις μᾶλλον παρὰ στὴν ὑπόστασι»· «δὲν μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὴν σύνοδο, ἐφ' ὅσον λέγει "δύο φυσικὰ θελήματα καὶ δύο ἐνεργείας... καταλλήλως συντρέχοντα"» (*The Greek Orthodox Theological Review*, XVI, 1-2, 1971, σελ. 140-141· ἀναδημοσιεύθηκε στὸ «Does Chalcedon Divide or Unite?», σελ. 134-135.

τῆς μιᾶς θελήσεως ἐπιβεβαιώνει τὴν ἔλλειψι ἰσορροπίας μεταξὺ ἀνθρωπότητος καὶ θεότητος κατὰ τὴν περιγραφή τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ἀνθρωπολογικὸ μινιμαλισμὸ πού προηγουμένως εἶχαμε σημειώσει. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ A. Grillmeier ἔξετάζοντας τὸ σεβηριανὸ δόγμα τῆς μιᾶς ἐνεργείας, «ἡ ὑποστατικὴ ἔνωσις γιὰ τὸν Σεβήρο σημαίνει πρῶτα τὴν σαφῆ ἡγεμονία τοῦ Λόγου ἐν τῷ Χριστῷ. Ἡ σὰρξ εἶναι τὸ ὑποτασσόμενο μέρος: “εἶναι προφανές [γράφει ὁ Σεβήρος, ὅτι ἡ τελευταία] δὲν φύλαξε τὴν ιδιότητά της χωρὶς νὰ μειωθῇ”. Αὐτὴ ἡ μείωσι τῆς ιδιότητός της σημαίνει ταυτόχρονως ἓνα ἐμπλουτισμὸ ἐκ μέρους τῆς θεότητος [...]. Οἱ ἀπαρχές μιᾶς τέτοιας κατανοήσεως τῆς λειτουργίας τῆς ἐσωτερικῆς θεανθρωπίνης ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἡδη ἐμφανεῖς στὸ δόγμα τῶν ἀπολιναριστῶν περὶ τῆς μιᾶς ἐνεργείας, μιᾶς *operatio* ἐν τῷ Χριστῷ, τῆς ὁποίας ἡ ἔδρα καὶ ἡ πηγὴ δὲν μπορούσαν νὰ εἶναι παρὰ μόνον στὸν δυναμισμὸ τοῦ Λόγου»²⁵⁰. Ὅμοίως, «δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Σεβήρος ἀποδίδει τὸ “θέλω” στὴν θελητικὴ δύναμι τῆς θεότητος. [Κατ’ αὐτόν], ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει προφανῶς ἀνάγκη νὰ γίνῃ ἐνεργὸς [...] Κατὰ τὸν Σεβήρο, σὲ κάθε τι πού πράττει ὁ Ἐμμανουήλ, δηλαδή ὁ σαρκωθείς Λόγος, ἡ θεότης συμμετέχει ὡς αἰτία κάθε ἐνεργείας (*facultas*) καὶ ὡς φυσικὴ ἀρχὴ [...] Ὁ Σεβήρος πράγματι δυσκολεύεται νὰ ἀναγνωρίσῃ καὶ νὰ προβάλῃ τὸ ἀληθῶς ἐνεργητικὸν τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεως τοῦ Χριστοῦ. [...] Δικαιοῦται κανεὶς βεβαίως νὰ συμπεράνη ἀπὸ τίς ἐξηγήσεις του ὅτι ὁ Σεβήρος δὲν μπορεῖ νὰ ἰδῇ τὴν ἀνθρωπίνη θέλησι ὡς μία αὐτο-κίνητη, καὶ μάλιστα αὐτόνομη πηγὴ πράξεων σὲ ὅ,τι πράττει ὁ σαρκωθείς Λόγος»²⁵¹. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψις ἔχει τὴν ἐξῆς ἐπίπτωσι στὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὴν ἀνθρωπίνη ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ: «ἡ ἀρχὴ πού αὐτεξουσίως ἀποφασίζει ἀκόμη καὶ γιὰ ὅ,τι ἀνθρώπινο πράττει ὁ σαρκωθείς Λόγος, εἶναι ἀκριβῶς ὁ Λόγος ἐν τῇ θεότητί του. Διότι αὐτὸς προβαίνει σὲ μία ἐπιλογὴ τὴν στιγμὴ πού τὸ ὄργανο τῆς ἀνθρωπίνης νοήσεως δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ ἐνεργῇ ἢ νὰ ἀποφασίσῃ. Ἐπομένως, ὅταν ὁ πατριάρχης [Σεβήρος] ἀποδίδει τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς καὶ ἀποφάσεως στὸν Λόγο καθ’ ἑαυτόν, δὲν ὑπερβαίνει οὐσιαστικῶς τὸν Ἀπολιναρίο στὴν περὶ ἐλευθερίας τοῦ Χριστοῦ ἐρμηνεία του»²⁵². Τίς ἴδιες παρατηρήσεις εἶχε κάνει νωρίτερα ὁ π. G. Florovsky: «Γιὰ τὸν Σεβήρο, ἡ δυσκολία ἀποδείχθηκε ἀνυπερβλήτη, ἰδιαίτε-
ως λόγῳ τῆς ἀδεξιότητος καὶ τῆς ἀκαμψίας τῆς μονοφυστικῆς γλώσσης,

250. *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 228-229.

251. *Ενθ' ἄνωπ., σελ. 230, 232, 233, 236.

252. *Ενθ' ἄνωπ., σελ. 237.

και ακόμη από το γεγονός ότι στους συλλογισμούς του ξεκινά πάντοτε από την θεότητα και από τον Λόγο και όχι από το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Μιλώντας τυπικά, αυτή ήταν η οδός που χάραξε ο άγιος Κύριλλος, όμως ουσιαστικά αυτά ώδηγησαν στην ιδέα της ανθρωπίνης παθητικότητας, και ακόμη θα μπορούσε κανείς να ελπίζει στην ιδέα της μη-έλευθερίας του Θεανθρώπου. Αυτός ο τρόπος σκέψης αποκαλύπτει ότι οι σεβηριανοί δεν έχουν σαφή χριστολογική αντίληψη. Γι' αυτούς τους συντηρητικούς μονοφυσίτες, το έν Χριστῶ ἀνθρώπινον [...], οὐδέποτε φαίνεται να ενεργῆ ἐλεύθερα, ἀλλὰ και τὸ ἴδιο τὸ θεῖον δὲν ἐκδηλώνεται στην ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπινου»²⁵³.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στην σκέψη του Σεβήρου Ἀντιοχείας, τὸ ὁποῖο ἔντονα ὑπογράμμισε ὁ ἅγιος Μάξιμος και τὸ ὁποῖο ἐπίσης ἀποκαλύπτουν ὠρισμένοι σύγχρονοι ἱστορικοί, εἶναι ὅτι θεωρεῖ τὴν ἔνωσι τῆς θεότητος και τῆς ἀνθρωπότητος ἐν Χριστῶ κατὰ ἓνα τρόπο ἀνάλογο μὲ αὐτὸν τῆς ψυχῆς και τοῦ σώματος στὸν ἄνθρωπο, κατὰ τὸ πρότυπο μιᾶς φυσικῆς ἐνώσεως²⁵⁴. Αὐτὸ ἐκφράζει «μία τάσι να ἀποδεχθῆ κανείς φυσικῆς τάξεως ἔνωσι τῆς ἀνθρωπότητος και τῆς θεότητος ἐν τῶ Χριστῶ»²⁵⁵ και ἐμπεριέχει τὸν κίνδυνο να θεωρηθῆ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνώσεως ὡς ἓνα τρίτο στοιχεῖο²⁵⁶. Ἀντίθετα, ἡ Χαλκηδόνιος ἀντίληψις τῆς ὑποστατικῆς ἐνώσεως ἐπιτρέπει τὴν περικύρησι τῶν φύσεων ἀποφεύγοντας τελείως τὴν σύγχυσι τους.

Μία ἀπὸ τίς βασικῆς συγχύσεις, γιὰ τίς ὁποῖες δίνει ἀφορμὴ ἢ συνωνυμία «φύσεως» και «ὑποστάσεως», εἶναι ἀκριβῶς ἡ σύγχυσις τοῦ προσώπου τοῦ Λόγου, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, και τῆς θείας του φύσεως. Τέτοια σύγχυσις ἐμφανίζεται σὲ ὠρισμένες ἐκφράσεις τοῦ J. Lebon, ὅπως ἡ ἀκλόουθη: «οἱ διδάσκαλοί μας κρατοῦν ἐπιμελῶς τὸν τίτλο τῆς φύσεως γιὰ τὴν θεότητα τοῦ Λόγου, δηλαδή γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Λόγο»²⁵⁷. Κατὰ συνέπειαν, ὅταν οἱ μονο-

253. *The Byzantine Fathers of the Fifth Century*, «The Collected Works of Georges Florovsky», τ. VIII, Vaduz, 1987, σελ. 330.

254. Αὐτὴ τὴν ἄποψι συμμερίζονται ακόμη και σήμερα μη-χαλκηδόνιοι θεολόγοι. Βλέπε τὸν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ Πατριάρχου τῆς κοπτικῆς Ἐκκλησίας Shenouda III στὴν δευτέρα ἐν ὀλομελεῖα Συνέλευσι τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου (Anba-Bishoy, 1989), Ἐπίσκεψις, 422, 1989, σελ. 6.

255. A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 223-224.

256. Ὅπως σημειώνει ὁ A. GRILLMEIER: «Τὸ παράδειγμα σώμα-ψυχῆ, στὸ ὁποῖο ὁ Σεβήρος ἔβλεπε τὴν πιὸ ἐκφραστικὴ ἀναλογία, ἀποτυγχάνει ἀκριβῶς σ' αὐτὸ τὸ σημείο: διότι ἡ ἔνωσις τῆς ψυχῆς και τοῦ σώματος, ὡς ἀτελῶν φυσικῶν μερῶν, σὲ μία φύσι σημαίνει ἐπίσης τὸν σχηματισμὸ μιᾶς νέας ἀφηρημένης οὐσίας (ἐνθ' ἄνωτ. σελ. 227).

257. *Le monophysisme sévérien*, σελ. 324.

φυσῖται θεολόγοι διαβεβαιώνουν ὅτι «ὁ Λόγος εἶναι σύνθετος», αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὄχι μόνον ἡ ὑπόστασις τοῦ Λόγου εἶναι σύνθετος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ θεία φύσις του...

Ἄλλο ἓνα ὀλοφάνερο πρόβλημα ποὺ δημιουργεῖ ἡ συνωνυμία εἶναι, ὅτι, ὅταν ὁ Σεβήρος δέχεται νὰ λέγωνται ἐπὶ Χριστοῦ «*δύο φύσεις ἐν θεωρίᾳ*», αὐτὸ στὰ πλαίσια τῆς δικῆς του ὀρολογίας σημαίνει: «*δύο ὑποστάσεις (ἢ δύο πρόσωπα) τῆ θεωρίας μόνῃ*»²⁵⁸, κάτι ποὺ εἶναι ὀλοφάνερα ἀπαράδεκτο, διότι ἀκόμη καὶ τῆ θεωρία μόνῃ ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι δύο ὑποστάσεις ἢ δύο πρόσωπα. Ὅμοίως, ἡ βεβαίωσις ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «*ἐκ δύο φύσεων*» σημαίνει, δυνάμει αὐτῆς τῆς ἰσοδυναμίας, ὅτι εἶναι «*ἐκ δύο ὑποστάσεων*»²⁵⁹, τὸ ὅποιο εἶναι τελείως παράλογο.

Στὴν πραγματικότητα ἡ συνωνυμία μεταξύ φύσεως καὶ ὑποστάσεως ἡ προσώπου δὲν εἶναι τόσο ἀπόλυτη στὸν Σεβήρο καὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ ὅσο ἰσχυρίζεται ὁ J. Lebon καθ' ὄλο τὸ μῆκος τῶν μελετῶν του. Οἱ μετριοπαθεῖς μονοφυσῖται θεολόγοι εἶναι ὑποχρεωμένοι, γιὰ νὰ ἀποφύγουν προφανεῖς παραλογισμοὺς, ὅπως αὐτοὺς ποὺ πρὸ ὀλίγου γνωστοποιήσαμε, νὰ παίζουν μετὶς λέξεις· χρησιμοποιοῦν λοιπὸν αὐτοὺς τοὺς ὄρους ἄλλοτε μὲ μία ἔννοια καὶ ἄλλοτε μὲ ἄλλη, πρᾶγμα ποὺ ὀλοφάνερα ἐπαυξάνει τὴν σύγχυσι²⁶⁰. Στὴν πρώτη, ὅπως καὶ στὴν δευτέρῃ περιπτώσει, τόσο ἡ λέξις «*φύσις*» ὅσο καὶ ἡ λέξις «*ὑπόστασις*» χάνουν τὴν κύρια καὶ καθωρισμένη ἔννοιάν τους... Ἐξ οὗ καὶ ἡ αὐστηρὴ τάσις τῆς σεβηριανῆς θεολογίας νὰ χρησιμοποιεῖται συνεχῶς καὶ ἐπιμόνως ὠρισμένες Κυριλλεῖες ἐκφράσεις, καθὼς καὶ οἱ συχνὰ ὑψηλὲς καὶ δυσνόητες ἐρμηνεῖες τους, ποὺ στὰ μάτια τῶν ὀπαδῶν του τὸν κάνουν νὰ φαίνεται ἰκανὸς θεολόγος, ἀλλὰ στὰ μάτια τῶν ἀντιπάλων του ἀσήμαντος.

Ἀκόμη καὶ ἂν ὑποθέσει κανεῖς ὅτι ἡ ὀρολογία τῶν μετριοπαθῶν μονοφυσιτῶν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῆ μετὰ μία ἀποδεκτὴ ὀρθόδοξη ἔννοια, (ὅπως στὸν Κύριλλο), θὰ ἔπρεπε νὰ προτιμηθῆ ἡ Χαλκηδόνια καὶ νεοχαλκηδόνια ὀρολογία, διότι ἀπεδείχθη ἰκανὴ νὰ ἀποφεύγῃ κάθε ἀμφιλογία καὶ κάθε σύγχυσι, καὶ νὰ λύνη ὄλα τὰ θεολογικὰ προβλήματα ποὺ ἐτέθησαν μεταγενέστερα, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ προηγούμενη ὀρολογία χρησιμοποιεῖται ἀπὸ διάφορες προφανεῖς αἰρέσεις (ὅπως π.χ. ὁ μονοενεργητισμὸς καὶ ὁ μονοθελη-

258. Βλέπε J. LEBON, *Le monophysisme sévérien*, σελ. 345-346.

259. Ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 371-372.

260. Γι' αὐτὲς τὶς ταλαντεύσεις καὶ ἀνακολουθίες στὴν θεολογία τοῦ Τιμοθέου Αἰλουροῦ, Βλέπε A. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 4, *L'Église d'Alexandrie, la Nubie et l'Éthiopie après 451*, Paris, 1996, σελ. 62-65.

τισμός, και αργότερα ή εικονομαχία)²⁶¹.

“Όποια γνώμη και αν έχη κανείς για την ορθότητα της θεολογίας του Σεβήρου Ἀντιοχείας, δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι αὐτὴ ἡ θεολογία ἀποτελεῖ μίαν ἀληθινὴν ὀπισθοδρομήσι. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὶς θεολογικὲς ζυμώσεις τοῦ βου αἰῶνος καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς διευκρινίσεις ποὺ οἱ μεταχαλκηδόνιοι Ὁρθόδοξοι θεολόγοι ἐπέφεραν στὴν ὀρολογία μὲ σκοπὸ νὰ διακρίνωνται ἡ ἀνθρωπότης καὶ ἡ θεότης τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τους καὶ ἀπὸ τὸ πρόσωπο ἢ ὑπόστασί του, ποὺ ἀναγνωρίζεται καθαρὰ ὡς τὸ ὑποκείμενο. Ὁ Σεβήρος παγιδεύτηκε σὲ ἓνα ἀδιέξοδο σύστημα ὀρολογίας ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τὸν ἀπολιναρισμό²⁶².

(συνεχίζεται)

261. Ὁ Μ. JUGIE, κατὰ τὰ ἄλλα θιασώτης τῆς σεβηριανῆς θεολογίας καὶ πρόθυμος, ἀκολουθώντας τὸν J. Lebon, νὰ θεωρῇ τὴν διδασκαλία τῆς ὡς ἓνα «λεκτικὸ μονοφυσιτισμὸ» σημειώνει: «(ἂν καὶ) αὐτὴ ἡ ὀρολογία ἦταν ἐπαρκὴς νὰ διατηρήσῃ τὴν ἀληθινὴ ἐνότητα τοῦ Χριστοῦ [...], ὥστόσο, παρουσίαζε ἀπὸ ἄλλες ἀπόψεις σοβαρὰ μειονεκτήματα. Ἄν καὶ ἐπληττε στὴν καρδιά τὸν νεστοριανισμό, μποροῦσε νὰ στεγάσῃ ὅλες τὶς μορφές τοῦ πραγματικῆ καὶ αἰρετικῆ μονοφυσιτισμοῦ· διατάρασσε τὴν ἁρμονία καὶ τὴν συνέχεια τῆς θεολογικῆς γλώσσης ποὺ εἶχε ἤδη γίνῃ ἀποδεκτὴ ὄχι μόνο στὴν Δύση ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀνατολή. Ἡ λέξις φύσις στὴν τριαδικὴ θεολογία εἶχε πάρῃ μίαν πολὺ συγκεκριμένη ἔννοια, διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἔννοια τῶν λέξεων ὑπόστασις καὶ πρόσωπον. Ἦταν παράλογο ἢ φύσις στὴν μὲν Θεολογία [Τριαδολογία] νὰ σημαίνει φύσις καὶ στὴν Οἰκονομία [Ἐνσάρκωσι τοῦ Λόγου] νὰ σημαίνει πρόσωπο καὶ ὑπόστασις. Ἐπιπλέον, στὴν προσπάθεια νὰ βλεπῇ πάντοτε ἐν Χριστῷ τὸν Θεό, δὲν ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ ἀφήσῃ ἐν Αὐτῷ τὸν ἄνθρωπο στὴν σκιά; Αὐτὴ ἡ ἀποκλειστικὴ προσήλωσις στὸν Θεὸ Λόγο, ὁ ὁποῖος κρατεῖ ὑπὸ τὴν παντοδύναμο ἐπιτροπὴ Του τὴν ἀνθρώπινη φύσι, μποροῦσε μὲ τὸν καιρὸ νὰ ὀδηγήσῃ στὴν θεώρησι αὐτῆς τῆς φύσεως ὡς ἀπλοῦ ρομπότ, χωρὶς αὐτεξούσιο, ἐλευθερία καὶ ἐνεργητικότητα, ἀληθινὰ ἀνθρώπινα. Ἡ ἱστορία ἐδείξε ὅτι αὐτὸς ὁ κίνδυνος δὲν ἦταν φανταστικὸς» («Monophysisme», Dictionnaire de théologie catholique, τ. X, 2, Paris, col. 2217-2218).

262. Βλέπε Α. GRILLMEIER, *Le Christ dans la tradition chrétienne*, τ. II, 2, *L'Église de Constantinople au VIe siècle*, Paris, 1993, σελ. 47: «ἓνα τεράστιο βάρος ἐβάρυνε τὴν Ἀλεξανδρινὴ παράδοσι τῆς ἀρχαίας Ἀνατολῆς ἐξ αἰτίας τῆς ἰδεολογίας *μία φύσις*, ποὺ θεμελιώθηκε σὲ ψευδεπίγραφα ἔργα τοῦ Ἀπολιναρίου [...] Ὁ Σεβήρος δὲν κατόρθωσε νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπ' αὐτὸ τὸ βάρος. Ἀναμφιβόλως τοῦ ἦταν ἀδύνατον, διότι δὲν ἦταν καθόλου ἐτοιμος νὰ φέρῃ εἰς πέρας, μὲ τὶς δικές του δυνάμεις, ἓναν συλλογισμό στὴ γραμμὴ ποὺ ἄνοιξε ἡ ὀρολογία τῆς Χαλκηδόνος. Ἔτσι ἀπέκλεισε ὁ ἴδιος τὴν ἔξοδο σὲ ἓνα τρόπο σκέψεως ποὺ μπορεῖ νὰ ρίξῃ φῶς, δηλαδὴ νὰ δείξῃ ποῦ καὶ πῶς ἐκλαμβάνεται ἡ ἐνότης ἐν Χριστῷ, κατόπιν δὲ ποῦ καὶ πῶς προσδιορίζεται ἡ ἐν Αὐτῷ διαφορὰ μεταξύ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου». Βλέπε ἐπίσης τὴν ἐνότητα τῆς ἰδίας μελέτης μὲ τίτλο: «Un éclaircissement du problème manqué», σελ. 212-214.