



ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Διεύθυνση: Άθηνας 30, Τ.Κ. 10551 Άθηνα – τηλέφωνο: 2111824315 – τηλεομοιότυπο: 2111824317
ήλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): theologia@ecclesia.gr – ιστοσελίδα: <http://www.ecclesia.gr/theologia>

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2025

Δελτίο Τύπου

Έξεδόθη τὸ νέο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Θεολογία (τόμος 94ος, τεῦχος 4ον, Ὁκτώβριος Δεκέμβριος 2023), τὸ ὅποιο ἔμπειρεχει ἄρθρα ποικίλης ὅλης θεολογικοῦ κυρίως – ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ – ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, τὸ τεῦχος ἀνοίγει μὲ τὴ δημοσίευση τῆς ὁμιλίας τοῦ Χαράλαμπου Βέντη, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ τίτλο: «Δεικνύναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν: Σκέψεις γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα μιᾶς στοχαστικῆς μαρτυρίας τῆς Θεανδρικότητας μὲ ἀφορμὴ τὴν εἰκονοφιλία τοῦ Ἅγιου Φωτίου», ἡ ὅποια ἔξεφωνήθη κατὰ τὴν κοινὴ σύσκεψη τοῦ Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῶν κοσμητόρων, προέδρων καὶ καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὸ πλαίσιο τῶν καθιερωμένων ἑτήσιων ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἅγιου Φωτίου, στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Πεντέλη, 6 Φεβρουαρίου 2025).

Ἐπεται ἡ μελέτη τοῦ Γεωργίου Μαρτζέλου, Ὄμοτ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἄπὸ τὴν οίκουμενικὴν αὐθεντίαν καὶ ἀποκλειστικότηταν τοῦ Συμβόλου τῆς Νικαίας στὴν οίκουμενικὴν ἀναγνώρισην καὶ ἀποδοχὴν τοῦ Συμβόλου Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως». Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τῶν Σωτηρίου Δεσπότη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., καὶ τῆς Ἀργυρῶς Μαρινοπούλου, ὑποψ. δρ. τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Σχόλια σὲ τέσσερις κορυφαίους λόγους τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό».

Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ θεοφ. ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου (Χατζηουρανίου), δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ., μὲ τίτλο: «Ἐπισκόπηση τῆς χρήσεως τῶν ἀποκρύφων πηγῶν ἀπὸ τὸν Ἐπιφάνιο Κωνσταντίας Κύπρου στὸ ἔργο του Πανάριον» καὶ ἐπεται ἡ μελέτη τοῦ Εὐάγγελου Γλάρου, δρ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Ο φόβος ὡς μαθησιακὸ ἐργαλεῖο στὸν Ἐκκλησιαστή: Διάλογος ὑπὸ τῷ φῶς τῆς Ὁρθόδοξης Πατερικῆς Θεολογίας».

Τὸ ἐπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ ἀρχιμ. Χερουβεὶμ Βελέτζα, Μ.Α. τοῦ Α.Π.Θ καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου (Ἐλβετία), μὲ θέμα: «Ἡ



ποιμαντική περὶ τοῦ θανάτου μέσα ἀπὸ τὴν νεκρώσιμο ἀκολουθία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπεται ἡ μελέτη τοῦ πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ, M.A. τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, μὲ τίτλο: *Extra Ecclesiam nulla salus* καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ δρ. Νεώτερης Ἰστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη τῆς Ἐδρας Ποντιακῶν Σπουδῶν τοῦ Α.Π.Θ. Θεοδοσίου Κυριακίδη, μὲ θέμα: «Ἡ Ἀρμενοκαθολικὴ κοινότητα στὴν Ὄθωμανικὴ Αύτοκρατορία τὴν περίοδο τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τὴν καταστροφή τῆς».

Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἀντωνίου Μπιτσάκη, μὲ θέμα: «Ἡ θεολογικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἀξία τῆς προσευχῆς κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο». Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τῶν Milesa Stefanović-Banović, δρ. Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου καὶ ἐπιστημονικῆς συνεργάτιδος τοῦ Ἐθνογραφικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Σερβικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν, καὶ Dragica Tadić-Papanikolaou, ὑποψ. δρ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ τιμὴ τῆς ἀγίας Παρασκευῆς στὴ Σερβία. Ἰστορικο-εθνολογικὴ ἀνάλυση». Τὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ Χρήστου Νικολόπουλου, δρ. Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Εἴναι ἀγία ἡ Είρηνη Ἀθηναία;».

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ιδιόμελα» δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Ἀντώνη Δ. Βασιλάκη, δρ. Φιλοσοφίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα: «Ὑβρις, Ἰστορία, Τραγωδία καὶ Ἐλευθερία: ἀπὸ τὴν θυσία τῆς ἐλευθερίας στὴν ἐλευθερία τῆς θυσίας».

Τὸ τεῦχος δὲ λοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στῆλες του, στὶς δόποις ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἔνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὄρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἥτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ δόποια γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ το «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ δόποιο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἔκδόσεις.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας [τ. 96, 2 (2025)] θὰ εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ θὰ κυκλοφορήθει τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο τοῦ 2025.